



ONDERWEG

Uitgave van de Protestantse Gemeenten Laren-Eemnes en Blaricum | 42^e jaargang - nummer 5 | mei 2026

Het geheim van de drie-eenheid

In een zeldzame voorstelling zien we de Heilige Geest, de Zoon en de Vader, in elkaar opgenomen, elkaar omgeven als bij een Russische pop. Het is een fascinerend fresco uit de dertiende eeuw, de drievuldigheid van Panagia Koumbelidiki in Kastoria, een stadje in Noord-Griekenland, vlak bij de Albanese grens. Het kerkje, dat hoog op een heuvel op een kleine *isthmus* (landengte) tussen twee meren ligt, raakte zwaar beschadigd door Italiaanse beschietingen in 1940, maar is fraai gerestaureerd.



Drie-eenheid Panagia Koumbelidiki (Foto: Bram Veerman 2025)

Als wij op 31 mei Zondag Trinitatis vieren, de zondag van de drie-eenheid, beseffen wij dat dit niet kan gaan over speculatieve dogmatiek. Nog minder zal het er, wanneer wij denken aan de drie-eenheid, over kunnen gaan dat mensen zouden weten hoe God in elkaar steekt. Het is juist andersom, het geheim van de drie-eenheid doet ons beseffen dat wij niet weten hoe God zou kunnen zijn. 'Niemand heeft ooit God gezien...' en toch heeft Jezus hem doen kennen.

Wij schouwen een mysterie, waarin de betekenis van ons eigen leven gespiegeld wordt. De wijze waarop Jezus van Nazareth God heeft ervaren en voorgeleefd, heeft mensen onderling verbonden en tegelijk weerstand opgeroepen.

De dynamiek van de Geest van God werd vaardig over mensen en zij werden verlost van hun al te individuele gedrevenheid. Het grote geheim van de drie-eenheid is de sleutel tot een onlosmakelijke verbondenheid van hemel en aarde waardoor mensen voor elkaar tot zegen kunnen worden gesteld.

Die zegen is dus niet afhankelijk van ons perfectionisme of van ons gelijk, of van de positie die wij als groep of volk innemen in de wereld en de rechten die wij daaraan menen te kunnen ontleenen. Navolging van Christus is niet een foutloze karikatuur van jezelf maken.

Kinderen van God zijn echte mensen van vlees en bloed, met frustraties en traumata, maar ook met zegeningen en kansen om het goede te doen. Zij hebben van hun hemelse Vader de ruimte gekregen om met vallen en opstaan te leren op eigen benen te staan. Als zij gaan lopen, de wereld in, gaan er dingen gebeuren. Die dingen kunnen spannend zijn. De grote raadsels die ons omgeven, de wonderen van ons lichaam en van onze geest, ze dagen ons onophoudelijk uit om op in te gaan en te onderzoeken. Het onrecht in de wereld, je kunt het beleven als een uitdaging. Zeker, je mag voor jezelf opkomen, maar verlies je daar niet in. Je bent geborgen in God.

Jurjen Zeilstra

Zondag Trinitatis

Zondag Trinitatis vormt een bijzonder moment in het kerkelijk jaar. Waar we met Kerst de geboorte vieren, met Pasen de opstanding en met Pinksteren de komst van de Geest, daar lijkt Trinitatis minder tastbaar. Het gaat over het geheim van God zelf: Vader, Zoon en Heilige Geest – drie en toch één. Geen eenvoudig begrip, eerder een uitnodiging tot verwondering.

Om dat mysterie te benaderen, wordt vaak een beeld gebruikt uit de natuur: water. Water kan zich namelijk op drie manieren voordoen: als vloeibaar water, als ijs en als damp. Het is steeds dezelfde stof, H₂O, maar in een andere verschijningsvorm. Ijs is vast en stevig, water stroomt en past zich aan, damp is onzichtbaar en beweeglijk. Drie vormen, één wezen.

Zo kan het ons helpen om iets te proeven van de drie-eenheid. God als Vader: de bron, het fundament, als het ware de 'vaste grond' onder ons bestaan – te vergelijken met ijs dat houvast geeft. God als Zoon: zichtbaar geworden in Jezus Christus, die onder ons leefde, die bewoog tussen mensen, die raakte en geraakt werd – als stromend water dat leven brengt. God als Geest: onzichtbaar, maar werkzaam, als een adem, een kracht die mensen in beweging zet – als damp die opstijgt en alles doordringt.



En toch: elk beeld schiet uiteindelijk te kort. Want waar ijs, water en damp elkaar uitsluiten (het is óf het een, óf het ander), daar is God altijd tegelijk Vader, Zoon en Geest. Het beeld helpt ons op weg, maar vangt het geheim niet. Misschien is dat ook precies de bedoeling: dat we niet alles willen vastleggen, maar ruimte laten voor verwondering.

Trinitatis nodigt ons uit om God niet te reduceren tot één enkel beeld of begrip. God is groter dan onze woorden. Tegelijk laat de drie-eenheid zien dat God relationeel is: een God van verbondenheid, van liefde die stroomt tussen Vader, Zoon en Geest – en die ons daarin wil opnemen. Zoals water leven geeft aan alles wat groeit, zo wil God ons voeden en dragen.

Misschien helpt het om deze zondag stil te staan bij de manieren waarop wij zelf die drievoudige beweging herkennen: momenten van stevigheid en vertrouwen (als ijs), tijden van beweging en verandering (als water) en

ervaringen van iets dat ons overstijgt en inspireert (als damp). In al die vormen kan God ons nabij zijn. Zo blijft Trinitatis geen abstracte leer, maar een uitnodiging om te leven in het geheim van Gods aanwezigheid – veelzijdig, stromend en levengevend.

Benedikte Bos



Rapport van de Raad van Kerken over de omgang van de kerken met radicaal-rechts gedachtegoed

Kerken in Nederland hebben het afgelopen decennium de opkomst van radicaal-rechts gedachtegoed meegemaakt; niet alleen in de samenleving als geheel, maar ook binnen hun eigen gelederen.

Het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken het rapport 'De weg van discipelschap' hierover opgesteld. Het verscheen op 30 april jl. Het rapport stelt christelijke waarden centraal, benoemt maatschappelijke ontwikkelingen, probeert de communicatielijnen met mensen die gevoelig zijn voor radicaal-rechtse gedachten open te houden en stelt grenzen.

Het rapport eindigt met aanbevelingen aan de kerken waar ik er hier een paar van noem:

- preek en bid voor christelijk gedrag, preek en bid niet tegen mensen en partijen;
- spreek de eigen taal van de kerk;
- zoek het gesprek in de kerken over de veranderde maatschappelijke situatie en doe dat in dialoog;
- protesteer krachtig tegen overheidsop treden dat antidemocratisch en/of antirechtstatelijk is;
- bevorder de interreligieuze samenwerking, landelijk en plaatselijk.

Het gehele rapport is te vinden op www.raadvankerken.nl onder 'actueel'.

Benedikte Bos

Collecterooster Blaricum

31-05 Stichting De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars.

07-06 Stichting4Life



Stichting4Life organiseert elk jaar de Safari Climb Trail door Kibera en Masailand (Kenia) om geld op te halen voor kinderen uit Nairobi met het doel zo veel mogelijk kinderen naar school te krijgen. In de kerkdienst zal hier nader aandacht aan worden besteed.

14-06 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren.

21-06 KiA - Binnenlands diaconaat

Veel nieuwkomers in Nederland hebben het moeilijk. Of het nu gaat om asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten of mensen zonder verblijfsvergunning – zij belanden vaak in lange procedures en leven in onzekerheid. Kerk in Actie ondersteunt kerken en partnerorganisaties die er willen zijn voor deze mensen en hen voorzien van informatie, advies en scholing.

28-06 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en ondersteuning bij opvoeding. Mensen kunnen er ook terecht voor praktische hulp, zoals een postadres, een douche nemen, een maaltijd koken.

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Laren-Eemnes

31-05 Pax Kinderhulp Eemnes

Pax Kinderhulp Eemnes biedt Armeense kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar die leven in slechte sociale, economische of politieke omstandigheden een vakantie aan van drie weken. De kinderen worden opgevangen binnen gastgezinnen uit Eemnes en omgeving.

07-06 KiA - Pakistan

In landen met religieuze spanningen, zoals Pakistan, brengen partnerorganisaties van Kerk in Actie jongeren van verschillende geloofsachtergronden samen. Moslims, christenen en hindoes ontmoeten elkaar bij trainingen in vakmanschap, ondernemerschap, leiderschap en sociale vaardigheden.



14-06 SchuldHulpMaatjes Eemnes

SchuldHulpMaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Zie ook pagina 6.

21-06 Gooise Voedselbank

In Nederland leven nog steeds te veel mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen degenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

28-06 KiA - Bolivia

In Zuid-Bolivia wordt het door klimaatverandering heter en ontstaat er een tekort aan drinkwater. Veel inheemse jongeren vertrekken van hun geboortegrond. Vier Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen om hun dorpen weer leefbaar te maken.

College van Diakenen van de PGLE

Helende koormuziek in oorlogstijd in *The Choral*

Zoals in ons land de Tweede Wereldoorlog een onuitputtelijke bron van speelfilms en documentaires is, geldt dit in Engeland voor de Eerste Wereldoorlog.

The Choral speelt in 1916 in het fictieve Engelse provinciestadje Ramsden, dat is getroffen door het oorlogsgeweld. Een generatie jonge mannen is omgekomen in de loopgraven, overgebleven zijn de rouwende families, vrouwen, kinderen, oudere mannen en mensen die om medische redenen zijn afgekeurd. De nog niet dienstplichtige jonge mannen van de stad wachten in spanning af of ze een oproep voor militaire dienst zullen ontvangen, terwijl de rest van de inwoners in een soort niemandsland verkeert.

Gelukkig is er in deze tamelijk traditioneel opgebouwde film een zangkoor dat mensen samenbindt, totdat ook de dirigent wordt opgeroepen om het vaderland te dienen. Een vervanger is niet direct voorhanden, terwijl de jaarlijkse opvoering van de Mattheüs Passion voor de deur staat. Er is de plaatselijke fabrieksdirecteur en tevens wethouder Alderman Duxbury – die op autoritaire wijze het stadje bestuurt – dan ook alles aan gelegen dat het koor een nieuwe dirigent krijgt.

Duitse voorliefde

Een mogelijke vervanger dient zich aan in de persoon van dr. Henry Guthrie met zijn grote voorliefde voor de Duitse cultuur; een glansrol van Ralph Fiennes, bekend van het pausdrama *Conclave*. Geboren in Groot-Brittannië, maar aangetrokken tot het culturele leven van het vooroorlogse Duitsland, wordt Guthrie in de straten en stegen uitgejouwd vanwege zijn sympathie voor de Duitsers. Dat hij atheïst is en ook nog eens homoseksueel lijkt een brug te ver voor het bestuur van het koor en de plaatselijke priester. En meer in 't algemeen: eigenlijk kunnen Bach, Brahms en Beethoven toch niet meer en: had Händel ook geen Duitse roots?

Als Guthrie ondanks alles een aanstelling als koordirigent krijgt, maakt hij radicale keuzes. Hij gaat in het stadje op zoek naar iedereen die ook maar één noot kan zingen: van teruggekeerde, al dan niet verwonde veteranen en een plaatselijke prostituee tot aan lallende jonge mannen in het plaatselijke café. Ongekende talenten dienen zich aan, zoals Mary (Amara Okereke), overtuigd vrijwilligster van het plaatselijke Leger des Heils, die dagelijks op straat te vinden is met tamboerijn en vertrouwde heilsmuziek. Met haar prachtige stem en charismatische uitstraling maakt de jonge vrouw, die consequent haar 'hallelujahodje' op houdt, grote indruk tijdens een audities. Het is een van de muzikale hoogtepunten in de film. Om geen Duits te hoeven zingen, kiest de dirigent voor

de uitvoering van het door de Engelse componist Edward Elgar gecomponeerde werk *De droom van Gerontius*.

Gewonde soldaten

Een van de kernconflicten in de film komt relatief laat aan bod, wanneer Elgar ontdekt dat Guthrie en het koor zijn werk hebben bewerkt en aangepast aan de actuele oorlogssituatie. Gewonde soldaten nemen de plaats in van stervende ouderen, waarmee *The Choral* de juiste snaar bij het publiek weet te raken. Maar als de componist op doorreis een repetitie bijwoont, verbiedt hij de uitvoering ervan omdat de bewerking zeer tegen zijn zin is.

Een publieksvriendelijke apotheose met een prachtig uitgevoerd optreden, maakt plaats voor de rauwe werkelijkheid van het vertrek van de laatste lichting jonge mannen naar het front.

Piet Halma

(Deze recensie verscheen eerder in het Friesch Dagblad)





Toegankelijke en leuke mondiale geschiedenis van de filosofie.

De wortels van het denken reiken veel verder dan het Westen. Julian Baggini (Engeland 1968) verkent hoe uiteenlopende culturen, van het boeddhisme in Azië en de oude wijsheden van de Aboriginal Australiërs tot de Afrikaanse ubuntu-filosofie en islamitische denkrichtingen, door de eeuwen heen hebben

nagedacht over waarheid, geluk, rechtvaardigheid en identiteit. Baggini laat zien hoe ons eigen denken is gevormd door deze kruisbestuiving van ideeën. 'Hoe de wereld denkt' is een panorama aan ideeën dat licht werpt op vragen als: waarom is het Westen zo individualistisch? Waarom wortelt het secularisme niet overal even diep? En wat ligt aan de basis van China's afkeer van politieke vrijheid?



'Indien het kwaad intrinsiek in de mens zit, dan ook het goede. En precies daarover gaat dit boek. Het is een aanklacht tegen het kwaad en een ode aan het goede waartoe de mens in staat is.' Alicja Gescinska (Warschau 1981) neemt de lezer mee op een woelige en filosofische reis door de vorige eeuw. In tien biografische portretten laat ze zien wat de mensheid

kan leren van even moedige als intelligente vrouwen: Rosa Luxemburg, Anna Achmatova, Edith Stein, Hannah Arendt, Martha Gellhorn, Simone Weil, Jeanne Hersch, Ety Hillesum, Barbara Skarga en Judith Shklar. Met woord en daad bevochten zij de verdrukking, de ontmenselijking, de vernietigingsdrang uit hun tijd. Ze waren bakens van licht in de donkerste uren van de mensheid. Daar betaalden ze vaak een hoge prijs voor: van de dood in kampen tot een leven in ballingschap.

Alice van Kalsbeek

Sta op, luister echt, ook naar de complexiteit

Het geweld in Gaza en op de Westbank roept wereldwijd diepe emoties op, ook binnen onze kerken. Het lijden van burgers, de vernietiging van levens en het voortdurende gebrek aan perspectief vragen om mededogen, gebed en betrokkenheid. Als christenen kunnen en mogen wij daarvoor onze ogen niet sluiten. Tegelijk vraagt juist dit conflict om grote zorgvuldigheid in de manier waarop wij spreken. Binnen kerkelijke kring klinkt steeds vaker zeer stellige taal, waarbij Israël vrijwel uitsluitend wordt benaderd als dader en Palestijnen uitsluitend als slachtoffer. Daarmee dreigt de complexe werkelijkheid van dit conflict te worden teruggebracht tot een moreel eenvoudig verhaal van goed en kwaad.

De aanval van Hamas op 7 oktober 2023, waarbij burgers doelbewust werden vermoord en gegijzeld, heeft diepe sporen getrokken in de Israëliëse samenleving en wereldwijd onder Joodse gemeenschappen. Dat gegeven verdient evenzeer erkenning en invoelingsvermogen. Tegelijk mogen ook ernstige vragen worden gesteld bij de omvang van het geweld in Gaza en de humanitaire gevolgen daarvan voor de Palestijnse bevolking. Juist daarom past de kerk terughoudendheid in het gebruik van zeer zware begrippen als 'genocide'. Zulke termen hebben niet alleen een emotionele, maar ook een juridische betekenis. Wanneer de kerk deze woorden zonder nuance overneemt, bestaat het risico dat zij eerder bijdraagt aan verdere polarisatie dan aan waarheidsvinding en verzoening.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van oudsher geprobeerd verbonden te blijven met zowel het Joodse volk als Palestijnse christenen en andere Palestijnen. Die dubbele verbondenheid is niet gemakkelijk, maar misschien juist wel wezenlijk voor de roeping van de kerk. Zij vraagt dat wij weigeren om één vorm van lijden centraal te stellen ten koste van een andere. Kerkelijk spreken zou daarom niet in de eerste plaats activistisch of partijvormend moeten zijn, maar gericht op waarheid, gerechtigheid en vrede met erkenning van de angst, pijn en waardigheid van alle betrokken mensen.

Alleen vanuit die houding kan de kerk een geloofwaardige stem blijven in een conflict dat al te vaak mensen tegenover elkaar plaatst.

G. van Dijk (lid Protestantse Gemeente Blaricum)

Theologie voor Geïnteresseerden (TGV)

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

Ook komend jaar (augustus 2026-april 2027) wordt de TVG-cursus weer gegeven in Amstelveen.

- Het is een driejarige cursus met een doorlopende instroom. Ook per jaar of in delen te volgen.
- Er zijn twaalf vakken (onder andere Oude en Nieuwe Testament, Ethiek, Diaconaat), die worden gegeven door specialisten op de betreffende gebieden.
- Geen vooropleiding is vereist, wel interesse.
- De cursus loopt van 01-09-2026 t/m 04-05-2027 (64 lessen).
- **Tijd:** Dinsdag van 10.00-13.00 uur (twee lessen met pauze).
- **Locatie:** Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen. De kerk is goed bereikbaar met OV. Gratis parkeren.
- **Kosten:** € 400 (mag in drie termijnen betaald worden).

Voor meer informatie en aanmelding:

www.tvg-amsterdam.nl

Inderdaad 'een cursus die verrast, boeit en verdiept'. Als je doorzet, want eerlijk gezegd ... soms is het een beetje saai en is het doorbijten. Het ene vak boeit natuurlijk meer dan het andere. Alles bij elkaar geeft het mij de diepte die ik miste in mijn kennis van de Bijbel; ik leer veel. Met heel veel plezier begin ik in september aan het derde jaar. Ik kijk nu al uit naar al die gesprekken met een fijne groep medecursisten met hele diverse achtergronden. Regelmatig zijn we het niet met elkaar eens, maar dat hindert niets. De sfeer is goed en open en de docenten zijn professionals in hun vak.

Coby de Jager



SchuldHulpMaatje zoekt vrijwilligers

Eén op de vijf mensen in Nederland heeft geldproblemen die zij zelf niet kunnen oplossen. SchuldHulpMaatje kan hen helpen weer grip te krijgen op hun geldzaken. Gratis en zonder oordeel. In veel gevallen resulteert die hulp in het einde van een uitzichtloze situatie.



Hoe werkt SchuldHulpMaatje?

De ondersteuning wordt gegeven door zogeheten **Maatjes**. Zij bieden een-op-een hulp, met als belangrijkste doel iemand weer overzicht te laten krijgen in de inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen. Daarbij neemt het maatje niet de verantwoordelijkheid van de hulpvrager over, maar zet hij die op het goede spoor. Beginnende maatjes krijgen een gedegen driedaagse opleiding.

De maatjes worden begeleid en aangestuurd door een **Coördinator**. Die doet de intake van hulpvragers, is klankbord en coach voor de maatjes en rapporteert aan het bestuur. Ook coördinatoren krijgen een gedegen opleiding.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de financiën en de contacten met overheden en andere instanties.

Centralisatie in onze regio

Burgerlijke gemeenten hebben een wettelijk geregelde taak ten aanzien van schuldhulpverlening. Die kan resulteren in een verwijzing naar een vorm van schuldhulpverlening, zoals SchuldHulpMaatje.

Sinds 1 januari jl. is deze taak door de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren uitbesteed aan de gemeente Huizen. Daarmee ontstaat één centraal loket in de regio. Het lag voor de hand om ook het werk van SchuldHulpMaatje regionaal te organiseren. De Eemnesser stichting SchuldHulpMaatje is daarom opgegaan in SchuldHulpMaatje Huizen. In de gemeenten Blaricum en Laren wordt SchuldHulpMaatje in de steigers gezet.

Erwin van den Berg en Klaas Stulp zijn onlangs toegetreden tot het bestuur van die regionale stichting Schuld-

HulpMaatje. Zij zullen in dat bestuur het werk in hun gemeenten (Eemnes en Laren) vertegenwoordigen.

Vacatures

SchuldHulpMaatje zoekt vrijwilligers voor de volgende functies:

- Maatjes voor Blaricum en Laren
- Coördinatoren voor Blaricum, Eemnes en Laren
- Bestuurslid voor Blaricum

Reageren?

Hebt u belangstelling of vragen? Bel of mail dan naar Gerard Barmantlo (voorzitter), 06 4800 4430, gerard.barmantlo@huizen.schuldhulpmaatje.nl

Klaas Stulp

Film in de Dorpskerk

Donderdag 11 juni 2026, 20.00 uur, consistoriekamer



Op 11 juni besluiten we de filmcyclus van dit seizoen met 'La Vita è Bella' uit 1997 van de flamboyante Italiaanse regisseur Roberto Benigni, die zelf de hoofdrol voor zijn rekening nam. Hij speelt een Joodse levensoptimist die de grotere en kleinere tegenslagen in het leven te lijf gaat met als zijn grootste wapen de humor. Zo veroverd Guido zijn geliefde, maar als door toedoen van de Nazi's in het fascistisch Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog de rassenwetten worden ingevoerd, wordt het gezin uiteengerukt en worden Guido en zijn jonge zoontje geïnterneerd. Door alles als een spel voor te stellen weet Guido zijn zoon in leven te houden. Toegang vrij.

'Hoe ik talent voor het leven kreeg'

Toneelvoorstelling Huis van Eemnes,
zaterdag 20 juni, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)



Spelers van toneelvereniging Deo et Arti en statushouders spelen op Wereldvluchtelingendag het toneelstuk 'Hoe ik talent voor het leven kreeg'.



De avond is georganiseerd door de Werkgroep 'Het verhaal van de vluchteling', waarin Goede Buren Eemnes, het Blaricumse Comité voor Vluchtelingen en de Protestantse kerken van Blaricum en Laren-Eemnes samenwerken met Bibliotheek Gooi+.

Het toneelstuk (bewerking van regisseur Floris van Delft) is gebaseerd op het boek 'Hoe ik talent voor

het leven kreeg' van Rodaan Al Galidi; het gaat over de negen jaar die hij in een AZC woonde. Het is een indringend en humoristisch verhaal over Semmier Kariem, die asiel aanvraagt in Nederland. Hij droomt van een nieuw leven, maar het AZC wordt voor hem een bijna magisch dorp waar hij eindelijk moet wachten.

Bijzonder aan deze uitvoering is dat vluchtelingen, bijna allemaal voor de eerste keer van hun leven, zelf op het toneel staan naast spelers van toneelvereniging Deo et Arti.

Met muzikale ondersteuning van Monir Goran, die een ud (traditioneel snaarinstrument uit het Midden-Oosten) bespeelt en van de djembéformatie Nakupenda Lebi-ka. Angelique Scherpenzeel en Gerard Beentjes doen samen de regie.

De toegang voor deze toneelavond is gratis, dankzij een aantal sponsors. Gezien het beperkte aantal plaatsen is het wel noodzakelijk van tevoren te reserveren via aanmelding@goedebureneemnes.nl



Protestantse Gemeente Blaricum

De Dorpskerk

Torenlaan 16, 1261 GD Blaricum
035 531 56 81

Kosters:

G. Miltenburg en M. van Dijk

Verhuur kerk:

H. van Schaik, 06 1530 6861
M. van Dijk, 06 5175 6913

Predikant:

Ds. J.A. Zeilstra,
Lindenheuvel 6, 1217 JW Hilversum
035 624 7449, zeilstar@xs4all.nl

Scriba:

H. Oort, 035 538 8277
scriba@protestantsegemeentebларicum.nl

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk:

Ds. P. Barnard, 06 1345 1757
Ds. C. van Dorp, 06 2503 7305

Website:

Correspondentieadres:
webredactie@protestantsegemeentebларicum.nl

College Van Kerkrentmeesters

Voorzitter: J. P. Schreur

kerkrentmeesters@
protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL45 RABO 0308 4012 39 of
NL71 INGB 0000 1446 30

t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Blaricum

Gedachtenisfonds:

Bank: NL 48 RABO 0332 4500 07
t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Blaricum

Ledenadministratie:

Mevr. A. Loenen-van de Meent, 06 8263 8480,
ledenadmin@protestantsegemeentebларicum.nl

Beheerder kerkhof:

H. van Schaik, Zwaluwenweg 1,
1261 GH Blaricum, 06 1530 6861,
kerkhofbeheer@protestantsegemeentebларicum.nl

College van Diakenen

Voorzitter:

M. de Hoop-Bergsma
diaconie@protestantsegemeentebларicum.nl
Bank: NL38 RABO 0139 8079 93, t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Jeugd en Kerk

Op dit moment is er geen crèche. Eén keer per maand is er kinderdienst in de Dorpskerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Via een groepsapp worden ouders geïnformeerd. Contact via Beatrijs: beatrijsbulder@hotmail.com

Kerkomroep

De kerkdiensten in de Dorpskerk zijn te zien (rechtstreeks of later) op internet: kerkdienstgemist.nl/stations/2263
U kunt ook de gratis app downloaden en kijken op uw telefoon of tablet. Via kerkomroep.nl kunnen de diensten direct of later worden beluisterd.

Van het consistorie

Bij de diensten

Zondag 31 mei zal ds. Leendert van der Sluis uit Nijkerkerveen voorgaan.

Zondag 7 juni verwelkomen we ds. Saskia van Mechelen uit Bussum. Zij is predikant van de Wilhelminakerk in Bussum en zal voor de eerste keer voorgaan in de Dorpskerk.

Zondag 14 juni



Retabel Lam Gods - Gebroeders Van Eyck

Het is Johannes de Doper die in het vierde evangelie Jezus aanwijst als het Lam Gods. Daarom beeldden de gebroeders Van Eyck hem als een geschilderd standbeeld levensgroot af op de buitenzijde van het (gesloten) retabel dat zij tussen 1420 en 1432 vervaardigden voor de Gentse Sint-Baafskathedraal, werkelijk een mysterie van schoonheid. In de Stille

Week stond ik ademloos voor het gerestaureerde werk. Deze zomer wil ik de diepe betekenis van deze prachtige symboliek met jullie verkennen. Dit is de eerste van vier diensten (14 juni, 5 juli, 30 augustus en 6 september) over het Lam Gods. Wij vieren vandaag de Maaltijd van de Heer in een lopende viering. *Thema:* De verzegelde boekrol. *Schriftlezingen:* Jesaja 53, 1-7; Openbaring 5 en Johannes 1, 29-34. *Liederen:* Psalm 23; Lied 301e; Lied 882: 1, 4 en 5; Lied 748; Lied 524: 1, 4 en 5; Lied 799: 1, 5 en 6; Lied 379; Lied 404c; Lied 408a; Lied 752: 1, 6 en 7.

Zondag 21 juni gaat dorpsgenoot en gemeentelid ds. Petra Barnard voor.

Zondag 28 juni begroeten we de ons bekende dichter en dominee Sytze de Vries uit Schalkwijk.

Kinderdienst

Na Pasen was er vanwege de vakantie alleen nog een kinderdienst met Pinksteren. Die was na de inleverdatum van kopij voor deze Onderweg. Het verslagje van wat we gedaan hebben komt dus later. Daarom dit keer alleen de komende data.

De laatste kinderdienst voor de zomervakantie zal 28 juni zijn. Degene die afscheid neemt van de basisschool kan dan niet aanwezig zijn, dus dat stellen we uit naar de startzondag op 20 september. Verdere data zijn: 25 oktober, 22 november (voleindingszondag) en 25 december (Eerste Kerstdag). Het is mogelijk dat er nog meer data komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Beatrijs Bulder, beatrijsbulder@hotmail.com of: 06 2427 3358.

Tot ziens!

Beatrijs Bulder

Van de Predikant

'Je kunt je nog laten omscholen,' meerdere keren heb ik dit soort opmerkingen gehoord op feestjes rond 1989, als ik vertelde dat ik dominee ging worden. 'Wat doe je nu? Je stapt op een zinkend schip ...' Of wanneer het over geloven in God ging en er grote ogen werden opgezet: 'Hoe bestaat het dat je daarin gelooft, verder best een intelligente jongen.' Ik moet eerlijk bekennen dat ik dan ook wel eens even van mijn stuk was en bij mezelf te rade moest gaan over de vraag wat ik nu eigenlijk echt geloofde. Als kind intrigeerde mij de Godsvraag, en dat doet deze nog steeds, als een open vraag en een diep verlangen. Het is niet de kerk die het laatste woord heeft.

Jurjen Zeilstra

Uit de gemeente

Bloemengroeten



Foto: Bram Veerman

De afgelopen weken gingen de bloemen met een hartelijke groet naar Henk Aertsen, Anneke en Jan den Dunnen, Jeanne Rauwenhoff en naar de inmiddels overleden Lydie van de Witte. Bloemen brachten we als dank naar Henriette van Meeuwen voor haar inzet bij het Achterommaal.

Als u iemand wilt voordragen voor een bloemengroet, neem dan contact op met Beatrijs Bulder beatrijsbulder@hotmail.com of stuur een mailtje naar consistorie@protestantsegemeentebларicum.nl

Wij gedenken

Lydia Pauline Constance van de Witte-van de Roemer

'Eigenlijk ben ik een bevoorrecht mens. Ik besef het echt als ik zie hoeveel lieve mensen ik om me heen heb, en al die verpleging die zich inspant voor mij.' Lydie werd in 1944 in Utrecht geboren met spina bifida.



Foto: Bram Veerman

Zij is op 81-jarige leeftijd op 3 mei overleden. Ze heeft sinds 2017 in Theodotion gewoond, waar zij zeer gemist zal worden. 'Wil je 1 Korintiërs 13 lezen, over de liefde? Daar draait alles om in het hele leven; dat heb ik altijd het allerbelangrijkste gevonden,' zei ze. Na haar opleiding tot kleuterleidster is Lydie als jonge vrouw gaan werken in Blaricum bij het kleuterschooltje 'Klein beginnen', naderhand gefuseerd met een basisschool. Dankbaar dacht ze terug aan de kinderen die speelden met het konijn in de klas. In 1975 trouwde ze met Hessel van de Witte. Ze gingen wonen in de Bijvanck. Hij overleed in 2007, nadat Lydie, vanwege zijn achteruitgaande gezondheid lang voor hem had gezorgd. Lydie was een dapper en opgewekt mens, die zich steeds wilde richten op de mogelijkheden, niet op wat er niet kon. Nooit is zij opgehouden te geloven dat haar leven in Gods hand was en dat de betekenis van dat leven, al was het nog zo kwetsbaar, thuishoorde in zijn barmhartigheid. De afscheidsdienst

vond plaats op 11 mei in Den en Rust te Bilthoven.

ds. J.A. Zeilstra

Groothuisbezoeken

De afgelopen maanden waren er vier groothuisbezoeken. In een gezellige setting bij iemand thuis of in de consistorieruimte of in het Achterom was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar wat beter te leren kennen. De belangstelling hiervoor was goed. Onder het genot van koffie, thee met wat lekkers, werd iedereen hartelijk welkom geheten door een wijkouderling. Onder leiding van Jurjen volgde er een voorstelronde. Bijzondere gesprekken, herkenning, lief en leed met elkaar delend en ook de problemen in de kerk kwamen ter sprake.

Na een korte pauze bespraken we prikkelende stellingen over het jaarthema 'Laaghangend fruit' naar aanleiding van Galaten 5, 2: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'. Vragen waren: Is laaghangend fruit niet te hoog gegrepen? Welke deugd vind je het moeilijkst en welke vind je het belangrijkste voor jezelf? En welke voor de kerk als geheel? Is er onderling spanning of tegenstelling tussen deze deugden? Wat is de gemeenschappelijke noemer? En ontbreekt er een deugd?

En dan staat er in Galaten 5, 19-21 ook nog een 'zondencatalogus'. Is dat zinvol om het zo zwart-wit uiteen te trekken? U begrijpt, er was genoeg gespreksstof en ook stof om later over na te denken.

Na deze gang de diepte in was het tijd om af te sluiten. Iedereen werd bedankt voor zijn bijdrage en kon zijns weegs gaan. Voor degenen die wilden was er nog tijd om na te praten onder het genot van een drankje en wat lekkers.

Het was goed om hierbij te zijn. Je leert elkaar beter kennen en je voelt de betrokkenheid met elkaar en wat

je hart raakt. Geïnspireerd door de vrucht van de Geest, Liefde, kunnen we verder. Daarom wil ik iedereen, net zoals we zondags doen, een zegen meegeven: 'De Here zegene u'.

Beatrijs Bulder

Cie. Kruispunt

Op 30 april bezochten we Museum Catharijneconvent in Utrecht, waar de Bijbel op een moderne manier werd vormgegeven door acht gastcuratoren.



Een van hen koos dit schilderij van Frans Franciscus (1959) uit, waarop niet Valentijnsdag wordt verbeeld, maar de geboorteaankondiging door de engel, die Maria komt vertellen dat ze de moeder wordt van Jezus.

Over zijn kribbe gesproken: wat te denken van de drie wijzen op segways die Amazon-pakjes brengen, terwijl Jozef en Maria een selfie maken met de pasgeboren Jezus!

Onze 70-plussers keken met belangstelling

De gezellige middag werd afgesloten in het sinds oktober jl. nieuw geopende restaurant Heirloom, evenals dit museum een aanrader.

Zeker niet in de laatste plaats dank aan de vijf chauffeurs, die het voor de deur in- en uitstappen mogelijk maakten.

Op 25 juni, de laatste donderdag van juni, bezoeken we Muiderberg en bij mooi weer De Zilvermeeuw.

Natuurlijk is er Koffiepunt elke 1e en 3e vrijdag van de maand in het Achterom. Een gezegende tijd wensen we jullie toe.

Cie. Kruispunt,
Tiny, Bep, Monique en Anne-Marie

College van diakenen

Collecteverantwoording

April 2026

	doel	cont.	met
		+bank	uplift
02	40-dagenactie BEL	191,75	800
05	KiA-Zuid-Soedan	364,40	1.850
12	Stichting Child	136,90	450
19	Stichting De Hoop	209,10	850
26	Hospice Kajan	199,40	1.000
	Totaal	1.101,55	4.950

Alle bedragen in euro's

Hartelijk dank voor uw gaven!

Met vriendelijke groet,
de Diaconie

Van de Kerkenraad

De kerkenraad heeft vergaderd op 16 april. De vergadering werd door Jurjen geopend met een bezinning naar aanleiding van de beelden van Alberto Giacometti.

We hebben deze vergadering kennis gemaakt met de heer Piet Faltay uit Nederhorst Den Berg, die namens de CCBB aan onze kerkenraad is toegevoegd om aan de minimale voorwaarden te voldoen om een zelfstandige gemeente te blijven. Iedereen heeft het volste vertrouwen in een goede en prettige samenwerking.



Het bleek kerkordelijk nogal ingewikkeld te worden voor ondergetekende om tijdelijk als kerkrentmeester op te treden. Daarom heb ik in goed overleg besloten mijn taken als diaken blijvend neer te leggen en eveneens blijvend ouderling-kerkrentmeester te worden, de bevestiging heeft met Pinksteren plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kan ik geen lid meer zijn van de Generale Synode. Bas Reitsma zal voorlopig mijn taken als penningmeester van de diaconie overnemen tot er een vervanger is gevonden.

Vera Stalling is bereid gevonden toe te treden tot de diaconie en daarmee tot de kerkenraad. Zij is als diaken bevestigd in de Pinksterdienst.

Harry en Ria van Schaik hebben de Paaskaars gekregen als dank voor hun vele werk voor de kerk.

We keken terug op een mooie Stille Week en paasviering. De collecteopbrengst van de 40-dagenactie BEL

bleek voldoende te zijn voor Pierre Pourchez om de schoolbus voor de gehandicapte kinderen in Medan aan te schaffen.

De vergadering werd afgesloten met lied 248.

Hartelijke groeten,
Pieter Schreur, voorzitter

College van Kerkrentmeesters

Even voorstellen ...

Ik ben **Piet Faltay**. Pieter Schreur en ik vormen samen het College van Kerkrentmeesters ad interim voor de PGB. Dat blijven we doen totdat er weer een nieuw College van Kerkrentmeesters (CvK) is gevormd. We gaan ons in elk geval bezighouden met de lopende zaken om zo de CvK-aangelegenheden gaande te houden.

Momenteel zijn de afspraken met de banken bijna rond. Dat geldt ook voor

een overzicht van alle taken die er nu liggen. Daarnaast blijven we natuurlijk graag in contact met de mensen die nu al actief zijn voor het CvK. We houden u op de hoogte.

Hartelijke groet,
Piet Faltay

Collecterooster

Mei

31 Koffiedrinken na de dienst

Juni

7 Cantorij
14 Communicatiemiddelen
21 Kerkelijke gebouwen
28 Cie. Kruispunt

Film in de Dorpskerk

De laatste film van dit seizoen wordt vertoond op 11 juni.

Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer van de Dorpskerk.

Meer informatie op pagina 7.

Hemelvaartsdag 2026 - Dauwtrappen met de Dorpskerk?

Nee, daar kwam het helaas niet van. Te koud en te nat buiten. Maar we hadden wel een genoeglijke Hemelvaartsochtend. Het ontbijt samen was gezellig en ook de dienst was mooi.

Anneke van 't Hull





Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Johanneskerk

Naarderstraat 5, 1251 AW Laren

Ontmoetingskerk

Kerklaan 41, 1251 JS Laren

Contactpersoon koster

Renee Kuperus, 06 5395 3458

Predikant

ds. Benedikte L. Bos
Bisschopswaard 3
1251 TX Laren
06 4137 3021
predikant@pglaren-eemnes.nl

Contactpersonen

Betty van Dillen, *scriba*
scriba@pglaren-eemnes.nl, 06 1635 2526

Vertrouwenspersonen Veilige Kerk

Rieke Swaan, 06 2321 1508
Paula Cnossen, 06 4546 2229
vertrouwenspersoon@pglaren-eemnes.nl

Correspondentieadres

PGLE
www.pglaren-eemnes.nl
webmaster@pglaren-eemnes

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Renee Kuperus, Wally Moesweg 18
1251 AT Laren, r.kuperus@kuperus.nl,
06 5395 3458

Penningmeester:

Yvette Sollman-Zeegers, Schietspoel 33,
1251 XT Laren, penningmeester@pglaren-eemnes.nl,
06 1339 9929

Bank: NL39RABO0334939577

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Reservering/huur kerk(zalen)

Renee Kuperus, 06 5395 3458

College van Diakenen

Voorzitter:

Ruud Ham,
vzdiaconie@pglaren-eemnes.nl

Penningmeester:

Jan van Hamond,
Geutoomserf 12, 3755 VN Eemnes,
jvhamond@xs4all.nl, 035 531 1888

Diakonie:

NL47RABO0334902282

t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Zending

NL47RABO 0334 9022 82 o.v.v. Zending

Kerkelijk Bureau

H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kinderdienst

Oppasdienst: Joke Duurland, 06 4644 8086

Kinderdienst: Leo Verhoef, 06 5188 7540

Godly play: Marjolijne Yska, 06 1262 4880

Uit de gemeente

Samen bijbellezen voor 50-plussers

Afgelopen seizoen startten Renske van Dorp en Marjolijne Yska een gesprekskring voor jongvolwassenen: 'Samen bijbellezen'. Enkele gemeentelieden die niet (meer) tot deze leeftijdscategorie behoorden hadden ook belangstelling. Zij vroegen mij of ik zo'n kring voor de oudere gemeentelieden (vanaf 50 jaar) wilde organiseren. Hierbij!

Op maandag 22 juni om 19.30 uur organiseer ik een eerste bijeenkomst in de bovenzaal van de Ontmoetingskerk (gebruik de zij-ingang). Ik zal een Bijbelstudie voorbereiden over woningnood toen (in Bijbelse tijden) en nu.

Die avond van 22 juni is een pilot, een proef. Als er genoeg belangstelling is en we het een goede methode vinden wil ik ook een viertal bijeenkomsten in '26-'27 plannen.

Opgeven wordt gewaardeerd. Graag een mailtje naar Benedikte@planet.nl, een whatsappje op 06 4137 3021 of een briefje met je naam na een kerkdienst aan me overhandigen.

Benedikte Bos

In memoriam

Korrie de Jong-van den Bosse



Op 21 april overleed op 94-jarige leeftijd Korrie de Jong-van den Bosse.

Korrie is opgegroeid in Gapinge (Walcheren). Na de oorlog deed zij de Mulo plus de kweekschool. Dat was zeldzaam, een meisje dat mocht studeren. Ze werd kleuterjuf in Oostkapelle en Den Haag. Ze leerde Eelke de Jong kennen, die onderwijzer was. Met hem is zij getrouwd (en 'dus' kreeg ze als juf ontslag).

Jären later (en na omzwingingen langs verschillende kerkgenootschappen) kwam Korrie bij de PGLE. Ze hield van gesprekken voeren. Dat deed ze onder andere bij de huiskamermercatechese die ze jarenlang gaf, ze was betrokken bij leerhuizen (onder andere over de joodse wortels van het christelijk geloof) en op het laatst bij de ouderengesprekskring. Korrie sprak graag over geloof, over boeddhisme, over Zeeland en over de zegen. Korrie vond eigenlijk dat het na de zegen op zondag even stil moest zijn om te kunnen beseffen wat die zegen allemaal inhield.

We stonden in de kerkdienst stil bij haar overlijden. Dat haar nagedachte- nis tot zegen zij!

Henny van As-Vos



Tot ieders schrik overleed in haar slaap, op 74-jarige leeftijd, Henny van As, lid van het koor van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Henny stond nog midden in het leven. Wat ze in haar werkzame jaren deed (lesgeven), hield ze haar hele leven vol. Ze deelde van harte uit van haar enorme kennis. Evenzeer deelde ze haar levenslange trouw aan Gijs,

haar jeugdliefde en later haar echtgenoot. Ze was ook trouw aan vriendinnen, sommige kende ze zelfs vanaf de lagere school.

Hoewel een lijfspreuk van Henny (en ook van Gijs) was 'Less is more', gold dat niet voor het geloof. Er sprak een groot Godsvertrouwen uit Henny, en op 4 mei, toen we haar gedachten, sprak elke spreker ook over dat geloof.

Prachtig was dat het koor van de PGLE ook medewerking verleende aan de afscheidsdienst. Zij zongen onder andere het lied dat ook een plek kreeg op de rouwkaart: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.'

Wij gedenken Henny met eerbied en genegenheid.

Benedikte Bos

Bloemengroet



Foto: Rineke Ooykaas

In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:

Henk en Wil Bakhuis - Laren
 Cees van Rijdsdam - Eemnes
 Fam. Van den Berg - Laren
 Cees en Janny van der Wildt-van Ginkel - Baarn
 Famke Overzee - Eemnes
 Ans van Ieperen - Laren
 Yvette Sollman - Laren
 Tietie Fennema - Eemnes

Wie iemand van binnen of buiten de gemeente wil voordragen voor de bloemengroet kan zich wenden tot:

Rieke Swaan-Velthuijsen
 06 2321 1508
 riekswaan@hotmail.com



Beste leden van onze kerkgemeenschap,

heeft u iets bijzonders meegemaakt, een waardevolle ontmoeting gehad, een inspirerend moment ervaren of wilt u graag iets delen dat u heeft geraakt? Wij nodigen u van harte uit om uw verhaal, ervaring, getuigenis of reflectie te delen met onze gemeenschap.

Uw bijdrage, groot of klein, kan anderen bemoedigen, inspireren of helpen zich meer verbonden te voelen. Samen dragen we de verhalen die ons geloof, onze hoop en ons samenzijn vormgeven. Zo bouwen we aan een warme, gastvrije en verbonden kerkgemeenschap.

U kunt uw bijdrage sturen naar de redactie: onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl

Wij kijken vol verwachting uit naar wat u wilt delen.

Mitchell van den Berg



Van de diaconie

Collecteverantwoording 40-dagenactie BEL 2026

22-02	319,44
01-03	468,02
08-03	262,16
15-03	547,85
22-03	501,62
29-03	507,58
02-04	146,80
05-04	645,85

In totaal dus € 3.399,32; een heel mooi bedrag. Waarvoor dank!

De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot € 3.650.

Met vriendelijke groet,
Jan van Hamond

Rotary-actie voor de voor-elkaarkastjes

Onze predikant, Benedikte Bos, had bij de Rotary verteld over onze voor-elkaarkastjes. Naar aanleiding daarvan kwam de Rotary met het idee om hiervoor een inzamelingsactie bij Albert Heijn te houden. Op zaterdag 9 mei was het zover. Van half 10 tot 6 uur stonden er mensen van de Rotary én van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes in Albert Heijn om de mensen te vragen iets extra's te kopen voor de weggeefkastjes. Tot onze verrassing en grote vreugde reageerden talloze mensen hier positief op en we kregen dan ook heel veel levensmiddelen, verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen cadeau.

De komende maanden zullen we de kastjes ermee vullen. Ook is er een flink bedrag gedoneerd waar we weer andere producten voor kunnen kopen.



We hopen dat we met onze kastjes veel mensen die moeilijk rond kunnen komen een handje kunnen helpen.

Wij (de Rotary en de diaconie), bedanken iedereen die meegeholpen heeft om deze actie zo succesvol te maken door middel van inzet en/of met gulle giften.

Ineke Yska

Allereerst wil ik een 'save the date' doorgeven: de kerkenraad is heel blij met al onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de PGLE. Om die waardering te laten blijken, organiseren we een vrijwilligersbijeenkomst op **zaterdag 26 september 2026 vanaf 14.30 tot ca. 17.30 uur**. Zet die datum vast in de agenda, zodat we er met elkaar een mooie middag van kunnen maken.

In april hebben we geen vergadering gehad, omdat er geen dringende zaken te bespreken waren. In mei staat onder andere de jaarrekening 2025 van het CvK op de agenda.

Nadat de burgerlijke gemeente het besluit had genomen om aan de PGLE vergunning te verlenen voor een aanbouw bij de Johanneskerk, trad er een bezwaartermijn in van zes weken. Op het moment dat ik dit schrijf, is de termijn nog niet verstreken. Inmiddels zijn er een paar bezwaren ingediend. Een bezwaarcommissie heeft twaalf weken de tijd om te reageren. Gedurende die tijd kan de PGLE niet beginnen met bouwactiviteiten. Het is nu nog onzeker hoe een en ander gaat verlopen. Wat wel zeker is, is dat er voor de bouwvak niets zal gebeuren. Dat betekent dat we tijdens de zes weken zomervakantie toch onze kerkdiensten zullen houden in de Johanneskerk.



Foto: Bol-an

Vanaf 4 juli tot en met 12 september is de Johanneskerk open op de zaterdagmiddagen van 14.00–17.00 uur. Ook op zondag 13 september (Munimentendag). Voor deze activiteit zoeken we nog wat vrijwilligers. Je bent niet de hele zaterdagmiddag kwijt, er wordt gewerkt in twee shifts van 1,5 uur per middag. Je bent nooit alleen in de kerk, maar staat altijd met iemand anders ingeroosterd. Je ontvangt de bezoekers en vertelt iets over de kerk, als men dat wil. Er is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Er is altijd veel belangstelling van bezoekers die graag een kijkje komen nemen in onze mooie kerk. Mocht u belangstelling hebben voor deze functie, laat het me dan vooral weten.

Vanuit de kerkenraad: vrede en alle goeds,
Betty van Dillen

Wij luiden de klokken voor kinderen!



Dankzij de grote betrokkenheid en inzet van veel geloofsgemeenschappen luidden op 29 april ruim 800 klokken in heel Nederland, ook in Laren en Eemnes, met één duidelijke boodschap: laat de gewortelde kinderen blijven. Samen hebben we laten horen dat deze kinderen niet vergeten worden. Maar helaas blijft het uit den Haag oorverdovend stil. Reden voor een nieuwe landelijke actie, vonden ze vanuit het Kerkasiel in Kampen: een schrijfactie. Op voorstel vanuit de initiatiefgroep 'Bezoek Kerkasiel' hebben we op 17 en 24 mei in de Ontmoetingskerk meegedaan met die schrijfactie. Gebruik je stem, want die klinkt als een klok! Meer actuele informatie vindt u in de wekelijkse nieuwsbrieven.

De belangrijkste reden waarom we vinden dat de familie Babayants niet uitgezet moet worden naar Oezbekistan is dat de kinderen hier 'geworteld' zijn. Ze leven inmiddels elf jaar in Nederland, de jongste twee zijn hier geboren. Dat 'geworteld zijn' betekent veel meer dan dat het zielig voor ze is om te worden teruggestuurd. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat dit schadelijk is voor de kinderen. In december 2018 verscheen onder leiding van de bekende hersenwetenschapper professor Erik Scherder een rapport dat op een rijtje zet welke schade kinderen oplopen door uitzetting. De aanhoudende stress is funest voor hun ontwikkeling.

Onze regeringen blinken al jaren niet uit in daadkracht! Op grond van onder meer het 'Rapport Scherder' is in 2019 naar aanleiding van het kerkasiel toen besloten tot een kinderpardon, waardoor gezinnen met kinderen die al vijf jaar of langer in de asielpcedure zaten een verblijfsvergunning kregen. Daarbij is ook afgesproken de asielpcedure te versnellen, zodat er niet nog eens een kinderpardon nodig zou zijn. Helaas is dit niet gelukt, waardoor er nu opnieuw zo'n 420 kinderen zo lang in de procedure zitten dat de schade onverantwoord groot is. Een nieuw kinderpardon lijkt daarom een logische stap. Laat ze blijven!

Namens de initiatiefgroep 'Bezoek Kerkasiel',
Coby de Jager
(Bron: <https://kerkasielkampen.nl/>)

Bij de kinderdienst hebben wij de afgelopen weken Palmpasen en Pasen gevierd. Met Palmpasen hebben we Palmpaasstokken gemaakt samen met 17 kinderen. Nadat de mensen in de kerk onze Palmpaasstokken hadden bewonderd hebben we het gebruikelijke rondje om de kerk gelopen met Jacob de ezel.



Pasen zijn we gestart met een heerlijk ontbijt in de bovenzaal waarbij kinderen en gemeenteleden aanwezig waren. Tijdens de kinderdienst hebben de kinderen een boekenlegger in de vorm van een kruis versierd door lint erdoor te weven.



We bereiden ons nu voor op Pinksteren. Na Pinksteren hebben we nog maar een paar keer kinderdienst en dan start de zomervakantie al. Tijdens de laatste weken gaan wij het nog heel gezellig maken met elkaar.

Tot de volgende Onderweg.

Groetjes,
Marjolijne, Ineke, Leo, Famke en Joke

Tom en Sara willen meer weten over de kerk

De diakenen

De volgende zondag komen Tom en Sara weer vroeg in de kerk. Madelief is samen met Timo en Carmen bezig om beertjes met wijn en druivensap te vullen. Goh, waarom doen jullie dat? vraagt Sara. Dat is voor het avondmaal, vertelt Madelief. Gek, zegt Tom, avondmaal. Het is toch ochtend? Waarom heet het dan geen ochtendmaal?

Weet je nog dat in de week voor Pasen Jezus met zijn vrienden een maaltijd had. Dat was 's avonds. Hij deelde toen brood en wijn met zijn leerlingen. En hij zei daarbij dat telkens als ze dit ook zouden doen, hij bij hen zou zijn. Om daaraan te denken vieren we af en toe in de kerk het avondmaal. Net zoals Jezus met zijn leerlingen deed, delen we ook brood en wijn (of druivensap) en denken we aan Jezus. En omdat Jezus iedereen uitnodigt, zeggen wij als kerk ook dat iedereen welkom is. Of je nu groot of klein bent, je hoort erbij en het is alsof Jezus tegen je zegt: ik wil bij jou zijn. Maar nu moet Madelief weer verder want anders zijn ze niet op tijd klaar voordat de kerk begint.

Marjolijne Yska



GEZOCHT: leider/leidster voor de kinderdienst

Vind jij het leuk om met kinderen bezig te zijn en geloof op een eenvoudige en warme manier over te brengen? Voor onze kinderdienst zijn wij op zoek naar een enthousiaste leider of leidster die af en toe wil helpen tijdens de zondagochtend.

Samen met een klein team verzorg je een mooi moment voor de kinderen met een verhaal, gesprek, knutselwerkje of activiteit. Ervaring is niet nodig — enthousiasme en betrokkenheid wel!

Lijkt het je leuk of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met:
Joke Duurland, 06 4644 8086 of
Leo Verhoef, 06 5188 7540.

De kerkdiensten in de Ontmoetingskerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl en zijn ook te volgen via Facebook en YouTube. Diensten van de Dorpskerk zijn te zien via kerkdienstgemist.nl/stations/2263. U kunt ook de gratis app downloaden.

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Blaricum protestantsegemeentebларicum.nl en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes pglaren-eemnes.nl

Redactie

J.A. Zeilstra, B. L. Bos, B. Veerman
A. van Kalsbeek (eindredactie)
C. de Jager

Correctie

S. Visser

Fotografie

R. Ooykaas, H. van Schaik,
B. Veerman

Opmaak en druk:

Drukkerij J. Bout & Zn, Huizen

Bezorging / Abonnementen

Protestantse Gemeente Blaricum:
L. van Deutekom, 't Erf 8,
1261 NB Blaricum, 06 4297 1845
leo@vandeutekom.org

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes:
H. Docter, Velthuisenlaan 21,
1251 KK Laren NH, 035 531 3983
kerkelijkbureau@pglaren-eemnes.nl

Kopij insturen

Kopij voor alle rubrieken sturen naar:
onderweg@protestantsegemeentebларicum.nl

Vermeld in de onderwerpregel altijd voor welk onderdeel de kopij bestemd is (PGLE of PGB) en zo mogelijk voor welke rubriek. Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u bij de redactie aanvragen.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten bij ruimtegebrek en om aangeboden berichten niet te plaatsen.

Data waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr	Kopij	Verspreiding
06	wo 17-06	za 04-07
07	wo 19-08	za 05-09
08	wo 23-09	za 10-10

De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor het eerstvolgende nummer van Onderweg is:

WOENSDAG 17 JUNI 2026

Zondag 31 mei 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. L. van der Sluis
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. K. Touwen
Theodotion	10.30 uur	drs. D. Teunissen

Zondag 7 juni 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. S. van Mechelen
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos, HA
Theodotion	10.30 uur	ds. A. van Voorst

Zondag 14 juni 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. J. A. Zeilstra, HA
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos
Theodotion	10.30 uur	J. Friso

Zondag 21 juni 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. P. Barnard
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos
Theodotion	10.30 uur	pastor M. Potjer

Zondag 28 juni 2026

De Dorpskerk	10.00 uur	ds. S. de Vries
Ontmoetingskerk	10.00 uur	ds. B. L. Bos
Stichtse Hof	10.45 uur	ds. M. Randt
Theodotion	10.30 uur	pastor W. Huis in 't Veld



Processie in Laren (sinds 1521) – Schilderij Eppo Doeve