

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief Special – STARTZONDAG 20 september 2020



Hierbij ontvangt u een speciale uitgave van de Dorpskerk Nieuwsbrief, om u hartelijk uit te nodigen voor de Startzondag op 20 september a.s.

De Startzondag luidt van oudsher het begin van 'het winterwerk' in. Nu doen wij al enkele jaren niet meer echt aan activiteiten die u door de donkere dagen heen moeten helpen. Waarom zouden wij ons immers tot alleen die periode beperken als we een heel jaar tot onze beschikking hebben? De Startzondag is daarom meer geworden tot een nazomer-feest om elkaar na vakanties weer te ontmoeten en samen het (kerkelijk) leven weer op te pakken.

Als u al eens eerder Startzondagen heeft bezocht, dan weet u dat die er telkens weer anders uitzien. Houdt u van verrassingen, dan is de Startzondag dus echt iets voor u! Geeft u de voorkeur aan het bekende en vertrouwde, dan wilt u wellicht eerst weten wat er gaat gebeuren, voordat u aanhaakt.

Daarom geven wij een inkijkje in het programma, maar laten we ook nog wat ruimte voor uw nieuwsgierigheid. Zo houden we de kerk mooi in het midden 😊.

Graag tot zondag!

Mieke Bleys, Bram Veerman en Wil Vooijs.

Wat kunt u aankomende zondag verwachten?

DE KERKDIENT

We beginnen om 10 uur met een bijzondere kerkdienst voor-en-door kerkleden.

Er is veel aandacht voor muziek: Hendrika Veerman bespeelt zowel het orgel als de piano en Elianne Vuik speelt op de panfluit.



In plaats van een preek zullen drie dappere gemeenteleden een geheel eigen beschouwing geven op het **thema van de Startzondag: "Het goede leven: leven in het perspectief van Gods licht"**. Om de sprekers te behoeden voor al te veel nieuwsgierigheid vooraf 😊, ziet u hun namen zondag op de Orde van Dienst of desgewenst zaterdagochtend al op onze website.

De dienst is voorbereid door een team van gemeenteleden, met het doel om u positief te verrassen, een beetje anders maar toch vertrouwd en met veel favoriete liederen. Hoewel we die tot onze spijt niet luidkeels mogen meezingen, zal het enthousiast mee neuriën onder begeleiding van piano en panfluit u zeker ook plezier doen!

(vervolg)

IN DE TUIN VAN 'T ACHTEROM

Na de dienst bent u van harte welkom in de tuin van 't Achterom, ook als u niet bij de dienst aanwezig was. U wordt ontvangen met koffie of thee en heerlijkheden uit de oven van Dorpskerkgenoten.



Wilt u ook iets bakken voor de Startzondag? Graag! U kunt uw creatie vóór de kerkdienst afgeven op 't Achterom, graag op een schaal of bord – die u natuurlijk na afloop (waarschijnlijk leeg) terug meekrijgt. Laat u ons het even weten als u meebakt?



GOEDE DOELEN ACTIE

De diaconie houdt in de tuin van 't Achterom een **speciale inzamelingsactie** voor de aanschaf van een **DUOFIETS voor woonzorgcomplex De Bolder** in Huizen. Een bekend vrijwilliger/gemeentelid* komt samen met iemand van De Bolder de fiets demonstreren en toelichting geven op de actie. In de flyer op de volgende pagina kunt u lezen over hun fietsestafette op zaterdag 19 september.

Annelet Weegenaar **verkoopt** ter ondersteuning van deze mooie actie haar -inmiddels welbekende- **zelfgemaakte kaarten**. Annelet, bij deze alvast hartelijk dank daarvoor!

Vergeet dus zondag niet uw portemonnee mee te nemen naar 't Achterom, óf doneer direct via de diaconie of via Vrienden van de Bolder. Uw bijdrage is van harte aanbevolen!



VRIJWILLIGERS

In dit bijzondere jaar hebben we helaas geen vrijwilligersbedankavond kunnen houden, waarop we normaal gesproken melding maken van wisselingen in de verschillende commissies. De Startzondag leent zich daar gelukkig ook prima voor. We kunnen immers niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met de inzet van zo vele vrijwilligers in de Dorpskerk!

ONTHULLING

En tot slot hebben we nog een onthulling voor u. Wat dat is, hoort/ziet u na de dienst op 't Achterom!



*als u de foto op onderstaande flyer goed bekijkt, weet u om wie het hier gaat 😊

FIETSTEAM DE BOLDER

FIETSEN VOOR DUOFIETSEN

Zaterdag 19 september
300 km in 16 uur

Start: 4.00 uur/Finish: 20.00 uur bij de Bolder, Akkerweg



7 fietsers stappen
19 september op de
pedalen en fietsen
in 16 uur tijd 300
kilometer.

Met deze actie
willen ze geld op
halen voor de
aanschaf van een
nieuwe duofiets!

Doneren
kan op nummer
NL19RAB00329937162
tnv Vrienden van de
Bolder o.v.v duofiets



*actuele informatie vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

*afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Redactie van deze Startzondagnieuwsbrief:

Mieke Bleys, Bram Veerman en Wil Vooyo.

Reageren? Graag naar consistoriepgb@gmail.com

Informatie over kerkdiensten en transportservice:

Anne-Marie de Fouw tel. 06-21230727 of

jetje@family.solconmail.nl.

Pastoraal contact:

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242

adeboer@hetnet.nl

*Coronaprotocol:

<https://www.protestantsegemeentebларicum.nl/Nieuwsbrievenda2020/2020-24jul.PROTOCOL%20CORONA%20verspreiding.pdf>

KERKDIENTEN

Via de volgende link kunt u meeluisteren naar de kerkdienst in onze eigen



Dorpskerk:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255>

De **Orde van Dienst** voor komende zondag kunt u vinden door (vanaf de zaterdag ervoor) naar de website van de Dorpskerk te gaan (of klik **hier**) en op de homepagina te scrollen naar de laatste regel van het eerste kopje "kerkdiensten".

Wilt u zeker zijn van een plekje in de dienst? **Meld u dan vooraf aan** bij Anne-Marie op tel. 06-21230727. Alle kerkgangers dienen zich ter plaatse te registreren, conform het **coronaprotocol***. Er is plaats voor max. 50 prs.

DIACONIE

Collectes

Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig.

U kunt uw donatie overmaken o.v.v. het collectedoel op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.



KERKRENTMEESTERS

In de coronatijd collecteren de Kerkrentmeesters voor de gezamenlijke kosten van de kerk, dus niet voor één specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof en kerkorgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

U kunt uw gift (ook voor een hele maand) overmaken op rekeningnummer

NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.