

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief augustus 2020



Door Annette Horsman, voorzitter

Het leek ons goed u weer even in deze zomertijd te voorzien van een nieuwsbrief. De Onderweg komt ook wat later door de vakanties en dus bent u verstoken (zoals dat zo fraai heet) van nieuws uit de kerk.

Graag neem ik u even mee naar de dienst van afgelopen zondag. Ds. Arie de Boer leidde de dienst en wat was het mooi. Twee lezingen Koningen 3:5-12 en Mattheüs 13:44-52. Leest u het eens na, de parels waarvan gesproken wordt bij Mattheüs vergeleek Arie met de liefde en complimenten voor zijn mooie preek.

Wij neurieden (nee geen zingen) o.a. lied 8A waarbij in het tweede couplet staat:

*“ Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
Ontwapent Gij wat ons benauwt”*

Dit lied gonst al dagen in mijn hoofd rond. In deze onzekere tijden waarin het virus weer de kop opsteekt is het juist zo belangrijk onze kwetsbaarheid in Zijn handen te leggen. Gaat het weer van voren af aan beginnen? Hoe gaat de wereld eruit zien? Benauwende gedachten, onzekerheid die ons kwetsbaar maakt. Soms lukt het niet om die kwetsbaarheid te delen, misschien is het wel niet handig om anderen mee te belasten. Allerlei redenen waarom wij ons realiseren dat wij soms wel alleen staan in deze zorgen. We mogen ons realiseren dat wij gedragen worden. Dat Hij vertrouwd is met onze gevoelens en onzekerheden. Dat wij vanuit die wetenschap ook in staat zijn steun te bieden, aan onszelf en aan anderen. Ik zou zelfs onder de twee regels van lied 8a nog kunnen zetten *“ voor een ieder als hij zijn handen vouwt”*.

De kerkenraad houdt geen vakantie: komende maanden gaan wij veelvuldig bij elkaar zitten om alle losse eindjes in gereedheid te brengen voor de inzet van een beroepingsprocedure. Ik hoor veel geluiden dat *“ het nu wel tijd wordt”*, ik begrijp uw beweegredenen hierover. Het is echter zo dat wij samen met de classis predikant en de interim predikant hebben gekozen voor een wat langere weg om een gedegen fundament te maken voor de volgende dominee. Wij gaat u hierover informeren op een te plannen Gemeenteavond. *“Wanneer”* hoor ik u zeggen. Zo snel mogelijk komen wij bij u met een datum. Geloof u mij als ik zeg dat wij er alles aan doen om grote (evenwichtige) stappen dit te organiseren!

Blijft u gezond en ziet om naar elkaar,
Groetend namens de Kerkenraad, *Annette Horsman*

*actuele informatie vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

*afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Redactie van deze Nieuwsbrief: Mieke Bleys.

Reageren? Graag naar consistoriepgb@gmail.com

Informatie over kerkdiensten en transportservice:

Anne-Marie de Fouw tel. 06-21230727 of

jetje@family.solconmail.nl.

Dorpskerk-crisisteam:

Annette Horsman: tel. 06-41324616

jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091

consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242

adeboer@hetnet.nl



De bloemengroet van vorige week zondag 26 juli was met een hartelijke groet vanuit onze gemeente bestemd voor **Ton en Sabine van Dijk** uit Blaricum.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap?

Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!



KERKDIENTEN

Via de volgende link kunt u meeluisteren naar de kerkdienst in onze eigen



Dorpskerk:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255>



Voorganger op zondag 2 augustus is **ds. Roelof Steenstra** uit Wassenaar en **Hendrika Veerman** bespeelt het orgel.

De Orde van Dienst voor komende zondag kunt u vinden door online te klikken en op de homepage te scrollen naar de laatste regel van het eerste kopje "kerkdiensten". Met behulp van een liedboek kunt u de liederen thuis meezingen; in de kerk wordt de melodie alleen mee-'gezoemd' en -gelezen.

In de maand augustus hoeft u niet vooraf te reserveren voor de kerkdienst, maar registreert iedere kerkganger zich ter plaatse (conform coronaprotocol). Ook vakantiegasten zijn van harte welkom, tot max. 50 personen.

Consistorie/Kerkenraad

Collectes

DIACONIE



KERKRENTMEESTERS

Stichting Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker.

Voor en met deze kinderen organiseert Stichting de Vrolijkheid in 27 azc's creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen, om ervaringen te verwerken én om even kind te kunnen zijn.

U kunt uw donatie overmaken o.v.v. het collectiedoel op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Algemene kerkkosten

In de coronatijd collecteren de Kerk-rentmeesters voor de gezamenlijke kosten van de kerk, dus niet voor één specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof en kerkorgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

U kunt uw gift (ook voor een hele maand) overmaken op rekeningnummer

NL45 RABO 0308 4012 39

t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.



Commissie KRUIPUNT



Oproep !

In Pand Achterom vinden allerlei activiteiten plaats, denk aan: vergaderingen, koffie-ochtenden, maaltijden en andere gespreksbijeenkomsten door gemeenteleden, dominees, e.a.

Nu het zomers stil is met weinig activiteiten en de tuinman met vakantie is, willen we op

donderdag 6 augustus *(als het droog weer is)* het terras gaan reinigen, ramen lappen en onkruid wieden.

Zin om mee te helpen?

U bent welkom **tussen 9 tot 13u**. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd!

Aanmelden bij Anne-Marie de Fouw, telnr. 06-21230727
(maar u bent ook welkom zonder aanmelding).



GEDICHTEN



Sterven zal je ooit.

Maar vandaag
en godweet morgen
kun je leven, doen, zien

iemand voor iemand zijn
misschien

en het verschil maken, toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even

tussen dood en leven.

Huub Oosterhuis

Brandende Braambos

De Aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.



Elisabeth Barrett Browning
(“Van God is de Aarde”,
bezinningsboekje nr. 60 van Raad
van Kerken in Nederland)

Zomerse zondag in Twente

Hier zit ik dan even, op het kerkplein
te kijken naar wat er zoal niet gebeurt.
Weinig te beleven; het mag weer zondag zijn:
wat vogelzang, een zonnestraal die me opfleurt.

Hier zit ik dan even, bij de Pancratiusbasiliek
te luisteren naar geluiden om me heen.
't Is zondag, weer één zonder orgelmuziek.
Terrasgeluiden verderop - maar kerkgangers... geen.

Hier zit ik dan even, op de dag van de Heer.
Ik voel me onbestemd, weinig energiek.
Niet zomaar ergens kunnen kerken, alweer
geen samenzang - de klok slaat melancholiek.

Hier zit ik dan op het plein, even te verstillen.
De online-dienst bij de caravan was best goed.
Maar ik zou graag nog wat meer willen:
meer geloof, gemeenschap, gezang, een blij gemoed.

Hier zit ik dan even, alleen met mezelf,
voel onrust, afstand, isolement.
Mijn ziel is bewolkt, zoals nu het hemelgewelf.
Heer, laat me voelen dat U er bent.

En net als ik dit gebed even noteer,
breekt onverwacht de zon toch door.
Een warme knipoog van mijn Heer;
de hemel vertelt zijn majesteit in koor*.

Klaas van Hoek, juli 2020, Tubbergen (gedichtensite.nl)
(*slotregel verwijst naar Psalm 19)

