

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 8 – 8 mei 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 8^e nieuwsbrief van de Dorpskerk, vanaf nu – op verzoek van lezers – in een iets groter lettertype. Dan kunt u de teksten makkelijker op uw telefoonscherm lezen nu u wellicht weer wat meer onderweg zult zijn.

U heeft het vast en zeker gehoord, dat naast veel sport- en recreatiefaciliteiten ook de kerken binnenkort weer open mogen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dat mogelijk te maken. Meer hierover leest u onder “nieuws”.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Hartelijke groet,

Mieke

ALGEMEEN

**actuele informatie vindt u op onze website:*

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:*

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of

- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst “Hyperlink openen” te selecteren.

Dorpskerk-crisisteam:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

NIEUWS

Onze Classispredikant Peter Verhoeff meldde vandaag aan alle Kerkenraden verheugd te zijn over de verruiming van de coronamaatregelen, ook waar het kerkelijke activiteiten betreft. Hij maant echter wel tot voorzichtigheid, om niet te hard van stapel te lopen. Onlinevieringen kunnen bijv. het beste doorgaan totdat er een degelijk protocol op maat is voor de eigen kerk.

Vanuit de PKN komen er volgende week twee protocollen voor kerkdiensten en voor overige kerkelijke activiteiten (zoals vergaderingen, kringenwerk ed), om kerken bij te staan en een richtlijn aan te bieden.

Onze Kerkenraad gaat daarmee aan de slag om te bepalen hoe en wanneer de Dorpskerk weer open kan. U hoort daar zo spoedig mogelijk meer over!



Door Annette Horsman, voorzitter

Muziek vinden we overal terug in ons leven. Vanaf jongs af aan leren we met muziek te leven, het zelf te

maken, te zingen en ervan te genieten.

Het groeit met ons mee en krijgt stelselmatig meer facetten die op bepaalde ogenblikken in ons leven indruk achterlaten. Muziek is een middel om je gevoelens uit te drukken. Door muziek krijgen je gevoelens een plek. Zo ook in de Bijbel.

Al eeuwenlang werden en worden de psalmen gezongen en gelezen op tal van plekken, in de tempel, de synagoge en de kerken. Met klanken en woorden die troosten en van vrolijke dingen getuigen. In deze tijden missen we het samen genieten van muziek op zondag en het samen zingen. We maken muziek op afstand en we kunnen via de televisie of de computer met elkaar zingen. Ik weet het, het is niet hetzelfde.

Muziek vult je kamer en kan, zeker als je alleen bent, omhullen.



Deze dagen die in het teken staan van herdenken horen we de Last Post en het Wilhelmus. Kippenvelmomentjes waarin we ons realiseren dat wij om mogen kijken, maar zeker ook vóóruit.

In saamhorigheid en in de overtuiging dat wij hieruit komen.

Samen staan we sterk, maar zeker samen worden we gesterkt.

We krijgen een arm omgeslagen.

Van Hem.

“Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid” .

Blijf gezond!

Ziet om naar elkaar,

Warme groet,

Annette Horsman

KERKDIENTEN

UIT DE REGIO

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes en Huizen/Oosterlichtkerk.

Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app voor tablet en smartphone.

Als u geen verbinding krijgt tijdens de live-uitzending, kan het zijn dat er teveel mensen tegelijk willen aansluiten. Probeer het dan later nog eens!

-elke zondag kunt u om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege)

Ontmoetingskerk in Laren

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739>

- de dienst in de **Oosterlichtkerk te Huizen** kunt u volgen via <http://goo.gl/6p4RJh> of via www.kerkdienstgemist.nl

-Geen internet?

De EO zendt elke zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO2.

-Elke zaterdagavond is er op NPO2 om 18.00 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver bij het programma 'Met hart en ziel';

-Of luister om 10.00 uur naar de kerkdienst op GrootNieuwsRadio.

<https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/>



De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en wensen van sterkte en bemoediging vanuit onze kerkelijke gemeente naar **Anneke van Dijk** te Hilversum.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

Speciaal voor **MOEDERDAG** hebben we een virtuele bloemengroet. Voor moeders van nu, en ook in liefdevolle herinnering aan alle moeders die er niet meer zijn, maar die onverbreekbaar met onze levens zijn verbonden.
<https://www.bottercourant.nl/nieuws/regio/22524-keukenhof-komt-naar-je-toe>

Met dank aan Aly van Vembde

Ter Inspiratie

De PKN geeft een speciale nieuwsbrief uit namens de Dorpskerkenbeweging. Als echte "Dorpskerk" willen wij u deze natuurlijk niet onthouden, maar wat doet deze beweging eigenlijk? De Dorpskerkenbeweging omschrijft haar missie als volgt:

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen.

In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren.

Kijkt u maar eens op de website, dan zult u ook nog een oude bekende tegenkomen: onze oud-predikant **ds. Klaas Touwen** is nl. één van de ambassadeurs van de Dorpskerkenbeweging!



<https://mailchi.mp/38cd7cba1210/nieuwsbrief-dorpskerkenbeweging-147663?e=3c14f387e2>

**VIORE****“Kruispunt”**

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen en is er een contactgroep voor nabestaanden.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie

Activiteitencommissie “Kruispunt” organiseert voor alle senioren/70 + leden van onze gemeente maandelijkse uitjes, gezellige bijeenkomsten zoals het tweewekelijkse Koffiepunt en andere activiteiten. Ook de jaarlijkse senioren (bus-)reis komt uit de koker van cie. Kruispunt. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.

Meditatief Moment – door ds. Cees Hendriks, interim-predikant Dorpskerk
Angst

Veel mensen zijn vandaag bang. Bang voor hun gezondheid, bang voor het verlies van geliefden, bang voor het voortbestaan van hun bedrijf, bang voor verlies van werk, bang voor hun relatie. Daar is alle reden voor als je de krant leest of het journaal kijkt. De wereld wankelt, beurzen crashen, besmetting dreigt, de toekomst is onzeker, we zijn allemaal uit ons evenwicht. We zijn bang voor de toekomst, bang om onszelf in de spiegel te kijken, bang voor verlies van wat dan ook. Onze monden zijn wel groot, maar onze harten een stuk kleiner als we goed naar ons zelf kijken. We zijn niet in control en daar kunnen we niet zo goed tegen.

Op de Paasmorgen is er ook angst. Het ongedachte, het ongekende, het extreme wonder van de opstanding leidt tot angst. Eigenlijk is dat vreemd. Je zou blijdschap, vreugde, dankbaarheid, verwondering en opwinding verwachten. De dood voorbij. Maar we lezen over vrees, angst. Is dan zelfs de dood niet meer zeker? Het lege graf zet het hele leven op z'n kop. Daarom worden die vrouwen en de leerlingen met angst vervuld.

In de bijbel lezen we telkens de oproep om niet bang te zijn. Vrees niet! Iemand heeft eens geteld hoeveel keer die woorden voorkomen in de bijbel. Hij kwam op 365 keer. Voor iedere dag van het jaar die oproep om niet bang te zijn. Vrees niet! Dat is geen goedkope oproep, geen gemakkelijke tekst. Nee, het blijkt vaak dat er op onverklaarbare wijze iets gebeurt waardoor je angst ongegrond is. Zoals een oud gezegde luidt: ‘een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, maar dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft’.

(vervolg zie volgende pagina)

Meditatief Moment – door ds. Cees Hendriks, interim-predikant Dorpskerk

(vervolg)

Ik denk aan psalm 84. Aan dat musje dat een huis vindt. Aan die zwaluw die een nest vindt, die haar jongen neerlegt bij het altaar van de Heer van de hemelse machten. Zodat God die jongen zal beschermen. Als God zorgt voor die kleine, onbeduidende vogeltjes, zou Hij dan ook niet voor mij zorgen? Want God de Heer is een zon en een schild. Hij weigert Zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.

De dichter van psalm 84 eindigt zijn gedicht dan ook met: gelukkig de mens die op U vertrouwt. Dat vertrouwen wens ik U allemaal toe. In alle omstandigheden die je maar kunt denken. Ook in tijden van corona. In alle onzekerheid. Bij alle twijfel in het hart. In leven en in sterven.

Cees Hendriks

Mooi gezegd!

Vrijheid

Na oorlog en vrede komt de vrijheid in beeld.

Vrijheid.....bevrijding van een vijand, van onderdrukking, van angst op achtervolging.

Je bent weer vrij om te gaan en staan waar je wilt, kortom je voelt je weer vrij, je hebt je vrijheid terug gekregen, de vlag kan uit, we mogen weer feesten en zijn blij.

Wat een geweldig gevoel. De zon schijnt extra mooi, warmt je op, je familie en vrienden staan weer om je heen in blijdschap en verdriet, je mag weer samenzijn met elkaar. Dat was zo na de oorlog en hoe is het nu ?

Zijn we in eenzelfde soort situatie als in oorlogstijd met alle beperkingen die er zijn en de afstand die we moeten houden t.o.v. elkaar vanwege het virus? Nee, toch echt wel anders.

We moeten het nog wel een tijd volhouden, deze abnormale toestand om onszelf en elkaar te beschermen tegen ziekte, maar

dat doen we uit vrije wil, uit eigenbelang, in het belang van de gemeenschap waarin we leven. Maar we behouden onze innerlijke vrijheid, hoeven onze eigenheid niet op te geven. Die innerlijke vrijheid is zo belangrijk voor ons mensen. Henri Nouwen schrijft in zijn boek Brood voor onderweg: "Een man of vrouw die innerlijk vrij is, schept een ruimte om zich heen waarin anderen zich veilig voelen en waar ze graag verblijven. Er zijn geen verwachtingen, alleen een uitnodiging om in jezelf te kijken en daar je eigen vrijheid te ontdekken. Waar innerlijke vrijheid is, is God. En waar God is, daar willen we zijn". Hoe mooi om te weten dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, ons in zijn vrijheid zet, ons ziet als zijn kinderen als navolgers van Jezus. Broeder Roger van Taizé zegt het zo: Christus, redder van elk leven, U komt altijd tot ons.

U ontvangen in de vrede van de nacht, in de stilte overdag, in de pracht van de schepping en in de uren van harde innerlijke strijd, U ontvangen is weten dat U met ons zult zijn in elke situatie, altijd.

Wil Vooijs



De fotorubriek

Wat zal het een feest zijn als de kerk weer open mag! Om alvast voor de 'thuisblijvers 😊' even te oefenen in het herkennen van gezichten, hierbij een foto van een aantal senioren vorig jaar september in Dordrecht. Op die foto staat iedereen er stralend bij en zo'n stralende dag wensen wij op vrijdag 15 mei ook toe aan enkele gemeenteleden. Van een echtpaar gaat een dochter trouwen en een echtpaar is dan 45 jaar getrouwd! Fijne dag allemaal met jullie families (volgende week graag een fotootje?!)



GEDICHT

Het halssnoer van je leven
Telt elke dag één kraal.
De een is licht en glanzend,
De ander dof en kaal.

Soms mag je zelf niet kiezen,
Dan maakt het lot een keus.
Dan is er pijn, of tranen
En 't snoer is niet flatteus.

Maar meestal maak je zelf uit
Hoe of de dagen zijn:
Begin dus steeds blijmoedig
En zeg: "vandaag wordt fijn!"

Vertrouw maar op het goede
Dat binnen in je woont,
Dan zie je dat de wereld
Je vaak een glimlach toont.

Jaap van Zomeren (broer van Ans)

GEBED:



Mijn Hart

Mijn God,

Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
Om met U te spreken
En bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
Om met U te praten
Al fluisterde ik heel zacht,
U hoort mij reeds:
Want Gij zijt in mij,
Ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken
Heb ik geen vleugels nodig,
Ik heb me enkel stil te houden,
In mezelf te kijken,
Me niet te verwijderen
Van een zo hoge Gast.

Uit het Liedboek, pg. 1418

Tekst: Huub Oosterhuis