

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 12 – 5 juni 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 12e nieuwsbrief van de Dorpskerk in coronatijd. Met nog steeds informatie over online-diensten, een meditatief moment en gebed voor thuis, maar deze keer ook een link naar de Orde van Dienst voor a.s. zondag 7 juni, wanneer de Dorpskerk haar deuren weer voorzichtig opent voor een kerkdienst voor max. 30 bezoekers. We gebruiken de maand juni als ‘oefenperiode’ om te ontdekken hoe we een kerkelijke gemeente kunnen zijn met alle beperkingen en mogelijkheden van nu. Uw inbreng is hierbij van harte welkom!

Hartelijke groet,

Mieke Bleys

ALGEMEEN

**actuele informatie vindt u op onze website:*

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:*

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of

- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst “Hyperlink openen” te selecteren.

Dorpskerk-crisisteam:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

Update Heropening Dorpskerk:

Zoals we eerder in de speciale nieuwsbrief van 20 mei hebben gemeld, houden wij ons ook in de kerk aan de 1,5-meterregel. Bij nameting hebben we vastgesteld, dat we daarvoor geen twee, maar **drie zitplaatsen vrij** moeten houden tussen personen uit verschillende huishoudens. Als u in de kerk komt, wijst zich dat vanzelf, ons team helpt u daarbij. Een ander aandachtspuntje is dat de **ramen** in de kerk **tijdens de dienst open** worden gezet om goed te kunnen ventileren. Neemt u bij fris weer dus een sjaal of vest mee. En tot slot (nog even ter herinnering): om een **plekje te reserveren** (of zo nodig af te melden) voor de zondagsdienst kunt u zich telkens t/m de woensdag ervoor opgeven bij Anne-Marie de Fouw via jetje@family.solconmail.nl of **telefonisch op 06-21230727**. Vrijdags ontvangt u bericht of u kunt komen. Graag tot ziens in één van de komende diensten, of meeluisterend via de kerkomroep! *Werkgroep Heropening Dorpskerk*



Door Annette Horsman, voorzitter

Ongetwijfeld kent u de korte verhaaltjes van Toon Tellegen. Een van onze gastpredikanten, ds. Peter Verhoeff, gebruikt ze

af en toe als mooie metafoor in zijn overdenking. Graag lees ik deze verhaaltjes met een 'boodschap'; ze zijn lichtvoetig, brengen een glimlach op het gezicht en stemmen je tot nadenken.

Ik deel graag één van die verhaaltjes met u, over een doos vol herinneringen. U vindt 'm op de pagina hierna.

Het deed mij denken aan de periode die achter ons ligt, zeker in het licht van het moment van 7 juni a.s. als de kerk – zij het onder beperkingen – weer open zal gaan. De afgelopen maanden zijn onuitwisbare herinneringen. Pijnlijk, verdrietig, voor anderen weer prettig. Nu wij weer iets mogen versoepelen, komen deze momenten als het ware in het doosje terecht waarover Toon schrijft. Maar ook de momenten waarin wij ons, nog vóór de crisis, onkwetsbaar dachten, passen hierin. Onwillekeurig zullen wij op latere ogenblikken terugkijken op deze ingrijpende maanden. Waarin wij elkaar niet mochten of konden zien, de kerken leeg waren. Dat wij misschien erg alleen waren of juist volledig op elkaar aangewezen. Het doosje is gevuld met alle herinneringen, gevoelens, lach en traan. De deksel doen wij er zelf op of halen we eraf als we het nodig vinden. Of zomaar ineens staat hij, zoals in het verhaaltje, vanzelf open. Opdat we niet vergeten hoe het was. Hoe belangrijk het is ons te realiseren hoe kostbaar het leven is. Met elkaar en voor elkaar. Ik hoop u spoedig weer te mogen verwelkomen in de kerk. Om weer herinneringen te maken voor het doosje.

Met hartelijke groet,
Annette Horsman

KERKDIENTEN

Vanaf deze zondag kunt u via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255> meeluisteren naar de kerkdienst in onze eigen **Dorpskerk**. Ook als u geen plekje heeft kunnen reserveren, of er nog niet aan toe bent om lijfelijk aanwezig te zijn, kunt op deze manier meeleven met onze eigen kerkgemeente. Als Kerkomroep nieuw voor u is, ontdekt u wellicht nu dat dit ook een prima manier is om kerkelijk betrokken te zijn als of zolang u niet naar de dienst kunt komen. De orde van dienst kunt u vanaf vrijdagavond [hier](#) vinden (aanklikken).

De **Ontmoetingskerk in Laren** houdt voorsnog geen fysieke kerkdiensten en gaat nog even door met de korte vieringen vanuit een lege kerk. <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739>

Geen internet?

De EO zendt voorlopig nog elke zondagmorgen een televisiekerkdienst uit om 9.20 uur op **NPO2**;

Of luister op zondag om 10.00 uur naar de kerkdienst op **GrootNieuwsRadio**. <https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/>



van Toon Tellegen over het zwarte doosje van mier*(behorend bij de column Even Bijpraten)*

Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat met de zon, de oever van de rivier, brieven en vermoedens.

‘Ik ga deze avond bewaren,’ zei de mier. ‘Vind je dat goed?’

De eekhoorn keek hem verbaasd aan. De mier haalde een klein zwart doosje te voorschijn. ‘Hier zit ook de verjaardag van de lijster in,’ zei hij.

‘De verjaardag van de lijster?’ vroeg de eekhoorn.

‘Ja,’ zei de mier en hij pakte die verjaardag uit het doosje. En zij aten weer zoete kastanje taart met vlierbessenroom, en ze dansten weer terwijl de nachtegaal zong en het vuurvliegje aan- en uitging, en ze zagen de snavel van de lijster weer glimmen van plezier. Het was de mooiste verjaardag die zij zich konden herinneren.

De mier stopte hem weer in het doosje.

‘Daar stop ik deze avond bij,’ zei hij. ‘Er zit al veel in.’ Hij deed het doosje dicht, groette de eekhoorn en ging naar huis.

De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor de deur zitten en dacht aan het doosje. Hoe zou die avond daar nu in zitten? Zou hij niet verkreukelen of verbleken? Zou de smaak van honing er ook in zitten? En zou je hem er altijd weer in kunnen krijgen als je hem eruit haalde? Zou hij niet kunnen vallen of breken, of wegrollen? Wat zou er trouwens nog meer in het doosje zitten? Avonturen die de mier had beleefd? Ochtenden in het gras aan de oever van de rivier, als de golven glinsterden? Brieven van verre dieren? En zou het doosje ooit vol zijn, zodat er niets meer bij kon? En zouden er ook andere doosjes bestaan, voor treurige dagen? Zijn hoofd duizelde. Hij ging naar huis en stapte in bed.

De mier lag toen al lang te slapen, in zijn huis onder de struik. Het doosje lag boven zijn hoofd, op een plank. Maar hij had het niet stevig genoeg dicht gedaan. Midden in de nacht schoot het plotseling open en een oude verjaardag vloog met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En plotseling danste de mier met de olifant, in het maanlicht, onder de linde.

‘Maar ik sliep!’ riep de mier.

‘O dat geeft niets,’ zei de olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met zijn oren en zijn slurf en zei: ‘wat dansen wij goed hé?’ en ‘O pardon’ als hij op de tenen van de mier trapte. En hij zei dat de mier ook best op zijn tenen mocht trappen. De gloeiworm glom in de rozenstruik en de eekhoorn zat op de onderste tak van de linde en wuifde naar de mier.

Plotseling glipte de verjaardag het doosje weer in en even later werd de mier wakker. Hij wreef zijn ogen uit en keek om zich heen. De maan scheen naar binnen en viel op het doosje op de plank. De mier stond op en duwde de deksel stevig dicht. Maar hij hield zijn oor nog wel even tegen het doosje en hoorde muziek en geritsel en gekabbel van golven. En hij dacht zelfs even dat hij de smaak van honing hoorde, maar hij wist niet zeker of dat wel kon. Hij fronste zijn voorhoofd en stapte weer in bed.



BLOEMENGROET



De bloemengroet wordt vanaf komende zondag weer in de kerkdienst meegedeeld. Het blijft dus nog even een verrassing wie daarmee zondag zal worden verrast (als u nieuwsgierig bent, kunt u het via de kerkomroep horen 😊).

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

MEDELEVEN



Op 22 mei j.l. overleed de zoon van Henny Redeker, Robert, totaal onverwachts op 51-jarige leeftijd. Omdat Henny door omstandigheden niet naar de uitvaart kon gaan, stelde ds. Arie de Boer voor een herdenkingsdienst te houden. Zodoende kwamen Henny's familieleden, burens, vrienden en bevriende gemeenteleden afgelopen woensdag in de Dorpskerk bijeen. Alhoewel het de eerste kerkdienst met 30 bezoekers was, en er niet mocht worden gezongen, werd dit toch een inspirerende dienst waar de zang door Aafje Heynis van het 'Erbarme Dich' en de bewogen preek van ds. De Boer een ieder raakte en het leed om dit verlies iets verzachtte. Dank aan allen die deze dienst mogelijk hebben gemaakt. Mocht u de dienst ook willen beluisteren, klik op deze link:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255>

Anne-Marie de Fouw



Drie GESLAAGDEN!!

Mieke Bleys

Gisteren was het officiële moment waarop de **eindexamenkandidaten** van de middelbare scholen door hun mentor werden gebeld of ze geslaagd waren. Anders dan anders, zoals zoveel in deze coronatijd, was de spanning van dat moment misschien niet zo groot –het centraal eindexamen kon immers niet doorgaan. Maar toch! Na vele jaren van hard werken, is dit het moment waarop je (hopelijk) te horen krijgt: je bent geslaagd!!!

We **feliciteren**

Anne Bleys

Kees Koelman en

Stijn Rebel **van harte**

met hun behaalde diploma

en wensen hen heel veel succes met hun toekomstplannen! Namens Jeugdkerk12+ hebben deze toppers een mooie roos en een bijzondere reep chocolade thuisbezorgd gekregen.



Wij allen horen hen in onze eigen taal (handelingen 2 vers 11B)

Pinksteren 2020. Een heel ander weekend dan andere jaren. Een overgangswekend. Op tweede Pinksterdag ging de intelligente lockdown een nieuwe fase in met opnieuw de opheffing van enkele beperkingen. Daaronder de door velen gewenste opening van de horeca. Ook in de kerk mogen we nu weer met maximaal 30 mensen bijeenkomen. En door de dominee als contactberoep aan te merken, mag er zelfs weer 'normaal' gedoopt worden.

Op die tweede Pinksterdag fietste ik 's middags door het uitgaansgebied van Ede. En keek ik 's avonds naar televisiebeelden vanaf de dam in Amsterdam. En ik dacht: hebben we wel allemaal hetzelfde gehoord? Anderhalve meter is anderhalve meter en natuurlijk heeft niet iedereen constant een meetlint bij zich, maar ik zag op veel plaatsen veel mensen dicht op elkaar staan en zitten. Terwijl overheid en RIVM toch een duidelijke boodschap laten horen die niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Maar kennelijk horen mensen selectief. Eigenlijk weet ik dat al jaren: mensen horen wat ze willen horen. En wat ze niet willen horen, horen ze niet.

Pinksteren is het feest van het horen. Wij horen hen in onze eigen taal. Dat wil zeggen dat we duidelijk en transparant worden aangesproken. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan, zegt een Pinksterlied.

Hoe is dat in Blaricum? Horen wij elkaar? Of horen we vooral onszelf? En als we de ander wel horen, horen we dan ook werkelijk of horen we wat we denken te horen? Dringt de boodschap van de ander wel tot ons door? En ook het omgekeerde is goed om jezelf af te vragen: komt wat ik wil zeggen, komt mijn taal, mijn boodschap, komen mijn woorden, wel echt binnen bij mijn gesprekspartner? Word ik wel begrepen? Of is mijn taal een versleten langspeelplaat geworden?

Als ik het goed hoor, ontbreekt het in Blaricum vaak aan goede communicatie waarbij wij elkaar verstaan, we van hart tot hart spreken en luisteren en we open en transparant zijn naar elkaar. Als we dat samen kunnen doorbreken ligt er een mooie toekomst voor ons. Zoals het lied zegt: prijst de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar. Ik hoop dat het echt Pinksteren wordt in Blaricum.

GEBED:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds met stille overmacht.
en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.

(1^e couplet van een lied van) Huub Oosterhuis





Stichting Leergeld

is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport- en culturele activiteiten. Voor 1 op de 12 kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting omdat zij door geldgebrek niet mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Algemene kerkkosten

In de coronatijd collecteren de Kerkrentmeesters voor de gezamenlijke kosten van de kerk, dus niet voor één specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof en kerkorgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

U kunt uw gift (ook voor een hele maand) overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.

Ook vraagt de diaconie nogmaals uw aandacht voor de
Corona-actie van Kerk in Actie:

kerk in actie

Corona is een wereldwijde zorg. Ook zeer zwakke groepen worden getroffen. Een daarvan betreft ongetwijfeld migranten in Zuid-Afrika. Zij zijn door de lockdown in een onmogelijke situatie beland. Ze kunnen niet meer in restaurants, winkels, kinderverzorging of als huishoudelijke hulp werken. Daardoor zitten ze zonder geld. Vooral Zuid-Afrikanen krijgen voedselhulp, maar migranten niet. Omdat de grenzen dicht zijn, kunnen zij niet terug naar huis. Na een oproep van Kerk in Actie heeft de diaconie besloten om 500 euro te doneren voor deze groep migranten.

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/coronaramp/meedoen-met-een-stille-coronaramp-voorkomen?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=110520

NIEUWS

Dagblad Trouw meldt op 30 mei j.l.: **Digitale vieringen trekken mensen weer de kerk in.** Voor het hele artikel zie:

https://www.trouw.nl/nieuws/digitale-vieringen-trekken-mensen-weer-de-kerk-in~b5e75885/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email



Een klein meisje in rode trui danst onder een hoge preekstoel. Onbevangen, de ogen gericht op het licht op de grond. Zonder dat zij het zelf lijkt te merken, wordt ze verbaasd, bevreemd, afkeurend aangekeken. Zelfs de organist is afgeleid.

Dit prachtige schilderij van **Marius van Dokkum** (2005) roept verlangen op. Je hoopt bijna dat al de aanwezigen in de kerk met het meisje mee gaan dansen. Dat ze samen gaan vieren.

Uit het archief van Aly van Vembde

Mooi gezegd!

Gemeente

door Wil Vooijs

Het Pinksterfeest is gevierd, de Geest is uitgestort op een prachtig zonnige dag en nu? De discipelen gaan na de uitstorting van de Geest niet stil zitten, ze gaan begeistert getuigen van hun opgestane Heer, die nu in de hemel is. De mensen om hen heen worden geraakt door hun woorden, sommigen laten zich dopen na hun zonden te hebben beleden. Ze willen zo graag dit nieuwe leven beginnen met elkaar, gaan zelfs in een gemeenschap leven, zorgen voor elkaar, delen hun bezittingen. In Galaten 5:7 staat "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing".

Paulus zegt ons goed op de heilige Geest te letten, hij wil ons leren hoe je Jezus kunt volgen in deze wereld. Hoe werkt dat in de praktijk, hoe leef je met en vanuit de vruchten van de Geest, hoe kan je leven er dan uit gaan zien? De liefde maakt geduldig, dus je maakt tijd om te luisteren naar het verhaal van de ander, je reageert vriendelijk als iemand bijna op je tenen staat, moeilijk in deze tijd van 1,5 meter afstand. Verschillen in inzichten, geaardheid, inkomen, huidskleur maken die je boos of zelfs agressief of kan je daaraan voorbij kijken? Kunnen we deze verschillen ombuigen naar oprecht meeleven en invoelen hoe de ander zich voelt en zo werken aan harmonie, aan goede relaties, naar in vrede leven met elkaar?

Al die vruchten kunnen groeien door er met elkaar aan te werken, er met elkaar over te praten in onze maatschappij, in onze eigen gemeente. Elkaar te vertellen over het leven van Jezus, te geloven dat de trooster werkelijk in ons leeft en ons helpt om te leven in geloof, hoop en liefde, een levenshouding die ons leert onze zegeningen te tellen, dienstbaar te zijn. Mogen we bidden om kracht daarvoor.

Gebod: Here Jezus, U stelde constant het belang van anderen boven uw eigen belang. U was altijd dienstbaar en wilde de minste zijn, Geweldig! Ik wil u daarin volgen, maar geef mij de kracht hiervoor, vandaag. Amen.