

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 2 – 27 maart 2020



Het laatste

NIEUWS

actuele informatie vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

Brief van de Classispredikant, dd. 23 maart 2020

Beste allen,

In de bijgevoegde link* treft u aan een brief van de classispredikant voor alle gemeenten, kerkenraden, predikanten en kerkelijke werkers in Noord-Holland. Voel u vrij om de brief te verspreiden.

Voor nu alle goeds en Gods zegen op uw werk!

ds Peter Verhoeff, classispredikant

*

<https://www.classisnoordholland.nl/>



Even
bijpraten...

Misschien heeft u het al gezien op onze website. In navolging van onze collega's in Laren hebben wij gemeend een crisisteam te installeren. Arie de Boer, Mieke Bleys en ondergetekende zijn voor u bereikbaar*; in deze tijden van

onzekerheid bieden wij de mogelijkheid van een luisterend oor voor al uw vragen. Wij streven ernaar om zo goed mogelijk contact te houden met u allen. Hoewel we dat niet fysiek kunnen, zijn wij blij dat er middelen zijn als telefoon en internet waarbij wij hopen zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Zo ook deze nieuwsbrief maar natuurlijk ook de Onderweg.

Het is bijzonder te zien hoe mensen elkaar helpen, hoe wij omzien naar hen die onze steun het meeste nodig hebben en wij oog hebben voor de ander. Binnen onze Dorpskerk leeft ook die gedachte.

Onze gedachten zijn bij hen die in nood verkeren en vragen om Gods Zegen voor een ieder.

Annette Horsman

Voorzitter Kerkenraad

"Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet, maar verdwijnt de kracht voor vandaag."

- Corrie ten Boom

U kunt de leden van het crisisteam als volgt bereiken:

Annette Horsman: tel. 06-41324616, jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091, consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242, adeboer@hetnet.nl

BLOEMENGROET

De Bloemengroet van deze week gaat, met de hartelijke felicitaties van onze kerkgemeenschap, naar mevrouw Ge van der Woude in Huizen. Haar wijkcontactpersoon Ank brengt de bloemen bij haar, waarvoor hartelijk dank!

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven en steun, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

KERKDIENTEN

UIT DE REGIO

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes. Daarnaast selecteren wij wekelijks voor u een variatie in mogelijk interessante online-kerkdiensten van bijvoorbeeld bekende gastpredikanten van de Dorpskerk. Natuurlijk kunt u via www.kerkomroep.nl ook zelf een keuze maken uit het totale aanbod. Suggesties van uw kant voor de volgende Nieuwsbrief zijn van harte welkom!

-Evenals vorige week kunt u voorlopig elke zondag om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege) **Ontmoetingskerk in Laren** <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739> . Voorganger is ds. Job de Bruijn. De dienst duurt ca. een half uur, met gebeden, stilte, overdenking, muziek en liederen.

- Onze interim-predikant ds. Cees Hendriks, gaat nog een keer als gast voor in de **Nieuwe Kerk in Ede** <https://www.kerkomroep.nl/pages/kerk.php?mp=10635> aanvang 9.30 uur , of later via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1904-Nieuwe-Kerk-Ede>. Het thema is "Quarantaine".

Tips voor bijzondere diensten, online of anders, zijn van harte welkom om met elkaar te delen!

Collectedoelen

De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk.

Daarom vraagt de diaconie om uw bijdrage voor de volgende collectedoelen:

Uw giften in de 40-dagentijd zijn bestemd voor de 40-dagenactie van de BEL-gemeenten. Zie www.40-dagenactie.nl voor meer details over de diverse projecten. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer **NL72RABO 0334 9515 93** t.n.v. Interkerkelijke 40-dagenactie BEL.



ZING MEE!

Sela: **IK ZAL ER ZIJN**

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiOg>



Een boog in de wolken,
als teken van trouw,
staat boven mijn leven,
zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde,
maar ook van verdriet,
ben ik bij u veilig,
U die mij ziet.



Dorpskerk Jeugd

Bidden = stilzitten(?)

Is bidden stilzitten op je stoel en wachten tot God iets gaat doen? Soms misschien wel, maar volgens Matteüs gaan bidden en doen samen. Als Jezus zijn leerlingen leert bidden, leert hij hun om in **beweging** te komen. Om bijvoorbeeld anderen te vergeven en om God te bedanken voor alles wat hij geeft. Bidden gaat om praten met God en daar dan echt iets mee doen.

(Uit: Bijbelbasics)

18 maart, 19.00-19.15 uur: Koster Rob luidde de Dorpskerkklokken als steunbetuiging voor de wereldwijde strijd tegen Corona.

Zie voor meer informatie:

<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/woensdag-kerkklokken-van-troost-en-hoop-en-een-dag-van-nationaal-gebed/>



Commissie
KRUIPUNT



Vrijdagmorgen 27-3, 10u: de kerkklokken beieren op de **Koffiepunt-app** van de cie. Kruispunt. Deelnemers thuis met kopje koffie en mobiel. Eerst vnl. appen hoe het een ieder vergaat en óók uitwisselen wie contact heeft met degenen zonder app. De appjes vliegen over en weer; meerdere tegelijk, maar het is goed te volgen. Tips: nu met het mooie weer elke dag een klein stukje fietsen, wandelen of in de tuin werken, dat doet je goed! Maar alles wel op 1,5 meter van elkaar! Even een uurtje elkaars levens delen; wat een mooi apparaat, onze mobiel. Tot slot wensen we elkaar Gods zegen toe en zien we tekst komen van het lied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Klik voor geluid en bijzonderheden over dit lied (**rechter muisklik/:** [hyperlink openen](https://kerklidewiki.nl/Ga%20met%20God%20en%20Hij%20zal%20met%20je%20zijn))

[https://kerklidewiki.nl/Ga met God en Hij zal met je zijn](https://kerklidewiki.nl/Ga%20met%20God%20en%20Hij%20zal%20met%20je%20zijn)

Onze Koffiepunt-app start weer op 3 april om 10u met thema: wat is je favoriete lied? Onze slogan: *"Heb je tijd, schuif aan; ben je verhinderd, dan tot een volgende vrijdag!"* Groetjes namens de Cie.Kruispunt, Anne-Marie (haak gerust aan via telnr. 06-21230727), Tiny, Bep en Sabine!

GISTEREN..

We leven in een bijzondere tijd. Het Corona virus heeft de wereld in zijn greep. Vele mensen zijn ernstig ziek, sterven aan het virus. Afstand houden, 1,5 m, een mondkapje dragen, handschoenen dragen in de winkel, hamsteren.... wie had zo iets verwacht. En dan hier in Groede, zo stil, zo rustig, een strand voor ons twee, genoeg te eten en te drinken in de winkels en vooral. alle dagen stralend weer, een strakblauwe hemel, de zon schijnt. Opnieuw was het fijn hier. We hebben op de plek van de grote, omgewaaide vlinderstruik vijf olijfwilgen geplant en een nieuwe vlinderstruik. We blijven bomen planten, zoals Luther al deed. Het leven gaat door. We hopen en bidden dat niemand van onze geliefden ziek wordt.

Wil Vooijs

Mooi gezegd!

