

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 15 – 27 juni 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief uit het corona-tijdperk (zal de afgelopen periode ooit zó in het Nederlandse canon van de geschiedenis terecht komen?). Helaas kan ik u niet beloven dat daarmee ook het virus verleden tijd is, maar we richten onze blik nu liever weer naar voren, naar wat komt en naar wat kan.

Onder enige druk van buitenaf (en wie is daar nu niet gevoelig voor), bekijken we de mogelijkheid om periodiek een compactere Nieuwsbrief te blijven verspreiden. Zodat we tussentijds nieuws kunnen delen en u (ongevraagd maar toch gewenst 😊) bij de Dorpskerk kunnen blijven betrekken naast kerkblad en website. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een oproep (aan u?) om hieraan mee te werken.

Binnenkort ontvangt u ook nog een bericht omtrent de nieuwste aanpassingen voor kerkdiensten en andere activiteiten, vanwege de nieuwe regels per 1 juli. De Dorpskerk kan geen ruimte bieden aan 100 personen én anderhalve meter afstand bewaren. Wat er wél mogelijk is, en hoe dat wordt aangepakt, hoort u z.s.m.

Rest mij u hartelijk te danken voor alle bijdragen vanuit de gemeente, voor de veelal warme belangstelling en lieve, bemoedigende berichtjes en de hulptroupen die uit pure naastenliefde uitgeprinte nieuwsbrieven rond hebben gebracht aan ouderen die niet over internet beschikken.

Hartelijke groet,

Mieke Bleys

ALGEMEEN

**actuele informatie vindt u op onze website:*

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:*

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of

- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Dorpskerk-crisisteam:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

Informatie over kerkdiensten en aanmelden voor één van de komende zondagen:
Anne-Marie de Fouw tel. 06-21230727 of jetje@family.solconmail.nl.



Door Annette Horsman, voorzitter

Verbinden...

Mijn huis was aan een opruimbeurt toe en aldus belandde ik in mijn werkkamer bij de

boekenkast. Hoeveel een mens verzamelen kan in 24 jaar. Het is bijzonder.

Plotseling viel mijn oog op het gebedenboek-je van Toon Hermans. Dat is het euvel als ik op ga ruimen, ik ga alles bekijken. Daarom ben ik ook zo bijzonder lang bezig. Ik ging zitten op een stoel en sloeg het open. Mijn oog viel op het volgende gedichtje:

*Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen.
U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen en van mijn tranen.
Laat die gedachte mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.
Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw wonderen.
Denken of weten helpt mij geen stap verder.
Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar uw liefde is helder als water.*

De simpelheid, laagdrempeligheid en klare taal maakt dat dit kleine gedichtje snel bij je binnenkomt. Ik heb het een paar keer gelezen, ik zag iedere keer weer meer dingen. Wat het in mijn optiek wil zeggen is niet anders dan " Heer, u bent er altijd, ik ga niet proberen te verklaren of bedenken hoe dingen tot stand zijn gekomen. Dat is ook niet belangrijk. Uw liefde is waar het om draait, helder als water" .

Hij zoekt de verbinding met ons. Wij zoeken de verbinding met Hem. Hij leert ons ook te verbinden met anderen. Te troosten, zoals Hij het aan ons heeft voorgedaan. De aandacht die wij in deze coronatijd hebben voor de ander is de verbinding. Ik denk een mooi credo in onze gemeenschap in Blaricum. Zoek de verbinding...

Met warme groet,
Annette Horsman

KERKDIENTEN

Via de volgende link kunt u meeluisteren naar de kerkdienst in onze eigen



Dorpskerk:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255>

Ook als u geen plekje heeft kunnen reserveren, of er nog niet aan toe bent om lijfelijk aanwezig te zijn, kunt op deze manier meeleven met onze eigen kerkgemeente. De orde van dienst kunt u vanaf zaterdag [hier](#) vinden (aanklikken).

Zondag 28 juni gaat ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar voor als gastpredikant en bespeelt Hendrika Veerman het orgel.

Op zondag 5 juli geeft Aly van Vembde haar ambt als ouderling terug aan de gemeente. Wij willen haar graag voor al haar werk, liefde en toewijding – zo mogelijk in uw aanwezigheid-bedanken en in de bloemetjes zetten. Meldt u zich alvast aan voor de dienst bij Anne-Marie de Fouw (zie onderaan pg. 1 voor contactgegevens). *Namens Consistorie/Kerkenraad*

Het is gratis!

Gratis! Het woord roept iets heel leuks op: je hoeft niet te betalen! Daar wordt een mens vrolijk van. Het woord gratis is afgeleid van het Latijnse *gratia* dat ‘dankbaarheid’ betekent en ook genade.

Het woord genade in de betekenis van ‘gratis’ heeft bij mij onverwacht meer inhoud gekregen in 2008, op mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Dagenlang alleen maar lopend door het leven gaan betekende voor mij heel veel meer zien en horen dan gewoonlijk. En dat betekende dan weer meer oog krijgen voor de rijkdom van het leven. Het was een tijd van ‘zomaar’ ontvangen in vele toevallige ontmoetingen; ‘gratis’ en dus groeide de dankbaarheid.

Ik herinner mij een kostbaar gesprek met een volstrekt onbekende vrouw die naar mij toe kwam met de woorden: “ik moet even met u praten!”

En de ontmoeting met een Spaanse sportjournalist. Wij hoorden elkaar zingen.

Een aantal kilometers zongen wij samen operaliederen. Ik denk aan die tijd terug als een tijd van ‘genade’. Het leven is gratis!

God is genadig, veel meer dan wij ons kunnen voorstellen. Wij mogen waarachtig ook genadig met onszelf omgaan. Velen van ons lijden verschrikkelijk onder een gebrek aan eigenwaarde en gevoelens van armzaligheid en minderwaardigheid. Zij vinden zichzelf totaal onbelangrijk, niet de moeite waard en evenmin beminnenswaardig. Wie ben ik nou?!

Misschien is dit wel de meest ernstige vorm van armoede die bestaat: gevoelens van waardeloosheid. Het is een vorm van armoede die niet van buitenaf kan worden overwonnen.

Ik hoor Jezus zeggen (Luc 4,18) : *Hij (God) heeft mij gezonden om armen het goede nieuws te brengen (...) om een genadejaar van de Heer uit te roepen!*

Zo vaak als gevoelens van waardeloosheid ons overvallen of worden aangepreft mogen wij zeggen: Gods houdt oneindig veel meer van mij dan ik van mijzelf. Onbegrijpelijk, maar wel evangelie!

Jezus zegt het zelf en laat het nog zien ook! Velen zeggen het Hem na en laten het óók zien!

Kost niets! Gratis!!

Arie de Boer



De bloemengroet van vorige week zondag 21 juni was ter bemoediging en met een hartelijke groet vanuit onze gemeente bestemd voor **mw. Pierik** uit Blaricum.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!



Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben.

Respect is het uitgangspunt.

Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden.

Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen.

U kunt uw donatie overmaken o.v.v. het collectiedoel op rekeningnummer

NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Algemene kerkkosten

In de coronatijd collecteren de Kerk-rentmeesters voor de gezamenlijke kosten van de kerk, dus niet voor één specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof en kerk-orgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

U kunt uw gift (ook voor een hele maand) overmaken op rekeningnummer NL45

RABO 0308 4012 39 t.n.v.

College van Kerkrentmeesters PGB.



Commissie KRUISPUNT



Deze week organiseerde de kookwerkgroep Mens & Kerk een fijne lunch voor de senioren uit het dorp en vergaderden tal van werkgroepen in de prachtige tuin van 't Achterom. Wat een heerlijke plek om ook in deze zomerse temperaturen te vertoeven! Vrijdagmorgen was het de beurt aan de commissie Kruispunt. Bij een temperatuur die boven de 25°C uitkwam genoot een hittebestendig elftal van koffie, zomerse gedichten en daarna: **IJSKOFFIE!**

Omdat niet iedereen in onze appgroep zit, geven we hierbij het recept:

Ingrediënten voor 4 longdrinkglazen: driekwart liter koffie, 30 gr. pure chocolade, 6 el suiker, een kwart liter room, 4 bollen mocca- of chocolade-ijs.

1. Zet koffie en laat afkoelen
2. Hak de chocolade in stukjes en mix met suiker en room en laat smelten in een pan op matig vuur en breng al roeren (!) aan de kook.
3. Laat afkoelen au bain-marie in ijskoud water
4. Indien pt 1 en 3 afgekoeld zijn, met elkaar vermengen en verdelen over 4 glazen. Voeg bollen ijs toe naar believen en garneer met een oreo-koekje en genieten maar! Zomerse groet!



Bep & Anne-Marie

De moerbeitoppen ruisten

*De moerbeitoppen ruisten;
God ging voorbij;
Nee, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;*

*Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.*

*Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.*

*De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.*

Bijgaand gedicht van Nicolas Beets uit het Liedboek, het staat op blz. 568, is één van mijn lievelingsgedichten.

Als je de woorden hardop leest en tot je door laat dringen voel en ervaar je de aanwezigheid van God. Het ruisen van de toppen van de moerbeibomen bijvoorbeeld doet me denken aan het verhaal van Mozes op de berg, waar hij wachtte tot God voorbij kwam. Hij kwam uiteindelijk langs als een windvlaag, onzichtbaar maar voelbaar. En met Pinksteren kwam de wind, die met vlammen als van vuur op de mensen neerdaalde. In het gedicht staat hoe God dichtbij is. In de stille nacht als we in bed liggen met al onze zorgen en gedachten, maar ook als we uitgerust opstaan in de morgen en mogen ervaren dat Hij nog steeds met en bij ons is. Wat fantastisch dat te weten, te delen met elkaar dat we "gedragen" worden, altijd weer.

Ik wens u een mooie zomer, blijf gezond.

Zegen en groet,

Wil Vooijs

GEDICHTEN



TWEE

(Toon Tellegen, uit: Gewone Gedichten, 1998)

Twee mensen
De een aardig, de ander is aardiger.
De een haalt de waarheid boven water,
De ander haalt de waarheid boven water en wringt haar uit.
De een verbergt zich, de ander verbergt zich en is onvindbaar.
De een valt, de ander valt en staat weer op en valt opnieuw.
De een klampt zich aan de ander vast,
De ander klampt zich aan de een vast en krabt hem, bijt hem,
knijpt zijn keel dicht, laat hem niet meer los.
De een denkt aan zijn liefste,
De ander denkt aan zijn liefste en aan de wereld
en aan de congruentie der dingen en de Heilige Augustinus en
hoog oplaaierend vuur.
De een is alleen,
Maar zo eenzaam als de ander
Is alleen een hond, in een hok, verkommerd.

Er is een land, waar 't altijd zomer is

(gedicht van Justin A. van Tricht)

Er is een land, waar 't altijd zomer is
een land met altijddurend groen.
Dit is het land waart 't heerlijk toeven is
in 't heerlijk zonnige seizoen.

De bomen staan er altijd rijk in blad
en bloemen tonen vol hun pracht.
Daar midden in vindt men de gouden stad
zo mooi door niemand ooit verwacht.

De waterbronnen die er rijkelijk zijn
met water dat het groen bevoeit,
maken het aanzicht tot een groot festijn
en zorgen dat het weelderig groeit.

Dit droomland mogen wij eens binnen gaan
met ruimte en met heerlijkheid.
Het wordt een thuisland van een blij bestaan
beloofd en door Gods hand bereid.

(ingezonden door Anne-Marie de Fouw,
voorgedragen op koffie-ochtend Kruispunt)



GEWOON

Zo lopen
Samen in de zon
Zo gewoon
Zo bijzonder

Dat je niet valt
Dat voeten je dragen
Dat handen voor je handelen
Dat je hart blijft slaan
Dat je longen
Lucht inademen en uitademen
Zo gewoon
Zo'n wonder

(Uit: Woord en Dienst april 2020)



Oproep:

Wie wil meewerken aan een periodieke e-Nieuwsbrief? Dat kan in de vorm van het aandragen van materiaal en/of de vormgeving en redactie. Afhankelijk van de grootte van het team, zal de tijdsinvestering 1 tot enkele uren p.m. zijn.



Het **consistorie** vergaderde deze week buiten in de tuin van het Achterom. Voor Aly haar laatste vergadering, en daarom was er een heerlijk notentaartje bij de thee. De vergadering duurde dan ook langer dan strikt nodig was...

Inmiddels een bekend fenomeen in Blaricum: de fietsende reuzendominee. **Arie de Boer** reist enkele keren per week met de trein uit Utrecht naar Hilversum, en daarna per fiets door naar Blaricum voor pastorale bezoeken, kringenwerk en vergaderingen. Een tijdlang kon hij zijn werk slechts telefonisch doen, maar nu is hij weer stralend (en liefst ook zingend) op pad voor onze gemeente.



Oproep:

Wie vindt het leuk om te koken en wil dit in een gezellig team doen voor anderen? Wij zoeken vrijwilligers voor een nieuw initiatief om (af en toe of periodiek) maaltijden te verzorgen voor alleengaanden binnen onze kerkelijke gemeente. Ook zoeken we hiervoor gastvrouwen/heren en chauffeurs. Aanmelden bij Mieke, zie contactgegevens pag.1



Ouderling Aly van Vembde in actie als 'corona-beveiliging' tijdens één van de eerste diensten na heropening van de Dorpskerk.



Afgelopen zondag 21 juni werd alsnog en met enig ceremonieel de nieuwe Paaskaars binnengebracht door diaken Bas Reitsma. Traditioneel gebeurt dit in de Paasnacht, of op Paasmorgen, maar zoals bekend liep dat dit jaar anders.

