

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 6 – 24 april 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 6^e nieuwsbrief van de Dorpskerk, met een selectie uit het enorme aanbod aan kerkelijk en bemoedigend materiaal in deze coronatijd.

Zoals u weet: bijdragen uit de gemeente, zoals voorbeden, mooie (korte en inspirerende) teksten of een lied en tips voor goede websites zijn van harte welkom. Fijn dat steeds meer mensen die weg wegen te vinden! Maar! Voor de volgende Nieuwsbrief heb ik een EXTRA verzoek aan u:

Binnenkort is het precies 75 jaar geleden dat de 2^e wereldoorlog voorbij is. Iets om bij stil te staan, ook al zullen festiviteiten en openbare herdenkingen niet kunnen plaatsvinden. In de volgende Nieuwsbrief gaan we extra aandacht besteden aan oorlog en vrede. Wilt u ervaringen of verhalen delen van de oorlog of de tijd erna- hoe deze uw leven, uw geloof, heeft beïnvloed? Zet deze dan op digitaal of echt papier, en stuur het naar consistoriepgb@gmail.com of bel (zie het nummer bij crisisteam hieronder) om het bij u op te halen.

Voor nu veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Hartelijke groet,

Mieke

actuele informatie vindt u op onze website: <https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres - twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of - op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.*

Voor vragen m.b.t. de Dorpskerk, naasten hulp (bijv. boodschappen) en pastorale zorg kunt U het Dorpskerk-crisisteam bereiken op:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl



BIJZONDER KOOR

Niet alleen kerken zijn al weken gesloten, ook koren kunnen niet repeteren of optreden, zoals in de Paastijd normaal juist veelvuldig gebeurt. Maar creativiteit, moed en aanpassingsvermogen kunnen leiden tot prachtige nieuwe mogelijkheden, zoals te zien en te horen is via onderstaande link: Een virtueel Taizé koor van 50 jongvolwassenen zingt en musiceert vanuit hun huis verspreid over de hele wereld het Paaslied "In resurrectione tua!" (In uw opstanding, Christus, verheugen zich hemel en aarde!) . Misschien ook iets voor onze cantorij? ☺

https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8&feature=emb_title



ZING MEE!
ZING MEE!



Door Annette Horsman, voorzitter

Vanuit mijn werk kom ik veelvuldig in aanraking met mooie overwegingen en woorden van bezinning, uitgesproken in dit geval bij het afscheid nemen van een dierbare. We kennen allen de inhoud van de brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 13 het Hooglied, vaak aangehaald bij rouw en trouw. Hoop, geloof en liefde. Daar gaat het vooral over de liefde.

Maar ik vroeg mij in deze tijd af: hoe houden we hoop, hoe krijgen we hoop, geven we de hoop niet op? Hoe moet dat dan? Graag deel ik met u op deze zonnige hoopvolle zondag (19 april/red.) een stukje uit een bezinning van Hans Ernens wat een mooi licht laat schijnen op hoop:

Evenals geloof, richt hoop zich op wat nog niet gezien kan worden.

“Want, als we nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.” (Romeinen 8:24-25)

Dus hoop vraagt ook om doorzettingsvermogen. Blijven hopen tegen alle zichtbare tekenen in. Blijven verwachten, blijven hopen en geloven. Daar heb je kracht en moed voor nodig.

Als mensen keer op keer hun hoop in rook zien opgaan, geven ze nogal eens op. Doe jij dat ook?” (einde citaat).

We zien dat het steeds meer moeite kost om ons te houden aan de richtlijnen in deze crisis. In al onze creativiteit missen we bijvoorbeeld wel eens de 1,5 m afstand, begrijpelijk. Vragen wij ons af hoe lang dit nog duren gaat, hoe het leven er na de crisis uit zal zien. Of het weer worden zal als vroeger.

Na vragen met onzekerheid, kan wanhoop de kop opsteken. De hoop houdt ons overeind, wij kunnen elkaar hierbij helpen, een hart onder de riem steken, luisteren, in ons geloof en in de liefde voor elkaar waarin we nooit alleen zijn.

Houdt hoop en warme groet,
Annette Horsman

KERKDIENTEN

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes en Huizen/Oosterlichtkerk.

Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app voor tablet en smartphone.

Als u geen verbinding krijgt tijdens de live-uitzending, kan het zijn dat er teveel mensen tegelijk willen aansluiten. Probeer u het dan later nog eens!

-elke zondag kunt u om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege)

Ontmoetingskerk in Laren

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739> .

- de dienst in de **Oosterlichtkerk te Huizen** kunt u volgen via <http://goo.gl/6p4RJh> of via www.kerkdienstgemist.nl

-**Geen internet?** De EO zendt elke zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO 2.

-Op 26 april a.s. kunt u terecht op NH Nieuws (TV-kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo) voor een dienst vanuit de Ruïnekerk in Bergen.

-Of luister om 10.00 uur op GrootNieuwsRadio naar een kerkdienst met ds. Mirjam Kollenstaart via link: <https://www.grootnieuwsradio.nl/kerk/zondag-kerkdienst-met-ds-mirjam-kollenstaart-lev/>

-Lukt het u niet om thuis een kerkdienst te beluisteren? Bel dan het crisisteam of stuur een mail naar consistoriepgb@gmail.com, dan neemt een deskundige per mail of telefonisch contact met u op!

BEDANKT



De redactie van deze Nieuwsbrief wil graag iedereen bedanken, die op eigen initiatief of op verzoek elke week weer **een papieren exemplaar van de Nieuwsbrief langsbrengt bij Dorpskerkgenoten**, die geen mailadres hebben of niet met internet zijn verbonden.

Mede dankzij jullie blijven wij ook met hen in contact, en kunnen zij ook meeleven en meelesen!





BLOEMENGROET

De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en wensen van sterkte en bemoediging vanuit onze kerkelijke gemeente naar de familie **Lambert en Bea Veerman** in Blaricum.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

MEDELEVEN

Met verdriet en medeleven berichten wij u dat ons gemeentelid **Harm Jan Pierik**, Langwagen 47 te Blaricum, op vrijdag 17 april j.l. is overleden op de leeftijd van 85 jaar. Hij is gisteren, 23 april, in kleine kring en vanuit de Dorpskerk begraven op de Woensberg. Ds. Arie de Boer begeleidde de uitvaart. Ons medeleven gaat uit naar mw. Pierik en familie.

Collectes

De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk zijn.

DIACONIE

Hospice Huizen

De gasten in het hospice worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Er is aandacht voor dagelijkse zorg, maar ook aanvullende zorg, voor zomaar een praatje of een goed gesprek. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. *Vergeet u niet te vermelden voor welk doel gedoneerd wordt.*



KERKRENTMEESTERS

Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een belangrijke ader middenin het dorp waar je tot rust kunt komen bij de zondagse dienst. Daarnaast bieden we ook activiteiten voor verschillende doelgroepen, alleen of met de hele Gemeente, zoals de Startzondag. Voor alle uitingen om door het jaar heen creatief bezig te kunnen zijn is deze collecte!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerk-rentmeesters PGB.



Dorpskerk Jeugd

Dag allemaal!

Ken je het christelijke kinderblad BimBam? Misschien nog niet, maar het is een 2-wekelijks tijdschrift voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, dat nu speciaal vanwege de coronatijd gratis kan worden gedownload om thuis van te genieten. Kijk maar eens op:

http://www.jouwimbam.nl/app_media/document/7_bimbam-website-pdf-4.pdf

‘Raak mij niet aan’

In tijden van corona krijgen veel bijbelteksten een andere lading. Bijbelwoorden komen anders bij je binnen. Ze krijgen een andere, een nieuwe betekenis voor ons. Je peilt de woorden dieper, je krijgt er een andere emotie bij. Persoonlijk vind ik dat een bijzondere ervaring.

Wat is dat toch met de bijbel? Met dat eeuwenoude boek, die verhalen van zo lang geleden? Wat maakt dat de bijbelverhalen ons zo wisselend kunnen raken? Zo anders en nieuw? Het lijkt erop dat de tijd geen invloed heeft gehad op de bijbel. Of moet je het precies andersom zeggen, dat de bijbel in elke tijd ons iets anders te zeggen heeft. Hoe modern of doorontwikkeld het leven ook is.

Ik lees het Paasevangelie van Johannes en stuit op de tekst ‘Raak mij niet aan’. In tijden van corona hebben die woorden een diepere lading dan vorige jaren. Wij zijn ineens bezig om over te gaan naar een anderhalve-meter-maatschappij. Wij moeten op afstand blijven van elkaar om elkaar niet te besmetten. Huid op huid contacten zijn te gevaarlijk, voor je het weet springt het virus over. Maar je wilt zo graag iemand hartelijk begroeten met een handdruk, een kus. Je wilt iemand omarmen omdat je van hem / haar houdt. Je wilt iemand bemoedigen die het moeilijk heeft. Je wilt de hand vasthouden van iemand die ernstig ziek is. Iemand die stervende is over de wang strijken. Iemand even vasthouden, een hand op de schouder. Je wilt afscheid nemen van iemand die overlijdt. Maar het mag niet, het kan niet. Of alleen onder strikte voorwaarden, in een pak gehuld, een mondkapje voor, bijna niet herkenbaar.

‘Raak mij niet aan’. Het zijn woorden van Jezus tegen Maria van Magdala. Die op de Paasmorgen Jezus eerst niet herkent. Maar is die herkenning er ineens wel. periode blijven herkennen en weer lieflijk kunnen ontmoeten,



als ze bij haar naam geroepen wordt, Ik hoop dat wij elkaar in deze digitale erkennen. En dat we elkaar straks aanraken, bemoedigen en troosten.

Christus als hovenier

*Zij dacht dat het de hovenier was
(Joh.20:15)*

Eén Rembrandt kende als kind ik goed: de Christus met de grote hoed wandelend in de ochtendstond. En, naar erbij geschreven stond: Hij was een hovenier.

En NOG laat ik mijn tranen gaan als in de gaarde ik Hem zie staan, en – wat terzijde – in stille schrik die éne, zij die dacht als ik: Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud – Géén die ontnam wat ik behoud. De laatste hoven naderen schier En ijler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier.

Ida Gerhardt

BLOG-tip: Positief geestesnieuws (vanuit de PKN)

Gods Geest vindt altijd wegen, zei de scriba aan het begin van de coronacrisis. Geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven ontwikkeld om vorm te geven aan kerk-zijn in tijden van corona. Onder de titel ‘geestkracht’ worden in dit blog dagelijks een aantal van dit soort initiatieven genoemd. <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/liveblog-geestkracht/>

Ter Inspiratie



Ter Inspiratie

TV-TIP: v.a. zaterdag 25 april a.s. om 18.00 uur op NPO2
Het KRO-NCRV programma “Met hart en ziel” zendt een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver (PKN) kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.

VOORBEDE *is aangevraagd*

*voor Dorpskerkleden die deze week voor onderzoek naar het ziekenhuis moesten en in spanning zitten over de uitslag;

* voor de familie Pierik, die in de afgelopen week afscheid moesten nemen van hun man, (schoon-)vader en opa;

*voor allen die te maken hebben met ziekte, dood en nood in een tijd waarin een arm om je heen zo gewenst is;

En **DANKBAAR** zijn we

*voor wijkcontactpersonen, die telefonisch contact houden met kerkleden in hun wijk;

*voor alle zorgverleners en mensen die dienstbaar zijn naar anderen;

*voor de lente en het nieuwe leven, dat doorzet door alles heen.



GEBED:

Keer U niet af, ontferm U
over mijn angstige ziel.

Laat de vloed, de diepte
Mij niet verslinden, ontferm U
Over mijn opstandige ziel.

Laat de mond van het graf
Niet boven mij dichtgaan.

Keer U niet af, ontferm U
Over mijn zwervende ziel.

Laat je nu vinden, liefde
Keer je niet af.

(Huub Oosterhuis)

Gebed van een krielkip op Pasen

(met dank aan Tiny de Wit en Henk Aertsen)

Ik ben maar een kleine kip, Heer, en in de ogen van sommige mensen niet zo veel waard. Toch geloof ik dat U daar anders over denkt. Als zelfs zo'n domme mus niet van het dak af tuimelt, zonder dat U er weet van heeft, zou U dan géén aandacht hebben voor mij? Nou dan.

Daarom durf ik ook best een praatje met U te maken. Wat ik U zeggen wou: ik vind het leven heerlijk.'s Morgens word ik gewekt door het licht en 's avonds brengt het donker mij weer op stok. Zo wordt mijn hele leven geleid door uw natuur.

Als ik rondscharrel door het zachte gras is er altijd wel iets fijns te vinden: een spinnetje, een hapje groen, soms zelfs een korstje brood. En als ik in een kuiltje lig te zonnebaden kijken mijn kraalogen naar alles wat U geschapen heeft en zij zien dat het goed is.

Maar het mooiste, Heer, is als het mijn tijd is om een eitje te leggen. Dan leef ik helemaal op. Mijn veren gaan glanzen en mijn kam wordt recht en rood. Daar kan ik niets aan doen, 't gebeurt gewoon vanzelf. Wel een uur van tevoren loop ik te tokken en te kakelen, zodat iedereen het kan horen. En als het ei er eenmaal is, dan voel ik me zo trots dat ik bijna uit mijn veren barst!. Maar het állermooiste is als ik broeds ben. Dan laat ik mijn eitjes door niemand meer weghalen. Ik zal ze verzamelen onder mijn vleugels, ze beschermen en verwarmen, en drie weken later gebeurt het: er komt een barst in het ei en daar doorheen wurmt zich een kuiken naar buiten. Lévend! En zeg nou zelf, Heer, zo wordt dat simpele eitje van mij toch een symbool van nieuw leven, zelfs een beetje van uw eigen verrijzenis. Het laat mensen iets zien van uw boodschap dat er hoop is en altijd weer een nieuw begin. Ik weet wel, Heer, de meeste mensen denken daar nooit meer bij na en dat vind ik best wel jammer. Maar ik, Heer, geloof er heilig in. En ik ben blij en dankbaar dat ik als kleine kip zo dicht naast U mag staan.

Trijntje



In de Stilte (Gé Bartman)

Het is voorjaar.
Het is stil.
Bomen verheffen hun takken verwachtingsvol naar de hemel.
Vogels zingen wijd en zijd.
Ik zit en ik luister.
Ik blijf maar zitten luisteren.
Wat een rust. Hoe aanstekelijk dat gekwetter.
Zon speelt met de wolken verstoppertje.
Het lijkt of de wolken gaan winnen. Of nee, toch niet.
Een zachte wind waait langs mijn slapen.
Ik wist wel dat er veel te horen is in de stilte.
Ik was dat niet vergeten!
Het werd alleen de tijd, de hoogste tijd,
om weer eens te willen luisteren.
En dan hoor ik een stem.
Nee, hij verheft zich niet, die stem.
Ik richt mijn oren om goed te horen.
Wat hij te zeggen heeft, is al genoeg.
Daar is geen kracht méér bij nodig.
De woorden zelf, dat is alles.
En alles is meer dan óóit genoeg.
Kom je hier even zitten om mee te luisteren?
Jij hoort het nu toch ook?
'IK BEN BIJ JE.'

Mooi gezegd!

Ondertussen

Hoe gaat het ondertussen met ons, met onze familie en vrienden, met u als lid van de Dorpskerk? Zijn we druk met zorgen, het verwerken van verdriet, misschien om een overledene? Maken we tijd voor een wandeling in de prachtige natuur terwijl de zon schijnt? Staan we onszelf toe te genieten van de goede dingen in ons leven als we gezond zijn, om onze zegeningen te tellen? Hoe deden de discipelen dat nadat Jezus gestorven was? In Johannes 20 vanaf vers 19 staat dat ze bij elkaar zaten, bang waren, de deuren waren dicht. Zoals wij misschien in deze tijd ook wel de deuren dicht houden om onszelf te beschermen, ons leven te overzien, de stilte te zoeken. Bij de discipelen kwam de opgestane Jezus plotseling in hun midden staan, wenste hen vrede, toonde zijn littekens, zoals later ook aan Thomas die niet kon geloven dat Jezus leefde zonder hem zelf gezien te hebben. Jezus leeft, wenst ons vrede, zegt ook tegen ons dat hij ons lief heeft, dat we Hem moeten volgen, navolgen. Dat doen we door om te zien naar elkaar, elkaar te bemoedigen het vol te houden ondanks de onderlinge afstand. Ja ondertussen doen we dat, terwijl we wachten op de tijd dat veel weer normaal wordt. Laten we elkaar vrede wensen en weten dat we niet alleen zijn in deze bijzondere tijd. Vrede wens ik u allen en een hartelijke groet,
Wil Vooijs