

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 10- 22 mei 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 10^e nieuwsbrief van de Dorpskerk in coronatijd. Vanmorgen heeft u een extra nieuwsbrief ontvangen, van de werkgroep Heropening Dorpskerk. U leest hierover meer in "Even Bijpraten". Ook de gebedskring gaat weer van start, en bij mooi weer wordt bekeken of het ouderenwerk in de tuin van 't Achterom mogelijk is. Er is dus volop beweging. Voorlopig ontvangt u echter voor kerknieuwtjes en inspiratie nog deze nieuwsbrief, zodat u rustig aan kunt wennen aan deze nieuwe fase.

Hartelijke groet,

Mieke Bleys

ALGEMEEN

**actuele informatie vindt u op onze website:*

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:*

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of

- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Dorpskerk-crisisteam:

Annette Horsman: tel. 06-41324616

jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091

consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242

adeboer@hetnet.nl

KERKDIENTEN

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes en Huizen/Oosterlichtkerk. Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via de Kerkomroep-app (voor tablet) of via www.kerkomroep.nl.

-elke zondag kunt u om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege) **Ontmoetingskerk in Laren** <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739>

- de dienst in de **Oosterlichtkerk te Huizen** kunt u volgen via <http://goo.gl/6p4RJh> of via www.kerkdienstgemist.nl

-Geen internet?

De EO zendt elke zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO2.

-Elke zaterdagavond is er op NPO2 om 18.00 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver bij het programma 'Met hart en ziel';

-Of luister om 10.00 uur naar de kerkdienst op GrootNieuwsRadio.

<https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/>



Door Annette Horsman, voorzitter

Geachte gemeenteleden,
graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: vanuit de PKN zijn twee protocollen aan ons gestuurd met betrekking tot de **(gedeeltelijke)** HEROPENING van onze Dorpskerk voor het houden van erediensten op zondag. Binnen de Kerkenraad hebben wij dit besproken en ik mag u meedelen dat **vanaf 7 juni a.s.** wij de eerste *dienst – in beperking* mogen gaan houden!

Wat bedoelen wij met beperking?

Dit heeft in eerste instantie te maken met het aantal bezoekers (30) en in tweede instantie met de wijze waarop dit georganiseerd mag gaan worden- o.a. de 1,5 m-regel voor wat betreft de zitplaatsen. Maar er is meer. Zo is het ook niet toegestaan hardop te zingen in de diensten in verband met de kans op besmetting.

Werkgroep Heropening Dorpskerk

Kortom, wel even iets waar we ons terdege over moeten buigen. Hiertoe is een werkgroep samengesteld bestaande uit Anne-Marie de Fouw (aanspreekpunt), Cora Rebel en ondergetekende. Eerder vandaag heeft u via de Dorpskerkmail een speciale nieuwsbrief ontvangen, waarin wij u deelgenoot maken van het protocol per 7 juni a.s. Ik kan mij voorstellen dat er nu al tal van vragen bij u naar boven komen: hoe zit het met plaats toewijzing in de kerk, moeten we ons opgeven, kunnen we koffiedrinken na afloop, welke gevolgen heeft dit voor de cantorij, hoe zit het met de overige activiteiten en met collecteren? Kan er Avondmaal worden gevierd? Op de meeste van dit soort vragen heeft u hopelijk al antwoord gekregen in de speciale nieuwsbrief.

Vanaf 5 juli a.s. is het toegestaan met maximaal 100 man in de kerk te zijn voor de erediensten. Wel uiteraard op 1,5 m, dat spreekt vanzelf.

Ik kan u niet vertellen hoe goed het voelt om dit aan u te kunnen schrijven. Vorige week sprak ik al in de nieuwsbrief over de deur die dicht ging en het raam wat geopend werd. Door dat raam komen er nu zonnestralen binnen. Graag deel ik tot slot met u: *ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel* (Psalm 138:3).

Blijf gezond, zie om naar elkaar en hou vol,
Met warme groet,
Annette Horsman



De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en felicitaties vanuit onze kerkelijke gemeente naar **mw. Spreij** in Blaricum. Diaken Willem bezorgt de bloemen.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

Collectes

DIACONIE



KERKRENTMEESTERS

C'est la vie-huis

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je een enorme klap te verwerken. Je wordt geconfronteerd met het besef dat het leven eindig is. Met moed en wilskracht kun je zo'n grote tegenslag het hoofd bieden. Vrijwilligers en professionals van het C'est la vie-huis kunnen daarbij helpen met hospicezorg, tijdelijke zorg, respijtzorg en thuisondersteuning.

NB: In afwijking van hetgeen in Onderweg vermeld is, en op verzoek van Kerk in Actie, wordt 31 mei, de pinksterzondag, coronazondag, met een speciale collecte voor getroffen en. Informatie volgt volgende week.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Algemene kerkkosten

In de coronatijd collecteren de Kerkrentmeesters voor de gezamenlijke kosten van de kerk, dus niet voor één specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof en kerkorgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

U kunt uw gift (ook voor een hele maand) overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB.

GEDICHT

Het wonder van Jezus' Hemelvaart

Hij die vertrok, vaarwel zei aan de aarde,
deed hen met open mond naar boven staren,
zij, te verbijsterd, konden 't niet verklaren,
hoe hun Heer langzaam naar de hemel 'vaarde'.

Onttrokken aan hun oog dat lang nog staarde,
ontsteld dat nimmer meer ze samen waren,
vernamen zij van mannen die daar waren,
dat Hij precies zo terugkwam naar de aarde.

De wonderen, aan dood weer leven geven,
getuigen met ontzag van Jezus' macht,
de wetten over de natuur, het leven,

beheerste Hij met Meesterlijke kracht.
Het loskomen van d' aarde door te zweven,
laat ademloos, niet één had het verwacht.

Priscilla Laneuze (uit: www.gedichtensite.nl)



De verweesde samenleving

Misschien herkent u direct bovenstaande zin. Het is de titel van een boek van Pim Fortuyn uit 1995. Hij laat daarin zien hoe de Nederlandse samenleving langzaam losraakt van haar worteling in het jodendom, het christendom en het humanisme. Zonder dat er iets voor terug gekomen is. De samenleving is verweesd geraakt.

Zondag is het **wezenzondag**. Na de Hemelvaartsdag en vóór het Pinksterfeest. *Ik zal U niet als wezen achterlaten, ik kom naar u toe* (Johannes 14). We weten dat die woorden betrekking hebben op het Pinksterfeest. Het heeft te maken met de ‘trooster’, de ‘Parakleet’, de advocaat, de pleitbezorger.

“Heidens van herkomst heb ik geleerd ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’ te zeggen”, schrijft Willem Barnard, de bekende dominee/dichter. “Ik ben geadopteerd door de Onuitsprekelijke die niettemin zelf spreekt en tot Wie gesproken wordt en die zelfs tegengesproken wordt. Heiden van huis uit ben ik in de familia Dei, in het huisgezin van God, opgenomen”.

Maar toch is het mogelijk dat ik geen geborgen heiden en geen geroepen Jood ben. Verweesd ben ik. Mijn leven is onteigend en ontvreemd, het is niet thuisgeraakt en opgenomen. In tijden van corona ervaar ik dat opnieuw en als nooit tevoren. Ik leef in ballingschap te midden van het grandioze heidendom. Ik ben niet meer thuis in de cultuur om mij heen en sta ver af van de geloofsgemeenschap.

In de vijf boeken van Mozes, in de Thora, komen wezen en weduwen vaak ter sprake. Ze staan onder bescherming van de NAAM. Ze worden in een adem genoemd met de vreemdelingen, ‘zoals jullie zelf ook vreemdelingen geweest zijn in Egypte’. Ze zijn niet anoniem en ze zijn niet zonder rechten. “Ik zal ze horen”, zegt de NAAM, “wanneer ze tot mij roepen”. Ik ben verweesd, maar daar blijft het niet bij. In die verloren staat word ik bevoorrecht. Verloren staat is verkoren staat.

Ik leef in twee werelden, tussen wal en schip, maar word toch op eigen benen gezet en kan verder. Onbeschermd mens genieten altijd en overal de voorkeur van de Heilige die hun vader en hun moeder wil zijn. Degenen die vallen staan in hun recht. Wij kunnen dat alleen begrijpen als we het evangelie horen binnen gehoorafstand van de Thora. *Ik kom naar u toe* is hetzelfde, is Dezelfde, als de geheimzinnige, onuitsprekelijke NAAM. Ik ben en Ik zal er zijn.

Cees Hendriks



Foto vanaf de kansel door Jan van Vembde

GEBED



Al heeft hij ons verlaten
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
Is altijd om ons heen.
Als zonlicht om de bloemen
Een moeder om haar kind.
Te veel om op te noemen
Zijn wij door Hem bemind.
Liedboek 663:1



Papavers

Mooi gezegd!

Bijgaande foto's van papavers, die groeien langs de slootkant, doen me denken aan Pinksteren: rode bloemen met een kleur als van vuur, samen groeiend in het gras, zich uitstrekkend naar het licht. Als je er een bloem uithaalt zie je hoe prachtig hij is van vorm en kleur. Het prachtige donkere hart met de vorm al van de zaadbol die na de bloei ontstaat. Een beeld van de Heilige Geest, deze rode papaver?

In een gebed van Taizé staat:

Heilige Geest, mysterieuze tegenwoordigheid, aan ieder van ons zegt U: slechts één ding is nodig:

"een ontvankelijk, luisterend hart, dat beseft dat God van je houdt en je altijd vergeeft".

Prachtige woorden, een mysterieuze tegenwoordigheid die spreekt tot ieder van ons. Er staat dat we slechts een ontvankelijk hart nodig hebben, een luisterend hart. Kunnen we dat, willen we ontvankelijk zijn, luisteren, ons kwetsbaar opstellen naar die stille stem in ons hart, naar elkaar? Best een lastige vraag.

De belofte van het gebed is dat we mogen beseffen dat God van je houdt, je altijd vergeeft. Geloven we dat, kunnen we ons overgeven aan een zo grote, onvoorwaardelijke liefde? Volgende week is het Pinksteren. Is dat feest zomaar een verhaal in de bijbel of durven ook wij ons zo uit te strekken naar het Licht, zoals de papaver aan de slootkant naar het licht groeit ?

Doen.....want Christus zegent ons en allen die ons zijn toevertrouwd. Hij heeft ons lief.

Wil Vooijs

NIEUWS

GEBEDSKRING:

Na een verplichte pauze van enkele weken beginnen we op **dinsdag 26 mei** a.s. weer met de GEBEDSKRING o.l.v. ds. Arie de Boer.

Tijd: 9.30 uur

Locatie: kerkzaal Dorpskerk.



De fotorubriek

door Anne-Marie de Fouw

De cie. Kruispunt heeft in de loop der tijden al meerdere activiteiten ondernomen met onze 70-plus. Deze foto met de actieve Anneke getuigt daarvan. Eerst even stilzitten en goed opletten, om daarna ook zelf in actie te komen en volop in beweging te zijn! Door het coronavirus is het nu nog alleen een blokje om, even snel per fiets of auto naar de winkel hetzij voor jezelf hetzij ook voor een ander en dan weer snel naar huis, maar straks! als wij weer in de tuin van 't Achterom mogen samenkomen, hopen we zeker op gepaste afstand weer net zo creatief te mogen zijn als voorheen. Zullen we alvast nadenken over plannen? Een gezellige week gewenst!



De kerk van Ameide (aan de Lek) biedt een stevige basis voor dit ooievaarsnest en een heerlijk uitzicht aan haar bewoner(s). Foto: J. van Vembde