

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 14 – 21 juni 2020



Beste lezer,

We zijn bijna 100 dagen verder in de coronatijd. Dat is zelfs nog meer dan ik dacht; dankzij het mooie weer, de toenemende vrijheid van bewegen en relatieve rust in mijn eigen omgeving voelt het niet zo lang. Dat is vast anders voor iemand die 100 dagen thuis heeft doorgebracht. Of 100 dagen een geliefd familielid niet heeft kunnen bezoeken. Zo kan tijd per dag en per leven heel verschillend aanvoelen.

Niet dat we vooraf een 100-dagengrens hebben bedacht, hoor- maar volgende week ontvangt u de laatste Nieuwsbrief in uw mailbox. We gaan weer inzetten op de persoonlijke ontmoeting, in de kerk en ook daarbuiten- waar mogelijk de activiteiten, het pastoraat en de gesprekskringen weer op gang brengen en ontdekken hoe dat veilig en gezond kan. Natuurlijk houden we dit medium wel graag paraat om u snel op de hoogte te kunnen brengen van dingen die betrekking hebben op de Dorpskerk. Ik hoop dat u mee wilt blijven denken en praten over onze kerk, of dat nou via de mail is, of persoonlijk.

Hartelijke groet,

Mieke Bleys

ALGEMEEN

**actuele informatie vindt u op onze website:*

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:*

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of

- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Dorpskerk-crisisteam:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
imahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

Informatie over kerkdiensten en aanmelden voor één van de komende zondagen:
Anne-Marie de Fouw tel. 06-21230727 of jetje@family.solconmail.nl.

Corona-protocol Dorpskerk:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl/Nieuwsbrievenva2020/PROTOCOL%20CORONA%20Nieuwsbrief2juni%202020.pdf>



Door Annette Horsman, voorzitter

Zondag jl was het de tweede keer dat onze deuren weer open mochten. In deze woelige tijden denk ik een groot goed

dat wij – in beperkte mate – weer bij elkaar mogen zijn. En via de digitale middelen weer velen kunnen bereiken met onze dienst.

Het is een zorgelijke tijd. Een tijd van opstand tegen discriminatie, over de gehele wereld, het omkijken naar het verleden en alsnog afrekenen met de historie. Het is heftig de beelden te zien en de diepgewortelde onmacht en daardoor woede van velen.

Het covid 19 virus en het mogelijke vaccin beheerst de media, wat hopen we allemaal dat het inderdaad hét vaccin zal zijn. De economische crisis die ons wordt voorspeld: we worden er allemaal onmachtig van.

Het zal voor velen lastig zijn om al deze scenario's te verwerken. Dat kunnen we ook niet alleen. We hebben elkaar hierin hard nodig. Om te spiegelen hoe we ons voelen, waar we ongerust over zijn. Dat helpt om te delen. Om te relativeren en te inspireren. Velen zoeken hierin steun, ook professionele steun van coaches bijvoorbeeld.

De keuze van een coach is niet eenvoudig. Zelf mag ik hierin al vele jaren een praktijk voeren. Het blijft cruciaal of er een 'klik' is tussen coach en hulpzoekende.

Ik mag u vandaag een advies geven hiervoor: ik weet dat er een Coach is waarbij het altijd klikt, iemand die er altijd voor u is, altijd een luisterend oor heeft en geen overvolle agenda. Hij is degene die u kan inspireren, opvangen en troosten. Hij gaat met u en pakt u bij de hand en wijst u de weg. In moderne taal: Hij loopt met u door de duisternis en licht u bij met Zijn lantaarn.

Breng uw zorgen bij Hem. Hij is er altijd voor u.

Warme groet,
Annette Horsman

KERKDIENTEN

Via de volgende link kunt u meeluisteren naar de kerkdienst in onze eigen **Dorpskerk:**



<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255>

Ook als u geen plekje heeft kunnen reserveren, of er nog niet aan toe bent om lijfelijk aanwezig te zijn, kunt op deze manier meeleven met onze eigen kerkgemeente. De orde van dienst kunt u vanaf zaterdag **hier** vinden (aanklikken). **Zondag 21 juni gaat ds. Arie de Boer voor als gastpredikant en bespeelt Hendrika Veerman het orgel.** De nieuwe Paaskaars wordt in deze dienst alsnog ceremonieel in gebruik genomen.

Geen internet?

De EO zendt elke zondagmorgen een televisiekerkdienst uit om 9.20 uur op **NPO2;**

voor de **jeugd** is er een eigen TV-dienst om 11 uur onder de naam BEAM (ook via youtube te volgen, zie <https://www.youtube.com/watch?v=8nuIRLzEmvI&list=PLMmB6jKCOXQ0NR-bQKNjZce9v30mJxpkT>).

Of luister op zondag om 10.00 uur naar de kerkdienst op **Groot Nieuws Radio.** <https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/>

Nog een TV-tip:

De komende **zaterdagen** kunt u kijken naar negen zomermeditaties in tv-programma Met hart en ziel (**18.00 uur, NPO2**). Drie predikanten nemen de kijker mee in ontmoetingen met bekende en minder bekende personages uit het Bijbelboek Handelingen.

Standbeelden (aan de onbekende God, handelingen 17 : 23B)

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat er de laatste tijd nogal wat standbeelden zijn omgetrokken. Helden uit het verleden blijken duistere kanten te hebben gehad. Het leidt tot het herschrijven van onze geschiedenis.

Black lives matter, our history no more.

Ook Paulus liep letterlijk tegen standbeelden aan in Athene, zo'n 2000 jaar geleden. Daar stonden er zoveel en men vond die standbeelden zó belangrijk dat er zelfs een altaar was voor de onbekende God. Je zou er maar eens één vergeten.

Hoe is dat in Blaricum? Zijn daar ook standbeelden? Ik heb er niet heel veel gezien, althans niet letterlijk. Maar ik heb ontdekt dat de Dorpskerk, de pastorie, het Achterom, voor velen zeker de statuur van een standbeeld hebben. En dan heb ik het dus over de stenen. We zijn trots op ons kerkeiland. Maar ik denk ook aan figuurlijke standbeelden. Die we maken van anderen of van onszelf. Vanwege uitzonderlijke prestaties die aan mensen worden toegedicht of die wij onszelf toedichten. Maar als je daar beter naar kijkt, kom je ook duistere kanten tegen. Moeten ook wij de geschiedenis van anderen herschrijven? De geschiedenis van ons zelf herzien?

Dat is moeilijk en dat is pijnlijk. Dat zien we aan de *black lives matter*-beweging wereldwijd. En vernielen van beelden verandert natuurlijk niets aan de feiten. Gedane zaken nemen geen keer. Maar je kan wel anders gaan kijken naar de geschiedenis. En dat kan heel heilzaam zijn voor anderen en voor jezelf. Het kan zelfs leiden tot een frisse en nieuwe blik op de toekomst. Het kan helpen het verleden achter je te laten en de pijn niet langer mee te zeulen. Het kan leiden tot nieuw perspectief. Zoals Paulus in Athene dat standbeeld voor de onbekende God aangreep om die nieuwe boodschap te laten horen. Dat je een nieuw leven kunt beginnen. Dat de dood is overwonnen. Dat er een man naar deze wereld is gekomen om mensen te redden (vers 30 – 31). Dat nieuwe leven wens ik u allemaal toe.





BLOEMENGROET



De bloemengroet van vorige week zondag 14 juni was ter bemoediging en met een hartelijke groet vanuit onze gemeente bestemd voor **Geertje de Vries** uit Blaricum.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

Collectes

DIACONIE



Opvang en hulp van ontheemden in Columbia

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede: elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden ze ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.

Samen met de lokale partnerorganisatie **Mencoldes** helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid, zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: 'Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen'.

**U kunt uw donatie overmaken o.v.v. het
collectedoel op rekeningnummer**

NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v.

Diaconie Protestantse Gemeente
Blaricum.

**Kerk
inActie**

KERKRENTMEESTERS

Algemene kerkkosten

In de coronatijd collecteren de Kerkrentmeesters voor de gezamenlijke kosten van de kerk, dus niet voor één specifiek doel. De opbrengsten worden verdeeld over diverse kostenposten, bijv. het onderhoud van kerkhof en kerkorgel, energiekosten en kerkblad Onderweg.

**U kunt uw gift (ook
voor een hele maand)
overmaken op
rekeningnummer NL45**

RABO 0308 4012 39

t.n.v. College van
Kerkrent-meesters
PGB.

Na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn de kerkelijke feesten voorlopig voorbij. De gewone kerkgang, nu nog met beperkingen, is weer van start gegaan. We komen weer samen op zondag rondom de bijbel, zingen, bidden en ontmoeten elkaar op afstand. In de bijbel lezen we dat de discipelen gaan rondreizen om, gedreven door de Heilige Geest, te vertellen over Jezus na zijn opstanding uit de dood en over wat daarna met hen gebeurde. Mensen sluiten zich bij hen aan, de groep Christenen groeit door de getuigenissen en de manier waarop ze met elkaar omgaan.

Hoe gaan wij verder met ons leven, met deze verhalen uit de bijbel? Wat doen wij om ons geloof te laten groeien en bloeien, te delen ook? Hoe blijven wij in verbinding met het Woord, hoe blijft dat verbonden zijn tot stand ook met elkaar?

Natuurlijk speelt de zondagse eredienst een hoofdrol, maar de andere dagen van de week? Wat is een handleiding, een gebruiksaanwijzing, een leidraad die je richting kan blijven geven?

De Internationale Bijbelbond geeft al 74 jaar een Leidraad uit, die de bijbel laat spreken. Elke dag lees je een gedeelte uit de bijbel met daarbij uitleg, je krijgt tips, gebeden en vragen mee. De Leidraad verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een boekje, een specifiek thema per drie maanden.

Afgelopen maanden was het thema "God beproeft". Mensen gaan soms een moeilijke weg, ondergaan beproevingen, maar Jezus gaat met ons mee. We lazen over het lijden van Jezus, zijn opstanding, Hemelvaart en Pinksteren.

Wanneer je de Leidraad acht jaar gebruikt, heb je de hele bijbel gelezen. Een aanrader deze Leidraad. Het geeft structuur aan je bijbel lezen, je leest dagelijks als je daarvoor kiest, het geeft gespreksstof, groei in geloof, vertrouwen en liefdevolle betrokkenheid op de ander. In Psalm 1 staat zo mooi geschreven dat de mens gelukkig is als hij is als een boom geplant aan stromend water. En Psalm 121 beschrijft dat de Heer onze wachter is, hij waakt over ons leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

Een aanrader die Leidraad.

Wil Vooijs



GEDICHTEN



BEPPE

Zij rept zich breed
de gangen door
en vult de deur
met warmte.
Ik heb geen weet
van haar geschiedenis,
van alle tranen
waar haar leven
in verdronken is.

Voor mij is zij
het grote nu, het stille tij,
een en al schoot.
Haar ogen vullen mij
tot op het bot.
Haar stem zingt mij
de psalmen voor:
'het ruime hemelrond'
ervaar ik deinend op haar borst.

En nooit gestorven is
die porseleinen stem
vol craquelé,
oneindig licht en hemels.
Zij laat zich in mij horen, want
uit haar
ben ik geboren.

Sytze de Vries

De Verstillig

(naar Psalm 62)

Laat ik eerst maar eens stil zijn
laat ik mijn mond maar houden
voor ik aan nadenken begin
en aan gepeiker vol rondzwerfende gedachten
Voor ik mijn mond voorbij praat
heb ik dat soms nodig.

Laat ik eerst maar eens stil zijn
laat ik stilzwijgend wachten
tot ik licht in mijn hoofd raak
van kalm geluidloos luisteren
Tot ik daar blijf staan waar het om gaat
heb ik dat soms nodig.

Laat ik eerst maar eens stil zijn
en hem horen als ik hem laat uitspreken
dan komt helder binnen wat hij zegt
gaan mijn oren open naar mijn hart
God laat van zich spreken. Hij is aan het woord
Dat heb ik wel nodig.

Uit "een knipoog van u zou al helpen"

Karel Eykman

Van een psalm komt een psalm

De eerste 'psalm-ervaring' die ik mij herinner, had ik als klein kind, op schoot bij mijn grootmoeder, mijn Friese beppe. En vervolgens wordt, zoals voor velen ook voor mij, de maandagmorgen op de lagere school gekleurd door het wekelijkse 'psalmversje'. Wie al zo vroeg vertrouwd raakt met de psalmen, is een gezegend mens! Die komt namelijk spelenderwijs in aanraking met het fenomeen dat poëzie heet, die gaat de wereld binnen van beeldtaal en metaforen, van rijm en ritme. En dat is een rijkdom...

Sytze de Vries