

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 7 – 1 mei 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 7^e nieuwsbrief in coronatijd. Zoals vorige week gemeld, staat deze week in het teken van Oorlog en Vrede, vanwege het 75e jubileumjaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn enkele bijdragen uit de gemeente gekomen met verhalen uit eigen of andermans geheugen. En een foto van de herdenkingsbalk in onze eigen Dorpskerk. Misschien heeft u er nog nooit op gelet, of kijkt u er juist onophoudelijk naar tijdens de dienst en vraagt u zich telkens weer af wáárom er niet 5 maar 6 mei 1945 op die balk staat! Het antwoord vindt u in deze nieuwsbrief. En nog veel meer!

Hartelijke groet,

Mieke

ALGEMEEN

**actuele informatie vindt u op onze website:*

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen, door op het onderstreepte webadres:*

- twee keer kort te klikken met de linker

muisknop, of

- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst

“Hyperlink openen” te selecteren.

Voor vragen m.b.t. de Dorpskerk, naastenhulp (bijv. boodschappen) en pastorale zorg kunt

*U het **Dorpskerk-crisisteam** bereiken op:*

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

NIEUWS

HUIZEN - Amaris heeft een corona-unit ingericht in de Nieuwe Kerk in Huizen! De kerk van de hervormde gemeente ligt aan de Brede Englaan naast verpleeg- en verzorgingshuis “Voor Anker”. Hier worden binnenkort onder andere psycho-geriatrie cliënten en somatische cliënten - mensen die naast (mogelijk) corona nog een aandoening hebben - verpleegd. In de kerk verwacht Amaris plek te kunnen maken voor 15 patiënten.

Wilt u een kijkje nemen hoe het eruit ziet? Bekijk de video-opname via deze link:

<https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10408740/in-quarantaine-in-de-kerk>

De bekende TV-kok Herman den Blijker heeft zelfs een special van het programma “Herman helpt een handje” opgenomen in de Nieuwe Kerk: <https://www.youtube.com/watch?v=9uZYktdoIMs>



Door Annette Horsman, voorzitter

“Van harte aanbevolen”Uit mijn tijd als diaken in de Dorpskerk heb ik dit vele malen mogen uitspreken. Het sluitzinnetje na de aankondiging van de collectes en de doelen waar het

voor was bestemd.

Onlosmakelijk verbonden aan de gang naar de kerk op zondag is altijd even te bekijken of je kleingeld in de tas hebt gestopt. Voor het grijpen moet het liggen want je wilt natuurlijk niet lawaai maken terwijl je je geld tevoorschijn haalt...

De doelen waarvoor wij collecteren worden altijd in de orde van dienst weergegeven. Zo kan iedereen zien waar we willen steunen en hoe hard het nodig is. Ook in deze tijden blijven deze goede doelen onze steun nodig hebben.

“Maar we zitten niet in de kerk” hoor ik u zeggen. Nee wat missen we allemaal de mooie erediensten, het zien van elkaar, het kopje koffie na afloop in de Voorhof, kortom eigenlijk de wekelijkse gang op de zondagmorgen.

We lossen het creatief op met internet en televisie. Helaas kunnen we met de collecte zak niet bij u thuis komen. Dat is de reden dat wij in de nieuwsbrieven in deze coronatijd onze informatie over de goede doelen voorzien van rekening nummer met u delen.

De diaconie steunt zelf reeds vele doelen, recentelijk is extra steun gegeven aan o.a. de Voedselbank. Mogen wij op uw steun rekenen om juist in deze tijd ook de goede doelen bij te staan die afhankelijk zijn van onze hulp? Namens de goede doelen hartelijk dank.

Vanuit onze Kerkenraad een hartelijke groet en blijf gezond!

Annette Horsman

KERKDIENTEN

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes en Huizen/Oosterlichtkerk. Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app voor tablet en smartphone. *Als u geen verbinding krijgt tijdens de live-uitzending, kan het zijn dat er teveel mensen tegelijk willen aansluiten. Probeer u het dan later nog eens!*

-elke zondag kunt u om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege) **Ontmoetingskerk in Laren**
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739>

- de dienst in de **Oosterlichtkerk te Huizen** kunt u volgen via <http://goo.gl/6p4RJh> of via www.kerkdienstgemist.nl ;

-**ds. Arie de Boer**, onze tijdelijke pastorale verzorger, is a.s. zondag te beluisteren vanuit Heerewaarden op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1516/evens/15307815-202005031000> ;

-Geen internet?

De EO zendt elke zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO2. -Elke zaterdagavond is er op NPO2 om 18.00 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver bij het programma ‘Met hart en ziel’; -Of luister om 10.00 uur naar de kerkdienst op GrootNieuwsRadio.
<https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/>



De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en wensen van bemoediging en herstel vanuit onze kerkelijke gemeente naar **mw. Gradie Hoekstra** in Blaricum. Diaken Bas zal de bloemen brengen.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

De Geest ‘ver van ons bed’?!

In de Bijbel lezen we dat de Geest van God vanaf het begin van de aarde aanwezig was. In het tweede testament wordt veel over de inwoning van de Geest in de mens en in de gemeente gezegd, met name door Paulus. En toch is in de geschiedenis van de Kerk de Geest altijd een ‘ondergeschoven kind’ geweest. Kort geleden in een gesprek: van de drie-eenheid begrijp ik niet zo veel! Met Jezus heb ik nog het meest! Dat is een lieve man die dicht bij de gewone mensen staat. God staat verder van mij af en ik heb nogal eens een conflict met hem. Maar wat is nou de heilige geest? Alle gepraat over de heilige Geest komt vaak nogal zweverig over. En al helemaal die mensen die zo ‘in de Heer’ zijn! Ik ben heel blij met het gesprek en zeg dat ook. Want ik praat nu juist zo graag over de heilige Geest, dat ‘ondergeschoven kind’, waar theologie, kerk en dominees evenmin raad mee wisten en weten, helaas nog steeds!

Wij kunnen sinds de pinksterdag in Handelingen 2 toch beter weten? Horen wij ook bij de toeschouwers van het feest die geen deel hebben aan de uitbundige vreugde van de volgelingen van Jezus? Jezus heeft het in vele passages in de bijbel over de heilige Geest en zo is dat ook in de brieven van Paulus! Wij kunnen beter weten!

Er mag overigens een tijd komen in ons leven dat de tijd van meer willen weten en zeker de tijd van afstandelijk gediscussieer óver de heilige Geest mag, ja tot ons heil móet worden gevolgd door het ontvangen van de heilige Geest! Vlak voor zijn sterven zegt Jezus tegen zijn verdrietige vrienden: Jullie denken toch niet dat ik jullie als wezen achter zal laten (Johannes 14, 18). Vervolgens legt hij uit dat zij de Geest zullen ontvangen die van hen andere mensen zal maken! De Heer zal bij en in hen zijn door zijn Geest. Wát een goddelijk Geschenk! Weet je, zeg ik tegen mijn gesprekspartner, het is denk ik iets beter te begrijpen als je het zó zegt: De heilige Geest is de ‘persoonlijkheid’ van God en zijn Zoon Jezus. Jezus is sprékend zijn Vader!! Er is geen grotere vreugde dan van Hem te worden vervuld!

Arie de Boer

GEBED:

Schrijf Uw Naam uit, God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw Erbarmen
onuitwisbaar.



Ook op het Achterom werd er gevlagd op Koningsdag. En straks op 4 en 5 mei ook weer, natuurlijk!



Dorpskerk Jeugd

Dag allemaal!

Heb je zin om eens lekker een hele of halve dag te klieren, te knutselen en lekker actief bezig te zijn? Kijk dan eens op onderstaande site van “Kliederkerk”. Normaalgesproken kun je dit in sommige kerken doen (in de Dorpskerk nog niet, maar als je het leuk vindt, laat het dan vooral weten!). Maar vanwege corona is er nu een speciale ‘thuis-versie’ gemaakt, die je samen met je familie of andere huisgenoten thuis (ja, waar anders?) kunt doen. Veel plezier!

<https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kliederkerk-thuis-het-huis-op-de-rots/>

Collectes

De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk zijn.

Collectes in coronatijd

(door Bas Reitsma, penningmeester Diaconie)

Traditiegetrouw eindigt de toelichting bij de collectes tijdens de diensten in de Dorpskerk met een aanbeveling om via de collectezakken voor de toegelichte doelen te doneren. De gevolgen van corona hebben zich ook in die collectezakken merkbaar gemaakt: zij blijven sinds enige tijd leeg!

De nood bij de organisaties waaraan de Diaconie met uw hulp met de opbrengst van de rode zak doneert is er echter zeker niet minder op geworden. Daarom werd er onlangs in de Onderweg op gewezen, dat uw steun aan de daarin gepubliceerde collectiedoelen via overmaking op de bankrekening van de Diaconie meer dan welkom is. Hartelijk dank aan degenen die van deze mogelijkheid gebruik gemaakt hebben. Ongetwijfeld doet goed voorbeeld ook in dit geval goed volgen.

Mogelijk vindt u wekelijkse overmakingen te omslachtig. Daarom bestaat er vanaf nu en onder de huidige omstandigheden, naast per individueel doel een bedrag over te blijven maken, de mogelijkheid om maandelijks een totaalbedrag te storten voor álle doelen in de betrokken maand. De Diaconie zal uw storting dan evenredig over deze doelen verdelen.

Het College van Kerkrentmeesters kampt met hetzelfde probleem: ook de zwarte collectezak blijft in verband met de coronamaatregelen leeg. En ook in dit geval is uw bijdrage via storting ten behoeve van de in de Onderweg vermelde doelen meer dan welkom. Evenals hierboven vermeld voor de diaconale doelen, kunt u ervoor kiezen om het werk van de **Kerkrentmeesters (onderhoud van gebouwen en pastorale doelen binnen onze eigen gemeente)** te ondersteunen door overmaking van een **maandelijks totaalbedrag**.

Bij voorbaat dank voor uw gaven. Hopelijk zullen deze binnenkort als vanouds de collectezakken weer vullen. Nu dit nog even niet het geval is volgen hieronder de **collectiedoelen voor zondag 3 mei 2020**:

DIACONIE



KERKRENTMEESTERS

Traumaverwerking slachtoffers Boko Haram in Nigeria (Kerk in Actie)

De Nigeriaanse Raad van Kerken deelt met kerken in door Boko Haram-getroffen gebieden methoden hoe mensen het beste te helpen met het verwerken van de grote trauma's ten gevolge van het ongekende geweld van de terreurgroep. Zo leren vrijwilligers groepstherapie te geven waar slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en leren accepteren.

U kunt uw gift (al dan niet met doelaanwijzing) overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie PGB.

Onderhoudsfonds

Met dit fonds worden onze kerkelijke gebouwen in stand gehouden.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrent-meesters PGB.



10 mei 1940 - DE HEER REGEERT – 6 mei 1945

Omdat het bericht van de bevrijding op 5 mei 1945 het dorp Blaricum niet meer bereikt had, geldt hier de datum 6 mei, zoals vastgelegd in deze hoofdbalk in de 'Hervormde kerk aan de Torenlaan' (tegenwoordig 'de Dorpskerk').

Foto: Jan van Vembde, toelichting: Henk Oort.

HUMOR

Ondanks – of misschien wel vanwege - alle verschrikkingen, angst en ellende, worden er in oorlogstijd volop grappen gemaakt. Het helpt mensen om afstand te nemen van de werkelijkheid. Juist ook joden waren bekend om hun 'galgenhumor'. Hier een voorbeeld: met dank aan PG Bussum/Kerknieuws

November 1938.

Kort ná de Kristallnacht wordt Samuel Goldberg naar het concentratiekamp Dachau gestuurd.

Zijn vrouw Saar blijft alleen thuis. In haar eerste brief klaagt ze dat ze de aardappelen niet kan poten in de moestuin, omdat ze niet sterk genoeg om de tuin om te spitten.

Samuel schrijft meteen terug: “Saar, waag het niet om in de moestuin te spitten, want daar heb ik alle wapens en munitie verborgen.”

Een paar dagen later komen twee vrachtwagens vol Gestapomannen naar het huis, voorzien van spaden.

Ze rennen naar de moestuin, graven de tuin helemaal af... en vinden niets.

Dus schrijft Saar: “Samuel, er zijn helemaal geen wapens in de tuin.”

En Samuel schrijft terug: “Saar, je kunt nu de aardappelen gaan poten.”

Geoorloofd

(gedicht rond 4 mei)

Alles aan oorlog is fout.
Zelfs de vervoeging
Van het woord houdt
Zich niet aan de regels
Van zwak en sterk:

De verleden tijd
Van oorlog is vrede.
Maar de verleden tijd
Van vrede is oorlog.

Is het daarom dat er steeds
Weer oorlog is en steeds
Weer vrede? Omdat tijd
Wel voorbij kan gaan
Maar nooit is voltooid?

Ted van Lieshout

**DE BESTE MANIER
OM SLACHTOFFERS
TE HERDENKEN
IS NOOIT MEER
EEN NIEUWE OORLOG
BEGINNEN**

Loesje

Edibus 1981
©1981 P.O. Anthonis
www.loesje.nl

De
voornaamste
eigenschap
van geluk
is vrede,
innerlijke
vrede.

Dalai Lama (14^e), Tibe-
taans spiritueel leider
(Tenzin Gyatso, 1935-)

Kunt u uw
vijand
niet
verslaan,
sluit dan
vrede met
hem.

Confusius
chinees filosoof,
551 - 479 v.c.

Om gelukkig
te leven,
moet je in
oorlog leven
met je
passies, en
in vrede met
de passies
van anderen.

Socrates, Grieks
filosoof 469-399 v.c.

Met dank aan Jan van Vembde volgt hieronder een oorlogsherinnering van zijn vader, die op hoogbejaarde leeftijd (volgens Jan was hij al in de negentig) met behulp van een oude typemachine een stukje historie op papier zette.

Zondagschool in Zuuk in oorlogstijd



Het zal medio 1940 zijn geweest dat, toen wij op de jongelingsvereniging waren, de evangelist mij en een vriend vroeg of wij de Zondagsschool in Zuuk zouden willen leiden. Tot grote voldoening werd dit door zijn vrouw gedaan, maar de fietstocht daar heen werd voor haar wat bezwaarlijk.

Toen wij besloten, ieder om de andere week, het verzoek in te willigen, gaf de evangelist wat onderricht om een en ander op de juiste wijze te doen.

Wij kregen een abonnement op het zondagschoolblad "Kind en Zondag" en daarin stond voor iedere zondag een Bijbelverhaal en de wijze waarop dit aan de kinderen kon worden gebracht. Zo verzorgden wij de zondagschool in Zuuk.

Het zondagschooluur in Zuuk, was steeds weer iets om naar uit te kijken. Om steeds weer een groep van ongeveer 50 enthousiaste kinderen te ontmoeten en samen een goed uur van zang en bijbelvertelling door te brengen, gaf veel voldoening. Op de bugel begeleidde ik dan het zingen. Zoals uit het vermelde jaartal blijkt, was het oorlogstijd en van het arbeidsbureau in Epe kreeg ik bericht dat ik naar Duitsland moest om daar te werken. Ik weigerde dit en zei tegen de directeur van het bureau dat ik zo nodig zou onderduiken. Toen bleek dat ik bij mijn standpunt bleef, gaf de directeur een schriftelijk bewijs dat ik in Nederland mocht blijven maar dan wel moest gaan werken in een bedrijf waar landbouw werd gepleegd. En dan wel buiten Epe. Nu hadden mijn ouders een boerderijtje en hierdoor had ik behoorlijk wat boerenwerk onder de knie.

Het viel niet mee om een adres te vinden. Via een vriend, die voor een praktisch half jaar vanaf de Rijkslandbouwwinterschool in Zutphen bij een boer in Almen was, ging ik daar eens op bezoek. Maar hij had geen plaats voor mij. Hij vermoedde zijn buurman wel. Zijn vermoeden was juist. Daar bij de familie Boschloo kon ik op 24 mei 1943 mijn intrek nemen.

En op welke wijze! Ik mocht daar met enige daar aanwezige onderduikers alle boerenwerk in de meest uitgebreide zin verrichten. Het gezin Boschloo bleek kerkelijk zeer meelevend te zijn. Verrassend was dat de heer Boschloo in Almen zondagschool gaf. Ook hij was geabonneerd op "Kind en Zondag". Hierdoor konden we verschillende onderwerpen bespreken.

Omdat ik in Nederland mocht blijven en daarvoor bescheiden had, mocht ik van de boer op zaterdagmiddag naar Epe gaan en in de voormiddag van maandag terugkomen. Daardoor kon ik, als het mijn beurt was, nog steeds de zondagschool in Zuuk waarnemen.

Toen in 1944 de geallieerden in Arnhem waren en verwacht werd dat zij spoedig verder zouden trekken, ben ik in Epe gebleven. Achteraf heeft dat langer geduurd. In Almen toonden ze begrip dat ik in Epe bleef. Wanneer het was weet ik niet meer, maar de zondagschool was intussen onderbroken.

Pa van Vembde

Ans van Zomeren schrijft: "Mijn tweelingzusje Ria en ik werden op 16 juli 1945 geboren, dus ruim twee maanden na de bevrijding. Van mijn eerste levensjaren herinner ik me maar twee dingen en die hebben niets met de oorlog te maken". Nou, Ans, wees daar maar blij om, want ik heb even het nieuws van jullie geboortedag opgezocht. Het blijkt dat op die dag de Amerikanen de atoombom hebben getest in de Nevada woestijn, voordat deze op Hiroshima werd gedropt op 6 augustus 1945. Dat verklaart waarom jullie geboorte het nieuws niet heeft gehaald..

Mieke

ZING MEE!
ZING MEE!



BEVRIJDINGSLIED

Mooi gezegd!

De Vrede van je hart

Oorlog en Vrede is het thema van deze Nieuwsbrief. Goed thema, omdat we volgende week het einde van de 2de Wereldoorlog vieren en op 5 mei de Bevrijding, het vieren van de vrede.

Ik ben na de oorlog geboren en ken oorlog en vrede alleen vanuit familieverhalen, boeken, films, de herdenkingen op 4 en 5 mei.

Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten, zegt het Woordenboek. Bestaat er ook oorlog tussen mensen onderling, of noem je dat dan ruzie, onmin, onvrede?

Dat bestaat zeker. Hoe vaak zijn we het niet met elkaar eens, ontstaat er een lelijk woordenspel, gaan we respectloos met elkaar om, "maken we elkaar af". Het lijkt wel oorlog soms ook in ons innerlijk, in onze gedachten. Wat zijn we vaak onrustig, maakt het maar rond in ons hoofd als we niet weten wat te doen of moeite hebben met iets of iemand. Oorlog, onrust, onvrede. Ja, hoe komen we dan weer bij vrede? Onderlinge vrede door excuus aan te bieden, elkaar tegemoet te komen, respect te tonen, vergeving te vragen of te schenken. Lastige processen, niet gemakkelijk om de minste te zijn, om weer in een open relatie met de ander te komen. Maar als het lukt ontstaat er vrede, ook innerlijke vrede en dat is zo belangrijk. De rust in je hoofd en in je ziel die ontstaat als uitpraten lukt, vergeven wordt, vergeten misschien nog niet direct maar toch..... je leeft op, kan ontspannen en blij zijn. In het boekje Liefde die liefde wekt uit Taizé staat het zo:

"De vrede van je hart maakt het leven mooi voor de mensen die je naasten zijn. Hoor op elk moment dit woord van Christus Jezus: 'Vrede laat ik jullie na, mijn vrede schenk ik jullie. Laat jullie hart niet verontrust zijn of kleinmoedig worden'. De vrede diep van binnen maakt heel licht om opnieuw op weg te gaan, als tegenslag of ontmoediging op je schouders drukken".

Het eindigt met: "Christus, zegen ons en allen die u ons toevertrouwd hebt".

Wil Vooijs

Emeritus predikant **André Troost** schreef een 'bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en ieder ander mensenkind'.

Het is te zingen op de melodie van het lied 'Gelukkig is het land' - gezang 416 uit het Liedboek voor Kerken. Klik hier om u te laten begeleiden tijdens het zingen):

<https://www.youtube.com/watch?v=a9vDosjCwSQ>

GEROEPEN VRIJ TE ZIJN

Geroepen vrij te zijn,
te leven voor elkaar -
nooit meer die razernij,
zo'n wrede moordenaar!
Geen volk, geen vrouw, geen man,
wenst nóg zo'n bloedtiran -
nog één onzalig plan,
o God, en dan, en dan...

Geroepen vrij te zijn -
toch mort weer menigeen:
dit water is geen wijn,
mijn wittebrood een steen.
Vraagt wat ten hemel schreit
misschien tezelfdertijd
geduld voor wat bevrijdt
van grove gulzigheid?

Geroepen vrij te zijn
is dit mijn hartenwens:
dat wij U dankbaar zijn,
elkaar tot medemens,
in naam van Hem die kwam
en vrede met zich nam:
een koning als een lam,
de zoon van Abraham!

Geroepen blij te zijn,
voor niets en niemand bang,
geen vijand krijgt ons klein -
die zingt zijn zwanenzang.

De wintertijd voorbij,
straks blijft het altijd mei,
de staldeur los en wij
als kalveren, zo vrij!

