

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 5 – 17 april 2020



Beste lezer,

We zitten inmiddels al weer een tijdje thuis te kerken: 5 weken om precies te zijn. Pasen was er wel heel anders door dan anders... Na de 40-dagentijd voor Pasen hebben we nu 50 dagen de tijd om ons voor te bereiden op Pinksteren. Misschien kan de kerk dan wél open zijn, kunnen we de nieuwe Paaskaars dán aansteken- dat is symbolisch wel mooi. We gaan kijken wat er mogelijk is. Maar voor nu bieden we u een klein stukje Dorpskerk met deze nieuwsbrief, in de hoop dat we ons met elkaar verbonden weten.

Mieke

Het laatste **NIEUWS** in het kort

actuele informatie vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

**om een link te openen, gaat u op de onderstreepte tekst (beginnend met https) staan en drukt u op de rechter muisknop. Daarna selecteert u "Hyperlink openen"*

Bericht van onze classis-scriba (N-Holland):

De Paasmorgendienst op RTV-NH was een succes, we zien er met plezier op terug. Bij wijze van proef worden op zondagen 19 en 26 april de diensten vanuit de Ruïnekerk in Bergen ook uitgezonden. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is de plaatselijke predikant ds. Engele Wijnsma. Te volgen via kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo). Ook gemeenteleden die niet over internet beschikken kunnen zo een kerkdienst volgen. Het leek ons goed u daarvan op de hoogte te stellen.

Voor vragen m.b.t. de Dorpskerk, naastenhulp (bijv. boodschappen) en pastorale zorg kunt U het Dorpskerk-crisisteam bereiken op:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

Lied: Doorgrond mijn hart (bij Meditatief Moment)

Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!

O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.

Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.



ZING MEE!
ZING MEE!

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/doorgrond-mijn-hart/POMS_EO_15312991?cHash=dcebed6834f83985dc3c8dad4c977687



Door Annette Horsman, voorzitter

Saamhorigheid. We kunnen het alleen maar samen. Samen zijn wij sterk.

De afgelopen dagen viel mij op hoe vaak we dit horen. In de media, onder vrienden en bekenden. Onder familie.

Hoe waar is dat. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar, dat doen we samen. We zorgen voor elkaar, samen. Ook in de kerk, waar we even niet kunnen samenzijn. Daar beseffen we maar eens te meer dat we elkaar missen. Als gemeente. Als commissies, vergaderteams en kerkenraad.

We moeten elkaar vasthouden en samendoen. Tijdens de Paasdagen konden we niet samenzijn, toch waren we dat virtueel. We vierden allemaal Pasen, binnen het gezin, alleen met het gezin op de camera van de computer. De verbinding tussen ons allen is sterk en het fundament. Het fundament om te functioneren als mens.

In het geloof is het niet anders. We voelen ons verbonden met elkaar in ons geloof in Hem. Hoe wij als mensen ook verschillen, in ons geloof zijn wij één. Dat belijden wij samen.

Laten wij blijven omzien naar elkaar, de regels in acht nemend en niet verslappen.

Tot de deur van de Dorpskerk weer open mag, bereiken wij u op een creatieve andere weg.

Wij zijn samen. Met Hem.

Groetend,
Annette Horsman

KERKDIENTEN

UIT DE REGIO

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes. Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app voor tablet en smartphone.

Als u geen verbinding krijgt tijdens de live-uitzending, kan het zijn dat er teveel mensen tegelijk willen aansluiten. Probeer u het dan later nog eens!

-Om een kerkdienst te 'streamen' (want lang niet elke kerk is aangesloten via kerkomroep) vindt u informatie op de volgende website:
<https://protestantsekerk.nftest.nl/nieuws/kerkdienst-online-streamen-zo-werkt-het/>

-Lukt het u niet om thuis een kerkdienst te beluisteren? Stuur dan een berichtje naar consistoriepgb@gmail.com, dan neemt een deskundige per mail of telefonisch contact met u op!

-Voorlopig elke zondag kunt u om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege) **Ontmoetingskerk in Laren**
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739> .
Voorganger is ds. Job de Bruijn. De dienst duurt ca. een half uur, met gebeden, stilte, overdenking, muziek en liederen.

-Geen internet? De EO zendt voorlopig iedere zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO 2. En op 19 en 26 april a.s. kunt u terecht op kanaal 509 (KPN) of 707 (Ziggo) -zie ook hierboven bij *Het Laatste Nieuws*



BLOEMENGROET



De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en wensen van sterkte vanuit onze kerkelijke gemeente naar dhr. **Wim Beuving** in Blaricum.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

Collectes

De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk zijn.

DIACONIE



Stichting Child

Stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

(zie voor meer informatie <https://www.stichtingchild.nl/>)

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. *Vergeet u niet te vermelden voor welk doel gedoneerd wordt.*

KERKRENTMEESTERS

Pastoraat in eigen gemeente.

Wist u dat onze contactpersonen aan onze 80-plussers met hun verjaardag een aardigheidje brengen namens ons allemaal? Zo kunnen we omzien naar elkaar.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerk-rentmeesters PGB.

Meditatief Moment – door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk

“HEB JE MIJ LIEF?”

Enkele dagen na Pasen lezen we in het evangelie van Johannes (21) over een bijzondere ontmoeting van de Opgestane met zijn vrienden. Ontredderd als ze waren wisten ze niets anders te bedenken dan maar weer te gaan vissen, helaas zonder resultaat.

Toen was daar een man die hen vanaf het strand toeriep, het net over de andere boeg te gooien. Het resultaat blijkt overweldigend! Aan land gekomen met een net vol vis ontmoeten zij Jezus op het strand. Ze eten in verstilde sfeer met elkaar, niemand durft iets te zeggen.

Dan is er die vraag van Jezus aan Simon Petrus: “Heb je mij lief Petrus, meer dan de anderen hier”? Na zijn verraad is deze vraag voor Petrus te hoog gegrepen. Voorzichtig antwoordt hij: “U weet dat ik van u houd”.

De woordkeuze van Petrus is veelzeggend. Hij gebruikt het woord *fileoo*. Dit Griekse woord staat dichterbij de betekenis van ‘vriendschap’ dan het woord dat Jezus gebruikt, *agape*, waarmee liefde wordt bedoeld. Wanneer Jezus Petrus voor de derde keer vraagt: “Houd je van mij?” neemt Hij de woordkeuze van Petrus over. Waren wij van Petrus niet die (te) grote woorden gewend? Woorden die hij niet waar heeft kunnen maken? Na deze zeer pijnlijke les, met gegroeide zelfkennis is Petrus nu pas rijp voor zijn roeping: “Weid mijn schapen!”. Heeft Petrus zijn relatie met de Heer drie keer totaal ontkend, nu is het Jezus zelf, die als kundige therapeut hem in drie stappen volledig herstelt.

Die bijzondere vraag aan Petrus is ook voor ons bestemd. Het antwoord van Petrus op deze vraag, als gerijpt mens, zal uiteindelijk leiden tot zijn dood als gevolg van zijn geleefde liefde. En wij? Natuurlijk weten we dat ons antwoord niet ligt in ‘ga je naar de kerk’ of ‘doe iets voor de kerk’. Petrus maakt in zijn herstel 3 stappen: van totale afbraak na verraad, via rijping naar de aanvaarding van zijn roeping. Daarin is hij inspiratie voor ons die tasten en zoeken naar ‘waar willen wij werkelijk voor gaan’, om te komen tot een antwoord op die vraag: “HEB JE MIJ LIEF?”.



Arie de Boer

VOORBEDE *is aangevraagd*

*voor alle eenzame mensen, speciaal in deze Corona-quarantainetijd, en ook voor allen die direct of indirect zijn getroffen door het virus;

*voor de kinderen die hun oude(re) ouders niet meer mogen zien;

*voor diegenen, die de huidige situatie niet kunnen begrijpen, bijv. mensen met een verstandelijke beperking of dementie;

*voor de kerkenraad van onze gemeente;

*voor jonge mensen, die in de bloei van hun leven worden geremd en beperkt, en moeite hebben om in hun dromen te blijven geloven;

*met dank voor gezondheid en dat we kinderen van de opgestane Heer mogen zijn.



GEBED:

Opgestane Christus,
U daalt af tot het diepste punt
van ons mens-zijn,
en u neemt op U wat ons belast.
En U komt zelfs de mensen bezoeken
die stierven en u niet konden kennen.

Ook wanneer er in ons
geen enkele voelbare weerklank is
van Uw aanwezigheid
bent U er.
Door Uw heilige geest bewoont U ons.

Taizé

Daarna.....

Na het Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus, staat in Lucas 24 vanaf vers 13 het verhaal over de Emmaüsgangers.

Een boeiend verhaal, een verhaal van twee mannen op weg van Jeruzalem naar huis. Een verhaal over twee verdrietige, terneergeslagen mannen die met elkaar oplopend het verdriet delen over hun vriend die gestorven is...

Opeens loopt er een onbekende met hen mee, hij vraagt wat hen zo bezig houdt. De twee gaan met hem in gesprek, vertellen over de gebeurtenissen in Jeruzalem en wat dat voor hen betekent. Jezus voelt met hen mee, hij weet wat er in hen omgaat, hij kent zelf het lijden, de dood en het graf. Hij legt hen uit dat dit alles moest gebeuren, zoals beschreven was. De mannen herkennen Jezus niet, maar ervaren wel al wandelend en pratend iets in hun hart, een verandering van denken, nieuw perspectief, nieuw vertrouwen. Er ontstaat een band tussen de drie en Jezus wordt gevraagd mee te gaan eten. Pas als Jezus het brood breekt wordt hij herkend.

Ook wij zijn soms terneergeslagen, verdrietig, zonder hoop op de toekomst in deze tijd van ziekte en rouw. Wat fijn als er dan iemand is die je leven met je deelt, die je helpt je verdriet te dragen, je bemoedigt, iemand als je partner, je vriend(in), een gemeentelid. Wat geweldig dat wij ook Jezus kennen, die met ons meeloopt, ons verdriet kent en ons troost.

De vrienden gaan terug naar Jeruzalem om te vertellen wat ze hebben meegemaakt, veranderd, Jezus is hun Hartsvriend geworden, zoals hij ook de onze is. Ook ons geeft hij kracht, zijn liefde en trouw in het omzien naar elkaar in deze tijd.

Wil Vooijs

Mooi gezegd!



Dorpskerk Jeugd

Dag allemaal!

Jullie kregen op school ook Engels en nu zitten jullie thuis te werken aan je schoolwerk. Dus hebben we voor jullie een Bijbelverhaal in het Engels. Misschien kun je het volgen? En anders is er vast wel iemand die je ermee kan helpen? <https://www.youtube.com/watch?v=niA9zWDPu2Q>
Veel plezier deze week met Johannes 21!



Vrolijke noot

met dank aan PG Bussum/Kerknieuws

In de Middeleeuwen ontstond in de Kerk de gewoonte om de feestelijke viering van Pasen te beginnen met een goede grap. Immers: de duivel en de dood zijn overwonnen, dus daar mag je vrolijk de spot mee drijven. Zie bijvoorbeeld Colossenzen 2:15. De Reformatie heeft deze goede gewoonte laten liggen, helaas...

Bij Katholieken en Joden zijn veel meer grappen te vinden. Hieronder een joodse grap, over Pesach, het joodse feest van Pasen; de bevrijding uit Egypte.

Sammie, een joods jongetje, luistert graag naar de verhalen van de juf, op de School met de Thora. 's Avonds vraagt Sammie's vader wat de juf heeft verteld. "Nou, pappa, het was het verhaal van de Israëlieten die voor de zee stonden en toen kwamen de Egyptenaren hen achterna." "Hoe ging dat verhaal, Sammie?" "Nou, de Israëlieten konden niet verder, en de Egyptische tanks kwamen steeds dichterbij. Maar Mozes liep naar zijn jeep en riep met zijn radiozender de Israëlietische luchtmacht op. En de straaljagers schoten met antitankraketten de pantserwagens en tanks van de Egyptenaren kapot. En toen riep Mozes de genietroepen van het Israëlietische leger op en die legden een pontonbrug over het water. En zo konden ze verder, naar het beloofde land." "Zeg, Sammie, heeft de juf dat echt zo verteld?" "Nee, pappa, de juf zei het anders, maar als ik jou dat vertel, dan geloof je het nooit."

Nog een vrolijke noot bij dit verhaal: lied 169 in het Nieuwe Liedboek

De koning van Egypteland

trok al zijn legers saam.

Ons lot was echter in Gods hand,

geprezen zij zijn Naam!

Refrein: Zingt de Heer, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee (2x)

Op de onderstaande link vindt u het lied prachtig gespeeld op panfluit en orgel:

<https://www.youtube.com/watch?v=9-X2zKesiug>

en een aardig filmpje voor de kinderen/ kleinkinderen:

https://www.youtube.com/watch?v=D4kgIJKJ_A4
