

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief 3 – 3 april 2020



Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de 3^e nieuwsbrief in de coronatijd. Dat betekent dat ook de kerken inmiddels (ruim) 3 weken hun deuren gesloten houden. Misschien went het al een beetje om 's zondags online of via radio of TV een dienst te volgen? Of heeft u juist de vrijheid van het láter beluisteren ontdekt?

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van kerkelijk nieuws, binnen onze eigen Dorpskerk en ook regionaal en landelijk. Daarnaast maken wij het u makkelijk om via directe *links*, die u alleen maar hoeft aan te klikken, op interessante of handige websites terecht te komen.

Reacties, ideeën, opmerkingen en nieuwtjes zijn van harte welkom op consistoriepgb@gmail.com.

Het laatste

NIEUWS in het kort

actuele informatie vindt u op onze website:
<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

*Koning belt met Protestantse Kerk Nederland <https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2020/04/koning-belt-met-protestantse-kerk-nederland>

*Onze Wijkcontactpersonen hebben in de afgelopen week de Paasgroet bij de leden van de Dorpskerk bezorgd. Helaas konden zij er deze keer geen echt 'contactmoment' van maken, zoals u zult begrijpen. Maar hun bereidwilligheid om de Paasgroet tóch persoonlijk langs te brengen (we hebben overwogen om dit per post te doen), toont verbondenheid en trouw. Hartelijk dank aan allen die zich hebben ingezet! Heeft u geen Paasgroet ontvangen? Dan kunt u 'm op de website bekijken, of via de mail opvragen. <https://protestantsegemeentebларicum.nl/nieuw/2020Paasgroet-compleet.pdf>

*Op donderdag 9 april a.s. (Stille Donderdag) wordt er een speciale uitvoering van The Passion uitgezonden op NPO1, vanaf 20.30 uur. Anders dan anders – zonder publiek en lifeband, maar wel met het bijzondere lijdensverhaal van Jezus en prachtige liederen. <https://www.thepassion.nl/>

Voor vragen m.b.t. de Dorpskerk, naastenhulp (bijv. boodschappen) en pastorale zorg kunt U het Dorpskerk-crisisteam bereiken op:

Annette Horsman: tel. 06-41324616
jmahorsman@gmail.com

Mieke Bleys: tel. 06-50449091
consistoriepgb@gmail.com

Ds. Arie de Boer: tel. 06-23109242
adeboer@hetnet.nl

ZING MEE!
ZING MEE!



"Jeruzalem, stad van goud"

<https://www.youtube.com/watch?v=rAcdWlijBmEc>

De hemel is de stad van God. Daarover gaat het lied 'Jeruzalem, stad van God'. Samen met het publiek zingt Judith Sportel dit lied over vredig Jeruzalem in de St. Grote- of Stephanuskerk in Hasselt.

Dit lied is gekozen bij het Meditatieve Moment van ds. De Boer, verderop in deze Nieuwsbrief.



Door Annette Horsman, voorzitter Kerkenraad

HOE kunnen we nog schuilen in deze tijd? Is het niet net of we er geen invloed op hebben? Als we ons aan de maatregelen houden, verminderen we de kans op besmetting. Maar als je wanhopig bent, bang en alleen bent, afscheid hebt moeten nemen zonder erbij te hebben kunnen zijn, wat dan?

Zondag lukte het mij niet om via de kerkomroep in te loggen om de dienst van Ds. De Bruijn te volgen. Wat een teleurstelling. Maar ziet.... Via via kwam ik bij Ds. Röselaers terecht die in Amsterdam een overdenking hield. Te volgen via youtube. Wij kennen hem immers, hij is regelmatig bij ons voorgegaan.

Hij sprak over het schuilen, bij elkaar, bij mensen waarbij je niet zou denken dat die nu juist hiervoor openstonden, maar vooral bij God. Gelukkig dat we in een gemeenschap leven waarin we weten dat bij tijden van grote malaise wij voor elkaar moeten zorgen. Dat wij de middelen hebben om elkaar te bereiken, te spreken en zelfs digitaal te zien. Dat wij ons geloof kunnen belijden, dat wij die ruimte hebben. Hoe velen in de wereld kunnen dit niet? Zij die gevlucht zijn, in grote armoede leven en ook niet uitgesloten worden van corona.

Laten wij ook omzien naar deze grote groep mensen. Nu zeker.
Blijf gezond met Gods Zegen,

Annette Horsman

KERKDIENTEN

UIT DE REGIO

Nu de kerkdiensten in de Dorpskerk niet doorgaan en wij het noodgedwongen voorlopig nog moeten stellen zonder eigen predikant, mogen wij aanhaken bij onze regionale broeders en zusters uit o.a. Laren-Eemnes. Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken via www.kerkomroep.nl, of lees hierna hoe u een kerk-

dienst kunt 'streamen' (want lang niet elke kerk is aangesloten via kerkomroep) :

<https://protestantsekerk.nftest.nl/nieuws/kerkdienst-online-streamen-zo-werkt-het/>

Suggesties van uw kant voor de volgende Nieuwsbrief zijn van harte welkom!

-Evenals vorige week kunt u voorlopig elke zondag om 10.00 uur (of later naar wens) meeluisteren met de korte dienst in de (lege) **Ontmoetingskerk in Laren** <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739> . Voorganger is ds. Job de Bruijn. De dienst duurt ca. een half uur, met gebeden, stilte, overdenking, muziek en liederen.

Ook in de stille week zullen er diensten te volgen zijn vanuit de Ontmoetingskerk: 9 en 10 april om 19.30 uur.

-De EO zendt voorlopig iedere zondagmorgen een televisie-kerkdienst uit om 9.20 uur op NPO 2.



De Bloemengroet van deze week gaat, als bemoediging en teken van steun van onze kerkgemeenschap, naar Diederik Westerhuis.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@gmail.com!

MEDELEVEN



Met verdriet berichten wij u dat ons gemeentelid **Bareld Johan de Jong** uit Blaricum op donderdag 26 maart j.l. is overleden. Nog geen twee weken geleden heeft hij zijn 80^e verjaardag mogen vieren, gelukkig in bijzijn van zijn kinderen en nabije familie. De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden; een herdenkingsdienst volgt op een later moment. Ons medeleven gaat uit naar Barelds vrouw Conny, kinderen en kleinkinderen.

Collectedoelen

De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk zijn. Daarom vraagt de diaconie om uw bijdrage voor de volgende collectedoelen:

*DIAKONIE: Nog één week zijn Uw giften bestemd voor de 40-dagenactie van de BEL-gemeenten. Zie www.40-dagenactie.nl voor meer details over de diverse projecten. **U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL72RABO 0334 9515 93 t.n.v. Interkerkelijke 40-dagenactie BEL.**



Een toelichting van Cora Rebel, namens de Dorpskerk lid van het BEL-40-dagenactiecomité:

Voor 2020 vraagt de interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Sailung, een dorpje in Nepal aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw, die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs.

De uit Laren afkomstige Ton van den Brink heeft zich jarenlang ingezet voor verbetering van het onderwijs. Helaas is Ton tijdens zijn laatste bezoek aan Sailung in 2018 overleden. Om zijn werk te kunnen voortzetten is nu de Stichting **Ton Memorial School Sailung** opgericht.

Voor meer informatie over de stichting **Ton Memorial School Sailung** bezoek hun website: <http://www.stichtingtonsailung.nl>

Verder steunt de 40-dagenactiewerkgroep ook het lopende project van Pater van Wegen: Zonnepanelen voor het "Koshuis" en de school in Friersdale om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk dagelijks) uitvalt.

**Het College van KERKRENTMEESTERS vragen uw gift voor Verlichting en Verwarming van de kerk*

Ook nu de wintertijd voorbij is, en de kerk wekenlang nauwelijks gebruikt wordt, zijn de energiekosten van onze Dorpskerk niet nul; de vaste kosten blijven doorgaan, en er moet een minimumtemperatuur worden aangehouden voor behoud van gebouw en interieur. En natuurlijk hopen we u weer gauw te mogen ontvangen in een warme en verlichte kerk! Daarom graag uw financiële steun!

U kunt uw giften overmaken op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGB



Het Laatste Avondmaal

←
Leonardo Da Vinci

Salvador Dali →



Jezus huilt!

Vlak voor zijn intocht in Jeruzalem huilde Jezus vanwege het lot van de stad. Het is een huilen van bewogenheid, van spijt en verontwaardiging, ook van boosheid, maar bovenal van liefde! Hij kan niet uitstaan dat de mensen maar niet weten wat vrede in hun harten en relaties kan brengen. Jeruzalem, *Jeroesjalajim*. Jeroe stad en (het oeroude salem).

Salam, shalom, vrede is de groet van moslims en joden én ook christenen, want Jeruzalem is de bakermat van het jodendom, islam en het christendom. In de naam wordt 'vrede' beleden als zo'n beetje het belangrijkste ter wereld! Maar de stad is toonbeeld van strijd en dus onvrede! En Jezus vindt dat het om te huilen is. Hij zal eraan sterven, liever dan zijn liefde op te geven!

Als hij nu naar ons kijkt, persoonlijk en naar de gemeente die zijn naam draagt, dan vindt hij mogelijk ook wel dat het om te huilen is hoe wij de vrede Gods, waarvan de schoonheid alle verstand te boven gaat en ons hart en gedachten bewaart (Fil 4, 7), kunnen verkwanselen! Zónde! Dus wat onze aandacht niet (langer) verdient!

De apostel Paulus roept ons op gekend te worden als vriendelijke mensen en alles te doen wat deugdzaam is en zuiver is, wat rechtvaardig is en lof verdient (Fil 4, 8 en 9).

Wie in dienst van de shalom wil leven leert de oorlog af en wendt zich af van de oorzaken van alle strijden. Ik bid voor jullie, schrijft hij, dat je liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid zodat het onderscheid groeit in waar het werkelijk op aan komt (Fil 1, 9): in dienst van de Heer staan is in dienst van de liefde staan. Wie erop uit is in liefde te dienen leeft in vrede!

Soms moet er worden gehuild als wij ons afwenden van waar het echt om gaat! Als wij op de Goede Vrijdag stilstaan voor de Heer aan het kruis horen wij het hem de vrouwen, die om hem huilen, toeroepen: Huil niet om mij, maar om jezelf!

Ik wens ons allen een Goede stille week, vol vrede-dienende bezinning op 'waar het werkelijk op aan komt' en de goede keuzen die daarbij horen.

Shalom, Shalom, Shalom!!

Arie de Boer



Dorpskerk Jeugd

Dag allemaal!

Hebben jullie even zin in iets nieuws, iets anders?

Dan volgen hier een paar leuke sites. Omdat het bijna Pasen is (je hebt het misschien nauwelijks in de gaten nu je niet naar school of naar de kerk gaat), gaan ze – ja, over Pasen. Maar op een interactieve, creatieve manier. Kijk maar eens!

Hier vind je bijvoorbeeld het online Kinder-Bijbelblad Alef:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/wp-content/uploads/2020/03/ALEF-2019-Pasen.pdf>

En hier iets uit de Samen Leesbijbel (deel 1, volgende week volgt deel 2), over de Stille Week vóór

Pasen: https://www.bijbelgenootschap.nl/wp-content/uploads/2020/03/SLB_thema_Pasen1.pdf

En voor nóg meer ideeën moet je echt even kijken op:

<https://creatiefkinderwerk.nl/> - wie het Kinderkerstfeest afgelopen december heeft meegemaakt in de Dorpskerk, komt daar een 'oude bekende' tegen, nl. Jan-Marcel van het Vrolijk Theater, met zijn handpoppen. Leuk he?

En verder:

Als het goed is heb je via de mail (dorpskerkjeugd@gmail.com) informatie gekregen over een leuke actie voor Palmpasen en Pasen. Jij doet toch ook mee, he?

Niets gezien? Meld je dan even met je mailadres, dan krijg je het bericht alsnog toegestuurd!

En tot slot: wil jij GRATIS een mooie Samenleesbijbel (Junior) ontvangen? vraag 'm dan HIER aan!
www.bijbelgenootschap.nl/juistnu - wees er wel snel bij, want zo'n weggeefactie is wel héél mooi!



Vrijdagmorgen 3 april: dit keer geen kerkklokken op de Koffiepunt-app van de commissie Kruispunt, maar orgelmuziek: 'De vreugde voert ons naar dit huis, waar 't woord aan ons geschiedt. God roept zijn naam over ons uit en wekt in ons zijn lied'. We weten het allemaal, voorlopig kunnen we de kerk niet in en dat geldt ook voor onze stek aan het Achterom. Hier alleen activiteiten in de tuin door de hovenier. Er zijn wat boompjes aangeplant, die krijgen nu regelmatig een emmer water en het groeit goed. Mooi die narcissen in de tuin, net als overal in het dorp!

Op de app meldt Sabine dat de kastanjeboom omgezaagd wordt, maar gelukkig niet op nr. 1! Er wordt thuis genoten van honden, boeken en vooral ook wel van de rust en de stilte. De natuur leeft ook helemaal op, zo het lijkt. Tijdens ons 'app-gesprek' zijn er ook mensen die bellen hoe het ermee gaat en dat geven we ook door per app. We doen groeten van hen die we van de week spraken en meerderen sturen mooie filmpjes; bijv. dat deze Corona-tijd ook een moment is van inkeer, hoe leef je vanaf nu? Gelukkig is de verveling in verband met het binnen zitten nog nergens toegeslagen. Ook kookboeken komen tot leven, wat handig is voor Koffiepunt later dit jaar, muffins en zo 😊). Aankomende zondag is het Palmzondag. We appen elkaar een recept voor scones. En van dit deeg kun je ook best een Paashaantje maken (het recept van Linda Fraser is bij de redactie op te vragen).

Genoeg te doen. We blijven thuis!

Groetjes namens de Cie.Kruispunt, Anne-Marie (haak gerust aan via telnr. 06-21230727), Tiny, Bep en Sabine!

Vandaag

(een vervolg op het verhaal in Nieuwsbrief 2)

De afgelopen week was het opnieuw prachtig weer, een strakblauwe lucht, het lijkt alsof het leven in Blaricum gewoon doorgaat..

Maar we leven nog steeds in een heel moeilijke tijd, veel zieken vanwege het Coronavirus, veel mensen die eraan sterven, veel verdriet bij nabestaanden die geen afscheid konden nemen. Keihard wordt er gewerkt door artsen en verpleegkundigen, verzorgenden en bestuurders. Wat een inzet, wat moeten we hen dankbaar zijn. Mensen kijken meer naar elkaar om, letten op elkaar, wat fijn dat die burenhulp nog altijd bestaat.

Ook kunnen we, als we nog gezond zijn, naar buiten als we maar afstand van elkaar houden. Een wandeling maken bij het Mauvezand, in het Warandepark waar de akkers klaargemaakt zijn om ingezaaid te worden. Ik zette wat nieuwe planten in onze tuin, ja ondanks alles gaat de lente beginnen.

En wat fijn dat we mogen weten dat ook nu, misschien juist nu we onze zorgen ook uit kunnen spreken, delen met onze Vader in de hemel. In Lied 25b staat: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Vrede wens ik U en een goede Stille Week.

Wil Vooijs



De zaaier

Mooi gezegd!

GEBED:

(door Anne Lies Mossel-de Kievit, uit: Opkijken.nl/pasen)

Jezus, ik zwijg...maar voor U ben ik open
Jezus, ik lach...maar U ziet mijn verdriet.
Jezus, ik twijfel...maar U laat mij hopen
Jezus, ik kreeg...al verdiende ik niet.

Jezus, ik bid...want bij U kan ik praten
Jezus, ik klaag...maar U prikt daar doorheen.
Jezus, ik zing...maar soms vallen er gaten
Jezus, U leeft...ik ben nooit meer alleen!