

Dorpskerk Blaricum



Nieuwsbrief juni 2021



Door: Mieke Bleys

Lieve lezers,

Naar een preek of tekst luisteren heeft soms best veel weg van naar een schilderij kijken, of naar muziek luisteren: de ontvanger (luisteraar, kijker) interpreteert het gebodene naar eigen inzicht, kennis en verstand en creëert daarmee meer dan er op het eerste oog of oor was.

Zo was ik onlangs na de preek van ds. Hilde Honderd verrast door het naar mijn gevoel nogal abrupte einde. Tijdens de koffie in de tuin van 't Achterom sprak ik er met anderen over, en zo hoorde ik verschillende theorieën over wat er met het verhaal bedoeld kon zijn. Verrassend! Ds. Petra Barnard vertelde vorige week een anekdote over haar eerste bezoek aan de Dorpskerk eind jaren '60, toen er slechts drie andere kerkgangers in de banken zaten. In plaats van zich snel uit de voeten te maken bij het zien van zo'n trieste bedoening, bleef ze en werden juist die drie dames een grote inspiratiebron voor haar. Verrassend! Het leert ons, dat je niet direct moet afhaken als het niet is of gaat zoals je wilt; dat er verrassingen verborgen zitten, die je pas vindt als je zoekt of wacht of kijkt of luistert.

Of deze nieuwsbrief u gaat verrassen, weet ik niet. Maar hopelijk biedt het u in elk geval een keur aan informatie, nieuwtjes, inspiratie en gezamenlijkheid. Veel leesplezier gewenst!

Redactie van deze Nieuwsbrief: Mieke Bleys en Margot Cornelis. Reageren? Graag naar:

consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl

Actuele informatie over de Dorpskerk vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

In deze Nieuwsbrief vindt u vaak een **doorverwijzing of directe link naar een website**, waarin u verdere informatie kunt vinden. Hoe werkt dat?

Ziet u een **blauwe onderstreepte tekst**, die begint met **https://** ?

Dan heeft u een directe link te pakken.

Afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen door op het onderstreepte webadres:

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst "Hyperlink openen" te selecteren.

Kerkdiensten juni/juli 2021



20 juni ds. J. Röselaers, Zeist

27 juni ds. B. de Gaay Fortman, Ermelo

04 juli ds. A. de Boer, Utrecht
**correctie: achterop de laatste Onderweg stond per abuis ds. Fechner op 4 juli als gastpredikant vermeld. Dat is echter 1 week later.*

11 juli ds. R. Fechner, Maarsbergen

Via de volgende links kunt u direct of later meekijken en -luisteren naar de kerkdiensten in onze eigen Dorpskerk:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protetantse-Gemeente-te-Blaricum> (video livestream)
of <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255> (alleen luisteren).

De **orde van dienst** leest u als u klikt op <https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf>

- Een nieuw gezicht: Heeft u al kennisgemaakt met de nieuwe 'reserve'-koster Patrick? Hij vervangt Rob Hoogendoorn tijdens zijn afwezigheid. In de volgende Nieuwsbrief zullen we hem iets uitgebreider aan u voorstellen.
- Hervatting activiteiten: diverse vaste activiteiten die we door corona tijdelijk moesten staken, zijn weer hervat. Dat geldt o.a. voor de Dorpskerkwandelingen op maandagmiddag, Koffiepunt op vrijdagmorgen en het maandelijks diaconale AchteromMaal voor alleenstaande ouderen. Voor alles geldt voorlopig, dat zij alleen doorgaan bij goed/droog weer. Actuele informatie vindt u op de website of kunt u opvragen via consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl.

Even bijpraten

door Annette Horsman, voorzitter

De zomer heeft zich aangediend, de versoepelingen zorgen ervoor dat de terrassen weer vol zitten en mensen met een grote smile rondlopen. Hier en daar merk je dat de naderende EK voor extra maatregelen zorgen moet, want men wil meer versoepelen dan mogelijk is.

Maar goed, het mooie nieuws is dat wij - wat beperkt- weer zingen mogen en dat is heerlijk.

De Kerkenraad is druk met het zoeken naar bemensing van de raad. Gelukkig mochten wij zondag 13 juni Machteld de Hoop bevestigen als diaken. Fijn om met elkaar aan de slag te gaan.

Wie weet heeft u gezien dat ik in de Hei & Wei iets mocht vertellen over de mooie dingen die wij in de kerk aan het doen zijn. Fijn dat wij hierdoor iedereen in Blaricum op de hoogte mogen houden.

Binnenkort gaan wij met de wethouder en andere maatschappelijke organisaties om de - virtuele - tafel om over Blaricum Na Corona te praten.

We houden u natuurlijk op de hoogte. Geniet van de mooie zonnestralen en tot ziens in de kerk. Groeten, Annette Horsman



Uit de beroepingscommissie

door Sebastiaan Reitsma, voorzitter Bercie

Deze uitgave van de Nieuwsbrief brengt u inmiddels voor de vierde keer op de hoogte van de voortgang van het beroepingsproces. Door de COVID-19 maatregelen kon de Beroepingscommissie slechts online preken van mogelijk te beroepen predikanten bijwonen. Op basis daarvan werd een selectie van een beperkt aantal predikanten gemaakt, met wie in de loop van de maand juni eerste gesprekken zijn vastgelegd. De commissie hoopt natuurlijk dat daaruit meer duidelijkheid omtrent een geschikte kandidaat of geschikte kandidaten naar voren komt. Daarna zal dan mogelijk een tweede gesprek volgen. De Nieuwsbrief houdt u op de hoogte!

Meditatief Moment

door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk

Van feest tot feest!

Kerst, Pasen, Pinksteren! Ik duid de feesten graag, meer dan historische gebeurtenissen, als persoonlijke geloofsmomenten. Kerst, de komst van de Heer in een armoedig schuurtje, betekent dan het binnenkomen van de Heer in ons leven. Ik denk dan aan die bijzondere tekst in Openbaring 3, 20: *Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en wij zullen samen eten.* Er staat niet bij dat de staat van het 'huis van ons leven' een rol speelt. Misschien hangt er aan de deur wel een bordje 'onbewoonbaar verklaard' of is het vergelijkbaar met het stalletje in Bethlehem: een beestenbende, dat leven van ons. Het hindert de Heer niet om binnen te komen!

Het is een geweldige troost dat hij zich niet te goed voelt voor ons. Voor niemand trouwens, zo blijkt, als wij zijn leven op de voet volgen.

Eén ding doet hij beslist niet: Hij trapt de deur niet in! Hij klopt en wacht tot ik de deur voor hem van het slot haal en hem binnen nodig! Als hij binnen komt, verandert zijn komst ons leven totaal. Het schemerende dierenverblijf wordt een lichtende ruimte en plaats van aanbidding. Arm en rijk gaan daarvoor door de knieën. Zijn komst blijkt een bevrijding te zijn! Goede Vrijdag en Pasen vindt plaats en gebeurt telkens opnieuw! Ik denk aan de kruisiging en wat daar werkelijk voor alle tijden en plaatsen gebeurt: Kolossenzen 2, 15 (NBG) : *Hij(Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.* Dan mag het Pinksteren worden in ons leven! Wat de Geest van de Heer in ons leven te weeg brengt is van grote schoonheid. De bijbel is er vol van. De gemeente van Christus is er vol van en groeit explosief. Pinksteren betekent dat het leven met de Heer door de werking van de Geest tot bloei komt, rijpt en vrucht voortbrengt. Galaten 5, 22: *De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en zelfbeheersing.*

De Heer geve dat wij met minder geen genoeg nemen in ons persoonlijk geloof en als gemeente in Blaricum! De Heer geve dat er een heilige ontevredenheid over onze gemeente komt. De Heer geve dat 'het verlangen naar meer' groeit!



BLOEMENGROET



De bloemengroet van afgelopen weken gingen met een hartelijke groet o.a. naar: Till Smit, Zwany Molenaar, Ans van Zomeren, Anneke Roelfzema en Machteld de Hoop.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meelevens, dank of blijdschap? Laat het ons weten via consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl

MEDELEVEN



Met verdriet berichten wij u dat ons gemeentelid Lambert Veerman uit Blaricum-Bijvanck afgelopen woensdagavond 16 juni j.l. na een lang ziekbed is overleden. De uitvaart zal a.s. donderdag 24 juni plaatsvinden in de Dorpskerk. Ons medeleven gaat uit naar Lamberts vrouw Bea, hun kinderen en kleinkinderen.

WANDELEN OP MAANDAGMIDDAG

Ooit weleens gehoord van landgoed 'Larenberg'?

Daar de eerste Dorpskerkwandeling in de stralende zon start, wordt al gauw besloten tot een schaduwrijke tocht, die ons naar de Leemzeulder voert, waar gids Tjeerd ons landgoed Larenberg met een publiektoegankelijk parkbos toont. Langs helmgras, rododendrons en beuken, waarvan de wortels vaak bovengronds tot bijna-struikelpartijen zorgen 😊 slingert het pad langs gespikkeld wit en ook lila vingerhoedskruid.

Warémpel zien we ook regelmatig junikevers lopen. (*Zij leven maar kort, aldus onze wandeltrainer Anneke en dienen*

eigenlijk als smakelijke hapjes voor jonge vogels.) Overall leuke doorkijkjes en ook regelmatig robuuste banken, ontworpen uit oude bomen op het landgoed, om rustig de natuur in je op te nemen. Nog even door lopen en dan ontvouwt Landhuis Larenberg zich voor onze ogen in een sprookjesachtig decor met strakblauwe lucht omringd door hoge loof- en naaldbomen in een groen weiland. Hier gaan - zo begrepen we van hovenier Theo - tegen de avond regelmatig jonge reebokjes op verkenning en verwisselen dan de tuin voor het park. In gedachten zien we ze gaan. Wat mooi dit aspect van de schepping zo vlakbij huis! Onze volgende wandeling start bij droog weer maandags om 13.30u vanaf de P bij de Tafelberg en daarbij geeft Anneke als wandeltrainer steeds, naar gelang de deelnemers, het tempo aan.

Anne-Marie de Fouw





de Collectes van de Diaconie en Kerkrentmeesters

Diaconie: NL38RABO 0139807993

20-06 Wereldvluchtelingen dag: Griekenland

27-06 Epafra

04-07 de Voedselbank

11-07 Stichting de Vrolijkheid

Kerkrentmeesters: NL5RABO 0308401239

20-06 Beheer kerkgebouw en ontvangst gasten

27-06 Communicatiemiddelen

04-07 Kosten kerkdiensten

Op de website en in Onderweg worden deze doelen nader beschreven

OMZIEN NAAR ELKAAR

Op woensdagavond 16 juni kwamen de Wijkcontactpersonen, op uitnodiging van het consistorie, bij elkaar in de weldadig warme tuin van 't Achterom. Naast het plezier van elkaar na lange tijd weer te zien, was het thema "Omzien naar elkaar" de pastorale basis voor deze avond. Wil opende de bijeenkomst met het voordragen van een prachtig pastoraal gedicht van Marinus van den Berg ("Tussen alles door"). Ds. Arie de Boer leidde het thema in, waarna Mieke de uitkomsten van de enquête, die enige tijd geleden op initiatief van Arie onder de contactpersonen was gehouden over dit thema, samenvatte. In kleine groepjes werd vervolgens uitgediept hoe je als contactpersoon op een zinvolle manier contact kunt maken met mensen in je wijk. Arie stelde voor om in een volgende bijeenkomst met liefhebbers dieper in te gaan op het contact 'achter de voordeur'. Anne-Marie deed enkele mededelingen en leidde het slotlied "Ga met God en Hij zal met je zijn" (Lied 416) in. Buiten waren we niet beperkt tot 2 coupletten, dus zongen we ze lekker alle vier, uit volle borst.

Mieke Bleys

Tips en Tricks

	<p>Bekijk de persconferenties van het kabinet live via het Facebook-kanaal van Rijksoverheid. De eerstvolgende persconferentie is op dinsdag 22 juni. Heeft u die gemist? dan kunt u de persconferentie terugkijken op de pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronavirus-beeld-en-video/videos-persconferenties.</p>
<p>Onlangs heeft de gemeente Blaricum werkzaamheden aan de kerktoren verricht.... Dit gebeurde omdat de gemeente eigenaar is van het voorste gedeelte van de kerk, dus in feite het "Torengedeelte". Tip: op onze dorpskerk website is een hele mooie folder te vinden onder het tabje Onze Gemeente / Over onze geschiedenis (klik hierop) waarin verteld wordt hoe deze situatie zo gegroeid is. De folder is geschreven door Mieke Bleys i.s.m. Jan van Vembde en Frans Ruijter en gebaseerd op informatie uit "Toren in de tijd", het boekje van ds. Bert Berkhof.</p>	 <p><small>Blaricum, Herv. Kerk</small></p>
	<p>Bekijk de stappen van de corona versoepeling van het kabinet via de officiële kanalen (zo maakt u geen vergissingen)☺ kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/opening-samenleving-stap-voor-stap</p>