



Door: Margot Cornelis

Lieve lezers,

Wij hopen dat u allen heeft genoten van de maart-editie. Hierbij presenteren wij u de **Paas-special**. Corona heeft ons nog steeds “in de greep” en onze kerk is nog niet “open” voor kerkgangers, waarover meer hieronder bij **Nieuws in het kort**. De jeugd heeft het Palmpasen stokken versieren “thuis” gedaan en later naar onze kerk gebracht. Op de foto hieronder laten we zien hoe mooi versierd het altaar is. Als u naar “the Passion” heeft gekeken of geluisterd, hopen we dat u heeft genoten. We gedenken de kruisdood van Jezus en zijn opstanding. **Pasen** is het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar, volgend op Goede Vrijdag. Wij vieren deze dag vanuit het geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan op de derde dag na zijn kruisiging. Onze dorpsgenote **ds. Petra Barnard** zal de eer hebben om ons via de *livestream* door deze bijzondere dagen heen te loodsen.

Tenslotte: het is erg fijn om samen met Mieke en enkele min of meer “vaste schrijvers” te mogen werken aan deze Nieuwsbrief, maar ook **uw** bijdrage voor een volgende Nieuwsbrief is van harte welkom! Wij wensen u veel leesplezier en gezegende Paasdagen!

Redactie van deze Nieuwsbrief: Mieke Bleys en Margot Cornelis. Reageren? Graag naar:

[consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl](mailto:consistoriepgb@protestantsegemeentebларicum.nl)

Actuele informatie over de Dorpskerk vindt u op onze website:

<https://protestantsegemeentebларicum.nl>

In deze Nieuwsbrief vindt u vaak een **doorverwijzing of directe link naar een website**, waarin u verdere informatie kunt vinden. Hoe werkt dat?

Ziet u een blauwe onderstreepte tekst, die begint met `https://`?

Dan heeft u een directe link te pakken.

Afhankelijk van uw computersysteem kun u een link openen door op het onderstreepte webadres:

- twee keer kort te klikken met de linker muisknop, of
- op de rechter muisknop te klikken en uit de lijst “Hyperlink openen” te selecteren.

## Korte Terugblik

Afgelopen zondag 28 maart was het Palmpasen. Margaux, Anna en Rosemarijn versierden thuis Palmpaasstokken, die tijdens de kerkdienst even als decoratie mochten dienen voor de livestream.



## PASEN 2021

**Ds. Petra Barnard** gaat op Goede Vrijdag voor tijdens een sobere dienst met muziek en lezingen (2 april om 19.30 uur). De orde van dienst leest u als u klikt op <https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf>

Ook gaat **Ds. Petra Barnard** voor op Paasmorgen (zondag 4 april om 10.00 uur). Hendrika Veerman (orgel) en Tineke Bakker (dwarsfluit) verzorgen dan de muziek.



Ook hierover komt de orde van dienst op de website als u op Paasmorgen klikt op <https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf>



Via de volgende twee links kunt u direct of later meekijken en -luisteren naar de kerkdiensten in onze eigen Dorpskerk:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protetantse-Gemeente-te-Blaricum> (video livestream)

of <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255> (alleen luisteren).

## Kerkdiensten in april

door Anne-Marie de Fouw, ouderling

Na Pasen verwelkomen we drie voor ons **nieuwe gastpredikanten**:

**11 April** komt **drs. Erik Miedema** uit Nijkerkerveen. Hij werkt als schrijver/redacteur bij uitgeverij Kwintessens. Hij is hoofdredacteur van Kind op Zondag en Kind op Maandag, auteur van (methodes voor) (bijbel-) verhalen, liedteksten en scenario's. Hij schreef kinder- en jeugdboeken als Stijn gaat op zoek, 2011; Hoera voor Tom, 2012; Een wieg voor de koning, 2016.

**18 april** begroeten wij **ds. Alida Groeneveld** uit Almere. Zij was voorganger van diverse kerken in onze regio en sinds 2016 is zij als parttime predikant-geestelijk verzorger verbonden aan 's Heeren Loo Zorggroep.

**25 april** is **dr. Cristina Pumplun** te gast; zij is als theoloog en voorganger verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam.

## NIEUWS IN HET KORT

- De Kerkenraad heeft afgelopen zondag 28 maart bekend gemaakt, dat **de Dorpskerk in elk geval tot 9 mei gesloten blijft**. De huidige besmettingscijfers geven geen aanleiding om verandering aan te brengen in de eerder genomen maatregelen. Helaas betekent dat ook, dat de Paasdiensten alleen online te volgen zullen zijn. Op de website vindt u altijd de recentste informatie en het geldende corona-protocol.
- Onze koster Rob Hoogendoorn houdt nauwgezet bij **hoeveel mensen de digitale kerkdiensten (livestream) volgen**: hoeveel mensen kijken rechtstreeks mee, hoeveel kijken later en kijkt men meer of minder dan 10 minuten? Daar kan allerlei informatie uit worden gehaald, die mee kan spelen bij het maken van beleidskeuzes, of bijv. bij het inplannen van gastpredikanten. Wist u dat er gemiddeld elke zondag zo'n 70-80 mensen via de livestream contact zoeken met de Dorpskerk? Hierbij zitten ook de "flits-bezoeken" van minder dan 10 minuten, maar het zijn tientallen meer dan op een 'normale' zondag in de kerkbanken zaten.

## Even bijpraten

door Annette Horsman, voorzitter Kerkenraad

Pasen, ik weet niet hoe het u vergaat maar ik vind het altijd een periode vol emotie. Mooi is dat men op creatieve wijze omgaat met de mogelijkheden om bijvoorbeeld de Mattheus Passion uit te voeren, of de Passion in een Nederlandse stad in beeld te brengen. Pasen leert ons ook óm te zien naar elkaar, maar zeker bij ons zelf naar binnen te kijken. Hoe vergaat het ons, hoe houden we het vol? Vragen we om hulp als het niet meer gaat? Horen we de noodkreet van de ander?

Wij allen zijn kwetsbaar, misschien wel meer dan ooit, dat kan als beproevend worden gevoeld. Maar er is ook hoop, in elkaar, in het vertrouwen naar elkaar.

Zoals wij ook op Hem vertrouwen, altijd.

Goede dagen gewenst. Annette

## Uit de beroepingscommissie

door Sebastiaan Reitsma, voorzitter Bercie

In de vorige Nieuwsbrief bent u op de hoogte gesteld van de eerste stappen van de Beroepingscommissie op de weg naar een definitieve beroeping van een nieuwe predikant. Inmiddels is het beroepingsproces nu echt aan de gang. Hoewel niet in de mate waarin dat misschien 20 jaar geleden nog het geval was, zijn er op de geplaatste advertenties reacties gevolgd, waarmee de commissie nu aan de slag gaat. De periode waarbinnen belangstellenden kunnen reageren, loopt nog een week: er kunnen er dus nog meer komen. Ook de lijsten met namen van zowel de gemeente als de Mobiliteitscommissie van de PKN bevatten suggesties die worden opgepakt. Kortom: het startschot is gelost en de race is begonnen!

## Meditatief Moment

door ds. Arie de Boer, pastorale zorg Dorpskerk

### Het geheim van de graankorrel

Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten (2 vers 20) *'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij'*. Schokkende taal in ons ik-tijdperk: 'Ik' aan het begin en aan het einde van de zin. 'Ik' de maat van alles. Wat een eenzaamheid wanneer een mens niet meer weet te ontsnappen aan zijn eigen 'ik'! Wanneer alle wegen bij mij zelf uitkomen, dan zijn het doodlopende wegen. Uiteindelijk resteert een ongelukkig, boos en gefrustreerd mens, snel beledigd, snel gekwetst! Een bijzonder beeld waarin ons 'ik' wordt bevrijd, vind ik in de gelijkenis van het tarwegraan (Johannes 12 vers 24): *'als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht'*. Jezus heeft het hier over zijn sterven, waaraan niet te ontkomen is, tenzij hij zou vluchten.

In de olijfgaard Getsemane, wanneer de doodsangst hem overvalt (Lucas 22, 44), smeekt hij in het meest indrukmakende gebed dat ik ken: *'Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren!'* Zo getuigt hij van zijn bereidheid deze lijdensweg te volbrengen en te sterven als de graankorrel in de aarde. Het lijkt erop dat zijn Vader zijn gebed niet heeft verhoord. Ik denk dat de verhoring van het gebed gegeven is in de bevrijding van zijn doodsangst. Ons is dat buitengewone liefdes-geschenk gegeven dat wij zijn 'meegenomen' aan het kruis. Galaten 2, vers 19: *'Mét Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij'*.

In onze overgave en het uit handen geven van ons leven aan Christus voltrekt zich 'het sterven van de graankorrel' en de vreugde van het nieuwe leven op de akker.

**Tip bij deze meditatie:** Een korrel graan – lied van Elly en Rikkert. Te beluisteren op:  
<https://www.youtube.com/watch?v=n4nigoXmAxw>



## PAASGROET

door ds. Peter Verhoeff, classispredikant

Een jaar geleden ging alles op slot. En even dachten we: voor een paar weken. Met Pasen zullen we toch wel weer naar de kerk kunnen? Inmiddels is het weer Pasen, en hebben we nog steeds te maken met beperkingen, ook in de kerk. Een zekere vermoeidheid maakt zich van ons meester. Corona is bij ons allemaal onder de huid gekropen. En dan is daar opeens de krokus. Columniste Japke-d. Bouma noemt de krokus de held onder de bloemen. 'Het soldaatje dat zich de grond uit vecht op het slagveld van de winter.' Prachtig gezegd. Als alles donker en koud is, dan groeit onder de grond de lente. Een nieuw begin. Zo vieren wij ook dit jaar Pasen, als nieuw begin. Natuurlijk: het is anders dan anders. Het afgelopen jaar heeft niemand onberoerd gelaten. Er werden mensen ziek, ook in onze omgeving. Er zijn zelfs geliefden

overleden. En bij elkaar komen om Pasen te vieren kan dus nog steeds niet. En toch is Pasen niet alleen anders dan anders. De opstanding van Jezus draagt ook dit jaar dezelfde boodschap in zich als altijd. Onveranderlijk is de belofte van God zelf dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat nieuw begin mogelijk is. Die belofte is niet afhankelijk van omstandigheden. Zeker, in de kerken is het nu nog stil. Maar we zullen weer gaan zingen. En ja, we verlangen naar herstel van het leven. En dat komt ook. Want het is God zelf die herschept. Dat is lente. Dat is Pasen. En dat is opstanding.



## BLOEMENGROET



De bloemengroet van af afgelopen weken gingen met een hartelijke groet naar onze drie vaste orde van dienstmakers Henk Oort, Jan van Vembde en Pieter Schreur. Ook in coronatijd zijn zij wekelijks druk in de weer om in overleg met gastpredikant, organist en ambtsdragers alle liederen, teksten en informatie correct op te nemen in de digitale orde van dienst.

Weet u iemand voor onze wekelijkse bloemengroet, als teken van meeleven, dank of blijdschap? Laat het ons weten via [consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl](mailto:consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl)

## STILLE WEEK

door ds Jaap Zijlstra, predikant (1933-†2015)  
bron: <https://spirituelevrienden.com/gedichten/pasengedichten>

Het voorjaar komt, de knoppen breken  
en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen, God wat is dit mooi.  
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat  
tussen de takken uw bebloed gewaad.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit  
rond uw verminkte, naakte huid.

Spijkers die hand en hout doorboren,  
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat gaande is,  
naar opbloei, naar verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan.  
Eerst moet de Heer zijn opgestaan.



## Tips en Tricks

	Om de Paasdagen op een originele en <i>coronaproof</i> wijze te laten doorgaan, kunt u elke dag een goede vriend/ vriendin of familielid uitnodigen. Organiseer dan een Paasbrunch in de tuin of in uw nabijgelegen park, zodat u met voldoende afstand, gezellig kleedje op de tuintafel of in het park met klapstoeltjes van allerlei lekkere paasbroodjes kunt smullen, zonder elkaar te besmetten.
	Organiseer een Paaseieren-proeverij! Voor u zelf, uw huishouden en/of voor 1 gast thuis. Buiten kan natuurlijk ook, zie hierboven. Denk daarbij aan gevulde Paaseieren (met een twist): U kunt bijvoorbeeld gekookte eieren een nachtje in bietenvocht laten staan zodat ze spannend rood kleuren, eieren vullen met mosterd en mayonaise (klassiek) maar ook kunnen de eieren gevuld worden met (gepureerde)avocado of zalm. Toefje peterselie, dille of een radijsje erop! Laat uw fantasie werken.
 WhatsApp	Heeft u Whatsapp al ontdekt? Op deze wijze kunt u <i>coronaproof</i> berichtjes sturen naar uw naasten, door te typen op uw telefoon. Er is bijvoorbeeld een hele gezellige Whatsapp groep van de kerk die opgericht is door commissie Kruispunt. Mocht u daar nog bij willen horen of wilt u een andere groep oprichten? Dan kunt u de reactie van deze Nieuwsbrief vragen hoe een en ander werkt. Wij helpen u graag!

## de Collectes van de Diaconie

NL38RABO 0139807993

Ook dit jaar collecteren we t/m 3 april samen met de drie **BEL-gemeenten voor de 40-dagen Actie!**

Het motto van dit jaar is: **Bouwen aan een betere Toekomst.**

Vanaf Pasen zijn collectes voor:

04-04 Kerk in Actie/Zuid-Afrika.

11-04 Voedselbank

18-04 Stichting Child

25-04 Hospice Huizen

*Op de website en in de Onderweg worden deze doelen nader beschreven*

## de Collectes van de Kerkrentmeesters

NL45RABO 0308401239

**In de komende weken collecteren wij voor:**

04-04 Kosten kerkdiensten

11-04 Onderhoud terreinen

18-04 Onderhoud instrumenten en installaties

25-04 Instandhouding eredienst

*Op de website en in de Onderweg worden deze doelen nader beschreven*